

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51.¹

woensdag 1 juni Handelingen 2:5-8

'5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?'^[NBV21]

Eerder, in 1:4-8, lasen we dat de discipelen wachtten na hemelvaart, nu hun Meester weggegaan was, op de geest die God zou geven om verder te kunnen gaan. Dan zouden ze kracht ontvangen van Hem te getuigen, en het koninkrijk opnieuw te verkondigen, in Judea, Samaria en tot de uiteinden van de aarde. Dat gebeurt hier, even later, op Pinksteren. Ze ontvangen de Geest, en beginnen meteen met getuigen, zelfs in vreemde talen van allen die daar waren. Zo mogen wij er ook van uit gaan dat God ons altijd de kracht en mogelijkheden geeft die nodig zijn om te doen wat Hij van ons vraagt.

donderdag 2 juni Handelingen 2:16-21

'16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

17 "Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen.

18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.

19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.

20 De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend.

21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered." ' *Hand 2:16-21* ^[NBV21]

Het was niet zomaar een mooi wonder met Pinksteren, het was al lang daarvoor voorzeggd in Joël, en het waren de gebeurtenissen die vooraf moesten gaan aan het koninkrijk dat kon aanbreken als het volk Jezus aan zou nemen. Dan zouden de tekenen van het einde plaatsvinden en iedereen die Hem aanroept gered worden. Hoe bijzonder, dat wij nu weer dicht bij de tijd leven, dat dit eindelijk echt in vervulling zal gaan...

vrijdag 3 juni Handelingen 2:36-39

'36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.' 37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' 38 Petrus antwoordde: 'Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.'^[NBV21]

In het getuigenis dat Petrus hier geeft aan het volk, wijst hij hen erop wie Jezus is, en wat zij met Hem gedaan hebben. Maar de belofte stond nog, als het volk zich zou bekeren zou Christus, hun Messias, hun Gezalfde, terugkomen. Het zou uiteindelijk in die tijd niet meer gebeuren, het volk luisterde niet. Maar het zal nog gebeuren, als ze in het nauw gedreven worden, dat ze Hem aanroepen, Hij zijn voeten op de olijfberg zet en zijn volk zal redden.

¹ Andere vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)



Dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben, en tot inkeer komen. Wat moet dat mooi worden!

Uit deze verzen komt ook het thema voor Opwekking, dat vandaag begint: "Diep geraakt". Het volk werd diep geraakt door Petrus woorden over wie Jezus was. Daar zal komende dagen ook de vraag centraal staan: raakt het ons nog diep, wat Jezus gedaan heeft?

zaterdag 4 juni Handelingen 2:40-42

'40 En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit deze verdorven generatie!' 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.' ^[NBV21]

Petrus deed aan het eind een oproep die we later voor ons ook bij Paulus lezen. ^{Fil.2:14-15} De wereld is niet gericht op God, gaat een eigen weg in duisternis. Laat je redden uit die verdraaide duistere wereld, en laten we samen leven in het licht van God. Verander je denken, en daarmee je wandel, en schijn zo als sterren in het duister. Zo leefden de eerste gelovigen hier in Jeruzalem ook, toegewijd, gericht op dat onderwijs dat licht bracht, ze zochten elkaar op, aten met elkaar, baden met elkaar. Zo ook wij, laten we elkaar opzoeken als gelovigen - zoals we bij opwekking zo mooi met vele duizenden doen - en samen delen, bidden, licht uitstralen.

zondag 5 juni Handelingen 2:43-47

'43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.' ^[NBV21]

De laatste verzen beschrijven hoe radicaal het leven van de eerste gelovigen veranderd was. Ze verkochten wat ze hadden, deelden alles en niemand leed gebrek. En ze besteedden hun tijd aan wat echt belangrijk is: bij elkaar komen, samen het leven delen, de maaltijd delen, in eenvoud en vreugde, en zich wijden aan onderricht en gebed. Daar kunnen wij, met alles wat we nastreven voor onszelf, waar we onze tijd aan verdoen, en alle smoesjes om elkaar niet op te hoeven zoeken, nog een puntje aan zuigen.

maandag 6 juni Handelingen 5:11

'En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en allen, die dit hoorden.'

De geschiedenis van 'Ananias en Saffira': *'Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.'* ^{5:4} Een huiveringwekkende geschiedenis in de gemeente van de eerste dagen. Er is wel enige overeenkomst te vinden in dit moment en de vergadering van Israël in de wildernis onder leiding van Mozes. Directe gevolgen na een ernstige overtreding tegen God. Een tragische gebeurtenis met grote invloed op de gelovigen. Grote vrees kwam over de gehele gemeente.

Wat een hemelsbreed verschil met de genadetijd, waarin wij mogen leven. In dankbare zekerheid dat wij vrije toegang hebben gekregen tot God door Zijn Zoon. In Hem hebben wij de vrijkoping door Zijn bloed, de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade. Elke dag!

dinsdag 7 juni Romeinen 5:18

'Derhalve, gelijk het door één [daad van] overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één [daad van] gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.'

Door Adams overtreding is de veroordeling voor ieder gaan gelden. De dood is doorgedrongen tot ieder mens. Dat is een vaststaande zaak, niemand ontkomt daar aan! Door de Eén, Jezus Christus, is gerechtigheid gekomen voor alle mensen! Dan is er nu ook voor



alle mensen rechtvaardiging ten leven! Waarom blijven sommige gelovigen zo vaak nog anderen buitensluiten van het evangelie dat aan de apostel Paulus werd toevertrouwd? God heeft een ieder op het oog, niet om te *proberen* hen te redden, maar Hij *zal* ze redden! Wat wij er ook van vinden, God is onverstoortbaar in Zijn reddende liefde!

woensdag 8 juni **2 Korinthiërs 1:23**

'Maar ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet meer naar Korinthe ben gekomen.'

De apostel Paulus had een moeizame relatie met de gemeenteleden van Korinthe. Hij had er erg veel moeite in gestoken om hen met beide benen op de grond te houden. Ze gedroegen zich opgeblazen, terwijl hij zich als een vader over hen ontfermd had. Het kostte hem soms moeite zijn plannen uit te voeren omdat hij zijn bezoeken aan de stad liet afhangen van hetgeen God mogelijk maakte. In dit vers meldt hij de gelovigen in Korinthe dat hij hen niet bezoekt omdat hij anders weer had moeten ingrijpen.

Wij kunnen ons dat niet voorstellen! Je zo gedragen dat de leermeester der heidenen maar beter niet langs kan komen. Onvoorstelbaar is de inzet van de apostel in alles wat hij doet om mensen het evangelie te verkondigen.

donderdag 9 juni **1 Thessalonicenzen 1:6**

'En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des heiligen Geestes aangenomen.'

Eigenlijk kennen wij dat helemaal niet! Het woord onder zware verdrukking aannemen? Nee, je gaat gewoon rustig naar de dienst en je luistert, of je volgt de uitzending. Maar onder zware verdrukking? Vroeger kon je in 'het Oostblok' zomaar je baan verliezen als je actief geloofde. Je zoon of dochter werd niet toegelaten op de universiteit (Tsjecho-Slowakije) vanwege ...; ja, vanwege geloof in God.

Daar Paulus uit ervaring alles wist over vervolgingen, kunnen we misschien beter begrijpen dat hij Timotheüs toesprak om allereerst smekingen, gebeden, voorbeden te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Echter de tegenstand van voornamelijk gelovigen uit joodse kringen heeft hem meermalen op het randje van de dood gebracht. Nooit heeft hem dat in het Woord doen wankelen! Hij eert dan ook de broeders en zusters in Thessaloniki die het Woord aannamen: "Gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des heiligen Geestes aangenomen"!

vrijdag 10 juni **1 Samuël 3:6** (1Sam.1:1 – 4:1)

'En de HERE riep Samuël opnieuw. Toen stond Samuël op, ging naar Eli en zeide: Hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide: Ik heb u niet geroepen, mijn zoon; leg u weer neer. Samuël nu kende de HERE nog niet; nog nooit was Hem een woord des HEREN geopenbaard.'

De kleine Samuël werd door zijn moeder Hanna afgestaan om dienst te doen in het huis van Jahweh. De priester Eli zorgde voor hem. Het is opvallend dat Samuël als jonge knaap de *HERE* niet kende. Samuël werd letterlijk geroepen in de nacht. Niet, zoals hij dacht door Eli, maar door de *HERE*. Hij leerde de God van Israël kennen die hem riep. Na de 'opleiding' bij Eli, zou het woord van Samuël tot geheel Israël komen! ^{1Sam.4:1}

Heel bijzonder als God mensen roept en op een plaats zet om Hem te dienen. God is niet voor niets in alles de 'Plaatser'.

Voor ons zelf mogen wij steeds in gedachten nemen dat God rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft; Hij maakt ons gezamenlijk levend in Christus en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus!!

zaterdag 11 juni **1 Samuël 16:11-12**

'Hierop zeide Samuël tot Isai: Zijn dit al de jongens? Deze antwoordde: De jongste ontbreekt nog; zie, hij weidt de schapen. Toen zeide Samuël tot Isai: Laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten, voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen.'

Net als Samuël (vrijdag 10 juni) had David geen idee wat hem te wachten stond! Geheel naar de verkiezing van God werd hij door de profeet en richter Samuël gezalfd tot koning. En vanaf die dag greep de Geest des HEREN David aan.



Het is typerend dat David bij de schapen is. David is op dat moment herdersjongen van de 'kudde van zijn vader' Isaï. David wordt koning te Jeruzalem en is het beeld van de komende Koning. Jezus, die ook het beeld van de Goede Herder is, zal geen schaap verloren laten gaan van de kudde van Israël.

zondag 12 juni Johannes 12:37, 38

'En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde?'

Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja moest profeteren dat Hij hun ogen verblind heeft en hun hart verhard, zodat zij met hun ogen niet zien en met hun hart verstaan zij het niet. En Hij kon hen niet genezen daarvan.

En toch geloofden zelfs velen uit de oversten in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden verbannen.

Tekenen en wonderen zouden in principe tot geloof moeten leiden, omdat ze het bewijs zijn van de autoriteit van Jezus Christus, van de echtheid dat Hij Gods Zoon, de Messias is. Maar vanwege de profetie konden ze niet doorzien wat dat was.

Het is God Die het moment van geloven bepaalt. Zo zegt Paulus in zijn rondschrijven daarvan: Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal. Niet ik ging geloven, maar God *schonk geloof*. Geloof van Christus Jezus. Alles met dankzegging aan God de Vader!

maandag 13 juni Psalm 104:27-28

'Allen stellen hun verwachting op U dat U aan hen voedsel geeft in zijn seizoen. U geeft het aan hen, zij zamelen het in. U opent Uw hand, zij zijn welvoldaan.' [provevcv]

Elk dier heet in de Schrift, net als de mens: 'levende ziel' (nê'fêsh chajá). Dieren zijn een beeld van een volkomen vertrouwen op God. Zij zijn in het zoeken naar voedsel immers geheel van Hem afhankelijk. Voor de mens geldt hetzelfde. Dat is wat Psalm 104 hier aangeeft. In Mattheüs 6:25 noemt onze Heer Jezus Christus de vogels als voorbeeld. Zij zaaien en maaien niet en vertrouwen, anders dan de mens, niet op voorraadschuren en silo's. Want God heeft de schepping zodanig ingericht dat zij én wij niets tekortkomen. In onze tijd lijkt een en ander in de verste verte niet meer het geval te zijn. Denk maar aan het welvarende deel van de mensheid dat barst van de voedselvoorraden, maar het behoeftige deel van de mensheid gewetenloos laat barsten. Wij weten echter wat komen gaat en dat God door de Zoon van Zijn liefde herstel zal brengen. Dan zal er voor alle levende zielen weer voldoende voedsel zijn. Vertrouw op Hem, Hij zal het doen! Ps.37:5

dinsdag 14 juni Spreuken 16:33

'In de schoot wordt het lot geworpen, en vanuit Jahweh is al het oordelen erover.' [provecv]

Wie roept nooit eens uit 'Dat is ook toevallig!' of zegt 'Het toeval wil dat ...' of meent dat iets 'een lot uit de loterij' is? In al dergelijke gevallen heeft men het over iets dat niet voorzien was of waarop men niet gerekend had. Het laten rollen van dobbelstenen bij een gezelschapsspel lijkt te beantwoorden aan het beeld dat men van het werpen van het lot heeft: louter toeval. Maar in de kosmos bestaat geen toeval, juist omdat de kosmos een stelsel, een sieraad is dat door de Schepper met ondoorgrondelijke precisie gemaakt is en door Hem bestuurd wordt. In Jesaja 45:18 zegt *Jahweh* immers nadrukkelijk dat er geen sprake is van chaos. [NBG'51: baaierd] Wie meent dat dit juist wél het geval is, zou Kolossenzen 1:15-17 eens moeten lezen om erachter te komen dat hij dan eigenlijk de grootheid en heerlijkheid van dé Christus schoffeert. 'He's got the whole world in His hands' is een oude spiritual die met volle overgave gezongen werd door mensen die leden onder de verdrukking van dienaren van de economie. Die zangers waren echter door dat leed 'toevallig' stukken wijzer geworden dan het verwende deel van de mensheid.

woensdag 15 juni Spreuken 16:33 (2)

'In de schoot wordt het lot geworpen, en vanuit Jahweh is al het oordelen erover.' [provevcv]

Het lot werpen was in Israël iets geheel anders dan dobbelstenen laten rollen. In de Thora vind je het al terug, bijvoorbeeld in Leviticus 16:8 waar gekozen moet worden uit twee



bokken en in Numeri 26:25 waar het land verdeeld moest worden in lotdelen. Maar wij komen het ook tegen in Handelingen 1:26 waar uit twee kandidaten gekozen moest worden. Ook wij die in Christus zijn, heeft God door loting aangewezen, al vóór de nederwerping der wereld, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is. Dat is een feit waar de Heer-lijke maaltijd of waterdoop buiten staan! Zie Efeziërs 1:4-14, de moeite van het lezen en herlezen waard!

donderdag 16 juni **Amos 5:21**

'Ik heb gehaat, Ik heb verworpen jullie feesten en Ik zal de brandoffers in jullie samenkomsten niet ruiken.' [proevecv]

Hier staan haten en verwerpen in één adem genoemd. Gods haten is van een geheel andere orde dan het haten dat mensen doen. Bij God gaat het om een zich absoluut distantiëren van zaken die Hij verafschuwt. Bij mensen houdt haat de wens in om iets of iemand te gronde te zien gaan. In een televisie-uitzending merkte een bisschop op: 'Haat is als het drinken van gif en afwachten of de ander eraan doodgaat.' Zo dodelijk kan menselijke haat dus zijn. Wij zullen nooit ofte nimmer voorwerp zijn van Gods haat, *'Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar voedt en koestert het zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente, omdat wij leden zijn van Zijn lichaam.'* Wij zijn geliefd. Dan kan ook deze dag toch niet meer stuk?

vrijdag 17 juni **Amos 5:21 (2)**

'Ik heb gehaat, Ik heb verworpen jullie feesten en Ik zal de brandoffers in jullie samenkomsten niet ruiken.' [proevecv]

Er zit nog een andere kant aan deze woorden van God, gesproken bij monde van Amos, de herder uit Tekoa. Je ziet het in veel samenkomsten: geroutineerd uitgevoerde rituelen en plichtmatig uitgesproken gebeden. Zulke rites worden door de gelovigen met glazige blikken

gadeslagen. Hoe heftig er dan met wierookvaten gezwaaid wordt, de geur zal God nooit bereiken of behagen. In andere samenkomsten zijn de rituelen misschien eenvoudiger, maar niet minder leeg en levenloos. Kaarsen worden aangestoken, maar het ware Licht ontbreekt. De ene prediker pronkt in een toga met een fraaie stola, de andere prediker draagt een sober kostuum, maar als beiden prediken wat de kerk in allerlei voor heilig-verklaarde geschriften leert, zal het effect evenzeer leeg en levenloos zijn. Het is de naakte waarheid waarvoor *Jahweh* Zijn volk steeds waarschuwt. Zo waarschuwt Christus Jezus, bij monde van Zijn apostel Paulus, de gelovigen uit de natiën. Alleen het zuivere Woord van God is leven^{Joh.1:4} en niet alle poespas waarmee mensen dat denken te brengen! Laat je ook vandaag niet betoveren!^{Gal.3:1}

zaterdag 18 juni **1 Thessalonicenzen 5:9-10**

'Want God heeft ons niet gesteld tot toorn,...'

In Paulus' dagen hadden de heiligen te Thessalonica van hun omgeving, om hun geloof, veel te lijden gekregen.^{1Thess.1:6} Paulus had hen er al voor gewaarschuwd.^{1Thess.2:2-4} De Heer had bij monde van Paulus aan de zwaar beproefde gelovigen te Thessalonica echter de verzekering gegeven dat zij Gods toorn, wanneer die over de aarde komt, niet zullen meemaken. Deze zekerheid kregen zij niet om hun verdienstelijk geloof en leven, maar louter en alleen omdat Christus voor hen ge-storven was en zij met de opgestane Heer, uit pure liefdevolle genade, het nieuwe leven in Hem mochten delen.^{1Thess.5:9-10} Zo ook wij!

zondag 19 juni **Mattheüs 24:3-13**

'Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst.'

De tekenen die onze Heer volgens Mattheüs 24 beschreef, toen Hij op de Olijfberg gezeten was, geven antwoord op de vraag van Zijn leerlingen wat het teken zal zijn van Zijn aanwezigheid op aarde en van de afsluiting van de eon. Dat is op Gods kalender de huidige, derde eon. Zij hadden geen weet van de periode van het beheer van het geheimenis zoals dat later aan Paulus geopenbaard zou worden en waarin wij thans leven. Voor hen ging het om de periode hierna: die van het gericht, als de dag van de Heer aanbreekt. Kortom, het antwoord van de Heer aan Zijn leerlingen heeft niet op onze dagen betrekking. Voor ons heeft Hij iets heerlijkers in petto!



maandag 20 juni **Mattheüs 24:3-13 (2)**

'Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën'

Wat in de periode van het gericht zal gebeuren, komt niet uit de lucht vallen, zeker niet als het om hongersnoden en aardbevingen gaat. Ook de strijd tussen volken en koninkrijken stevent reeds in onze dagen op een angstwekkende climax af. Een treffend beeld van dergelijke ontwikkelingen is dat van het aardappelveld, waarin ondergronds de aardappels groeien terwijl daarvan bovengronds niets te zien is. Pas als de grond omgewoeld wordt, komen de aardappels aan het licht. Alleen God weet wat zich 'ondergronds' aan het ontwikkelen is en hoe dat aan het licht zal komen. Alle voorspellende uitleggingen daarover horen thuis in het rijk van christelijke sciencefiction. Heel wat auteurs op dat terrein hebben in de loop der jaren wel bewezen er helemaal niets van te begrijpen. In feite hebben zij slechts van hun boekenomzet geprofiteerd. Al u zulke boeken bezit, gooi ze maar weg!

dinsdag 21 juni **2 Timotheüs 3:1-9**

'Op die manier waarop Jannes en Jambres Mozes weerstonden, Ex.8:7 zó weerstaan ook dezen de waarheid, mensen verdorven in hun denkwijze, onbeproofd in het geloof.' [NCV]

Voor ons geeft Paulus in 2 Timotheüs 3:1-9 een treffend overzicht van wat er loos is en zal zijn in de laatste dagen van de gemeente die het lichaam van Christus is: *'Weet dit echter, dat er in de laatste dagen gevaarlijke era's tegenwoordig zullen zijn, want de mensen zullen zijn: zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekend, trots, lasteraars, tegen ouders weerspannig, ondankbaar, onbehoorlijk, zonder natuurlijke genegenheid, onvermurwbaar, tegenwerkers, onstandvastig, ongetemd, afkerig van het goede, verraders, overhaast, opgeblazen, veeleer vrienden van genot dan vrienden van God; een vorm van godsvrucht hebbend, maar haar kracht loochend.'* Als het niet zulke akelige eigenschappen waren, zou je van een feest van herkenning kunnen spreken. De oorzaak en drijfveer is rebellie, een zich verzetten tegen de waarheid van het door God geademde Woord. Welnu, zet de televisie maar aan, sla de krant open, zie het gedrag van de mensen om u heen en de bewijzen van Paulus'voorzeggingen stapelen zich torenhoog op!

woensdag 22 juni **2 Timotheüs 3:10-14**

'Maar ook allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.' [NCV]

Al die toenemende verrotting en wreedheid in de wereld om ons heen laat ons niet onberoerd. Wij kunnen er op pijnlijke wijze mee geconfronteerd worden! Dat lezen wij in 2 Timotheüs 3:10-14, waarin Paulus Timotheüs en, met hem, ook ons waarschuwt. Boze mensen en zwendelaars zullen van kwaad tot erger komen, dwalingen veroorzaken, terwijl zijzelf dwalend zijn. Zien en horen wij zulke lieden niet dagelijks in de media, in boeken en tijdschriften, ja zelfs als leraren en herders? Dan is het zaak te blijven bij wat Paulus ons als apostel van onze Heer en Redder geleerd heeft! Ook al zullen wij Israëls grote verdrukking en Gods verontwaardiging niet meemaken, ontkomen wij niet aan lijden door wat zich om ons heen en in de wereld afspeelt. Maar ook dan is onze Heer en Redder nabij!

donderdag 23 juni **1 Thessalonicenzen 1:6**

'En jullie waren navolgers geworden van ons en van de Heer, het woord ontvangend in veel verdrukking, met vreugde van heilige geest.' [NCV]

De Thessalonicenzen hadden het zó zwaar in hun lijden dat zij dachten al in Gods toorn terecht te zijn gekomen. Dat is een aanwijzing dat het lijden, wat de gemeente en haar leden te verduren krijgen, heel zwaar kan zijn. Het zal echter niet ondraaglijk worden, want God weet ervan en Zijn liefde laat de Zijnen nimmer in de steek! 'Gerechtigd dan uit geloof mogen wij vrede hebben naar God toe door onze Heer Jezus Christus door Wie wij ook de toegang hebben, in geloof, tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen op basis van de hoop van de heerlijkheid van God, niet alleen daarin echter, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking volharding bewerkt, volharding echter beproefdheid, de beproefdheid echter hoop. De hoop echter beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is, door heilige geest die ons gegeven is.' Rom.5:1-5 [NCV] Zo werkt het bij een gelovige!



vrijdag 24 juni **2 Thessalonicenzen 2:16 -17**

'Hijzelf nu, onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, Die ons liefheeft en eonische vertroosting geeft en goede hoop in genade, spreekt jullie harten aan en bevestigt jullie in alle goed werk en woord.' ^[NCV]

Gelukkig weten wij ook welke troost wij hebben gedurende ons lijden, zowel als lid van de uitgeroepen gemeente, maar ook als uitgeroepen gemeente in haar totaliteit. *'Wie zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of het zwaard?'* ^{Rom.8:35} Het enige antwoord dat in ons hart opkomt, is: niets en niemand! In 2 Corinthiërs 1:3-5 schrijft Paulus ons: *'Gezegend de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en God van alle vertroosting, Die ons vertroost in al onze verdrukking opdat wij degenen kunnen vertroosten die in alle verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee wijzelf door God vertroost worden, want zoals het lijden van de Christus naar ons overvloeit, evenzo vloeit door Christus ook onze vertroosting over.'* Een woord om uit te zagen en boven je bed te hangen!

zaterdag 25 juni **Efeziërs 3:11**

'... het voornemen van de eonen, dat Hij uitvoert in Christus Jezus, onze Heer' ^[NCV]

Alles wat het luxeleventje en de heersende illusie der maakbaarheid verstoort, leidt alerwegen tot onrust, ophef en valse beloften. In de vele praatprogramma's waar je altijd dezelfde kliek van 'deskundigen' en 'trendwatchers' herkent, komende interviews ook altijd op hetzelfde neer: bij voorbaat willen weten wat er komen gaat, allerlei opties belichten, ongefundeerde oordelen vellen enz., met redematies in de trant van 'als mijn tante wielen had gehad, was het een grote autobus geweest'. Wie geen weet heeft van Gods voornemen van de eonen en het doel en de bedoeling daarvan, is een beklagenswaardig mens. Heeft de mensheid niets geleerd van duizenden jaren geschiedenis? Is zij niet door Hem ontelbare malen gewaarschuwd voor de gevolgen van haar gedrag? Het 'wir haben es nicht gewußt' zal ook dan geen excuus kunnen zijn.

zondag 26 juni **1 Thessalonicenzen 1:10**

... en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

In de afgelopen dagen hebt u kunnen lezen dat de leden van de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is, ervan verzekerd mogen zijn dat zij niet Gods toorn zullen beleven wanneer eenmaal de dag van de Heer aanbreekt. Want Jezus is het Die ons daarvoor bergt (NBG: verlost). Wij zijn er eveneens van verzekerd dat wij voordien, onder Vaders vleugels, door Zijn geest geleid, verlangend mogen uitzien naar onze Heer. Hij zal het zijn Die ons op een zeker ogenblik, in een oogwenk van de aarde zal wegrukken om in een veranderd, geestelijk lichaam voor altijd bij Hem te laten zijn. Is iets heerlijkers en troostvollers denkbaar? De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen! ^{Galaten slotzin}

maandag 27 juni **Genesis 2:7**

'Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem (neshamah) in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.' ^[NBV]

In de Hebreeuwse geschriften vinden we een begrip dat synoniem is aan de functie van het geweten, de neshamah. Deze neshamah ontving Adam van God: God heeft neshamah ^{Job 4:9; Ps.18:16} en blies dit in de mens, zodat ook de mens neshamah heeft. ^{Jes.42:5} Het woord wordt meestal vertaald met adem, maar het is veel meer dan dat. De geest (neshamah) van een mens is een lamp van JAHWEH, die alle kamers van zijn binnenste doorzoekt. ^{Spr. 20:27} De neshamah is het licht van God dat de mens in zich heeft en dat het binnenste doorzoekt. Het doorzoekt de overleggingen en redeneringen van de mens, zodat "ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten." ^{Rom.2:15}



dinsdag 28 juni **Handelingen 17:24,25**

'24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.'

Zie daar, het evangelie in een notendop! Er is één God en die God geeft Zelf aan allen leven en adem en alles. Er gaat niets buiten Hem om. Verzoening, geloof, redding, rechtvaardiging, noem het maar op: alles geeft Hij en alles is dus Zijn werk. Of zoals Paulus zegt: uit Hem en door Hem en tot in Hem zijn alle dingen.^{Rom.11:36} God is niet ver van ieder van ons,^{Hand.17:27} vervolgt Paulus tegen de filosofen waarmee hij in gesprek is. God is overal om ons heen, de hele schepping getuigt van Hem.

woensdag 29 juni **Handelingen 17:28**

'28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van Zijn geslacht.'

Paulus spreekt de Griekse filosofen, waarvan later blijkt dat zij niet geloven,^{vs.32} meerdere keren aan in de wij-vorm. Niet alleen zichzelf, maar ook de filosofen waarmee hij in discussie was, rekende hij tot Gods geslacht. Waarom? Omdat God de Eigenaar is van héél Zijn schepping. Christus Jezus stierf en stond op uit de dood als losprijs voor allen.^{1Tim.2:6} Elk mens is sindsdien Zijn eigendom en daarom is Hij Heer (=Eigenaar) van allen.^{Hand.10:36; Rom.10:12; Rom.14:9} De Eigenaar zoekt totdat Hij het verlorene gevonden heeft^{Luc.15} en daarom is Hij de Redder der wereld!^{Joh.4:42; 1Joh.4:14} Het is namelijk Zijn wereld.

donderdag 30 juni **1 Korintiërs 15:28**

'En op het moment dat alles aan Hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.'
[NBV]

Een paar keer vinden we in de bijbel een uitspraak van een koning die, als hij iemand een gunst wil bewijzen, iets dergelijk zegt als: "vraag wat je wilt hebben, tot de helft van mijn koninkrijk, ik zal het je geven".^{Esth.5:3,6; 7:2; Mar.6:23} Ik heb dit altijd een vreemde uitspraak gevonden. Welke koning verdeelt zijn koninkrijk nu?

Maar een heerser op deze aarde. hoe groot zijn koninkrijk ook is, is altijd slechts koning over hooguit de helft. Over de zienlijke wereld namelijk, niet over de onzienlijke. Met de onzienlijke wereld wordt niet eens gerekend door de heersers van deze wereld. Maar wij kennen iemand die ooit over alles zal heersen en alle vijandschap zal onderwerpen. God verzoent door de Zoon van Zijn liefde het heelal met Zich, dat wat op de aarde is én dat wat in de hemel is.^{Kol.1:20} Daarin zullen de tegenstellingen van deze dualistische wereld verdwenen zijn: geen vijandschap meer, maar vrede, het kwaad verdwenen en nog slechts het goede aanwezig, de dood teniet gedaan en dan niets anders dan leven. Zodat Hij een volmaakt, onverdeeld koninkrijk, zal overdragen.