

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling <sup>1</sup>*

**Maandag 1 aug. Psalm 139:17,18**

*'Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal'*

*'Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak dan ben ik nog bij U.'*

Is het mogelijk de gedachten van God te kennen? De psalmist beschrijft wat een geweldige rijkdom het voor hem is om Zijn gedachten te ontdekken. Hij beseft wel degelijk dat het onmogelijk is om ze te tellen en ze dus ook niet allemaal kent, want hij benoemt dat zij talrijker zijn dan het zand! Wij zouden zeggen: ontelbaar! David geeft uitdrukking aan zijn wens om die gedachten te kennen.

Hoe wonderbaarlijk dat de levende God dit met Zijn schepselen wil delen!

**Dinsdag 2 aug. Psalm 40:6**

*'Talrijk hebt Gij gemaakt, o HERE, mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons; niets is bij U te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen.'*

Ook hier is David vol van de daden en gedachten van zijn HERE! Daden zijn immers het gevolg van gedachten. In nood roept hij God aan in grote eerbied. Hij weet dat hij niet eens alles kan benoemen. Maar hij doet het wel voor zover het hem gegeven is! Hij looft God, ook al beseft hij dat hij onvolkomen is om God alle eer te doen toekomen. Waar hier gedachten staat, zou ook ontwerpen of plannen gebruikt kunnen worden. Dat moet ons aanspreken; wij kennen intussen ook grotendeels het plan van God met deze wereld: Redding! Tijd om Hem daarvoor te danken!!

**Woensdag 3 aug. Efeziërs 1:2a,6b**

*'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus (...)'*

*'(...) Die ons begenadigt in de Geliefde'. [NCV]*

De apostel Paulus kon op een geweldige wijze God de eer geven. God die ons begenadigt in Zijn geliefde Zoon. Duidelijk spreekt hij in die verzen van het eerste hoofdstuk met grote eerbied en dankbaarheid voor alles wat God ons in genade heeft geschonken en ook bekend maakt in Zijn Woord, zoals Paulus dit mocht doorgeven aan de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus.

**Donderdag 4 aug. Spreuken 17:3**

*'De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar de toetsder harten is de HERE.'*

Het smelten van metaal dient om het vloeibaar geworden zilver of goud van ongerechtigheden te zuiveren. Als de stukjes metaal inzakken en vloeibaar worden dan wordt het vuil dat er tussen zit, losgemaakt. Dit komt bovendien en een edelsmid kan dit gemakkelijk afgieten of scheppen; hij houdt het zuivere metaal over!

Zó is God de Toetsder harten. In Zijn licht moet alle ongerechtigheid wijken!

**Vrijdag 5 aug. Zacharia 13:9**

*'Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.'*

Door de hitte van het smeltproces worden edele metalen gezuiverd. De profeet Zacharia spreekt woorden van God en gebruikt daarbij deze beeldspraak van de smeltkroes met het

<sup>1</sup> Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



oog op het volk Israël. Natuurlijk spreekt deze tekst voor zich! God doet Zijn volk door een diep reinigingsproces gaan om de echte liefdeband met zijn volk te herstellen. Toch leidt een beeldspraak soms tot onbeheerste conclusies. Kan ik nu aan gelovigen vragen of 'zij willen zijn als gelouterd goud'? "Wil jij zijn als puur goud? Echt? Wat heb je er voor over?" Deze vraagstelling (een website) leidt tot eigen werken en zelfkastijding. Nee, door Zijn Zoon spreekt God nu ons vrij! Ongerechtigheden hoeven niet in het vuur, maar zijn weggedaan aan het kruis door de gehoorzaamheid van onze Heer! En: '*Hij maakt ons gezamenlijk levend met Hem, ons genade schenkend voor alle krenkingen*'. Kol.2:13b [NCV] Genade alleen! Moge dat toch steeds voorop staan, dan is alles uit Hem, door Hem en tot Hem, en gaat het niet langer over ons!

#### **zaterdag 6 aug. 1 Thessalonicenzen 2:4**

*'Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten keurt.'*

Misschien komen we bij deze tekst op het idee dat God pas iets met ons kan doen als we daartoe waardig genoeg zijn. Dan dienen we ons te realiseren dat alles wat Saulus was (voor zijn bekering op weg naar Damascus) volkomen onwaardig was! God roept uit, Saulus had niet eens tijd om berouw te hebben van zijn zonden bij zijn bekering. God stelt aan (en af) en God beproeft degene die Hij aanstuurt. Daarom heeft Hij Paulus dat evangelie kunnen toevertrouwen. De apostel Paulus werd daardoor de leermeester van de heidenvolken in geloof en waarheid. In feite heeft God het evangelie toevertrouwd aan het werk van Zijn Eigen hand! Zijn maaksel zijn wij.

#### **zondag 7 aug. Efeziërs 1:12**

*'In Hem, ook zijn wij door loting aangewezen – wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van Hem Die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil – opdat wij zijn tot lofprijs van Zijn heerlijkheid die een voorverwachting hebben in de Christus.'* [NCV]

De voorverwachting van Christus – welk een enorme belofte! En dit alles past binnen het geschenk van geloof en genade, dat ons om niet toebedeeld is! Uit heel Gods handelen met de gelovigen uit de heidenvolken spreekt overduidelijk dat in Zijn overweldigende liefde alles bedacht en uitgevoerd is door God zelf, in zijn voornemen om het zó te doen, in overeenstemming met de raad van Zijn wil. En daarom zullen wij ook zijn tot lofprijs van Zijn heerlijkheid – niet om wat wij zijn of doen, maar omwille Wie God is en wat Hij bewerkt! Vader, dank U wel!!

#### **maandag 8 aug. 2 Thessalonicenzen 2:2**

*... dat jullie niet snel geschokt worden in jullie denkwijze en ook niet gealarmeerd zijn, noch door een geest, noch door een woord, noch door een brief als door ons geschreven, alsof de dag van de Heer al tegenwoordig zou zijn.* (NCV/AED)

Wij zullen wellicht de aanloop naar de 'tijd van het einde' meemaken, maar niet de geprofeteerde verschrikkingen ervan. Bedenk wel dat het nutteloos is om te proberen de actuele gebeurtenissen op het wereldtoneel te duiden aan de hand van die profetieën. Eerst achteraf zal blijken hoe waar zij zijn. Allen die in Christus zijn, zullen part noch deel hebben aan wat zich op aarde zal voltrekken, juist omdat wij dan al onder de hemelingen zullen verkeren. Niettemin zal iedereen die de profetieën kent met zijn klompen aanvoelen, dat de tegenwoordige eon zijn langste tijd gehad heeft. De laatste zware loodjes zullen ook voor ons zwaar doch niet ondraaglijk zijn, want de Heer is ons nabij.

#### **dinsdag 9 aug. Lucas 24:27**

*En vanaf Mozes en al de profeten beginnend, legde Hij het aan hen uit in alle Schriften schriftgedeelten die over Hem gingen.* (NCV/AED)

Zoals eerder opgemerkt, moeten wij niet proberen voorzeggingen te duiden aan de hand van wat er nu plaatsheeft. Dat heeft in de afgelopen eeuwen een waslijst van miskleunen opgeleverd. Alleen zij die daarover boeken gepubliceerd hebben, profiteren door de omzet van een goed gevulde bankrekening. De onomstotelijke waarheid van profetieën blijkt eerst achteraf en dan wekken zij bewondering voor die almachtige en alleenwijze God. Onze Heer moest aan Zijn volgelingen toch ook steeds uitleggen welk Schriftwoord Hij



vervuld had? En dat terwijl zij er met hun neus bovenop gestaan hadden! Laten wij dus niet de illusie hebben het beter te weten. Hoed je dus voor betweters! Het oude jaarthema is ook in deze dagen goud waard: 'Vertrouw op de HEER met geheel jouw hart'; op jouw verstaan zal jij niet steunen!' Spreuken 3:5 (proeve CV, AED)

woensdag 10 aug. **1 Corinthiërs 2:9**

*Wat een oog niet waarneemt en een oor niet hoort en uit het hart van een mens niet opkomt ...* [NCV/AED]

De mens heeft van de Schepper zintuigen meegekregen met een begrensde bereik. Onze ogen nemen slechts een beperkte serie lichtgolven waar die wij 'spectrum' noemen, onze oren een beperkte serie geluidsgolven, onze tastzin een beperkte serie prikkels. De mensheid neemt een andere wereld waar dan bijvoorbeeld onze huisdieren. Ook in de Schrift staan voorbeelden van het beperkte waarnemingsvermogen van de mens. Om er een paar te noemen: 2 Koningen 6:17, Genesis 32:1-2, Efeziërs 6:12. De nieuwe James Webb-ruimtetelescoop die ons op ca. 1,5 miljoen km van de aarde verwijderd beelden toezendt, maakt direct en indirect een stukje zichtbaar van wat voor de mens nog onbekend was. Zo is de verst van aarde verwijderde ster ontdekt, n.l. 12,9 miljard lichtjaar ver. Grapjas Jules Deelder krijgt postuum toch nog gelijk met zijn rijm 'Heelal': 'Hoe verder men keek. hoe groter het leek.' Dat is ook op de Schepper van toepassing!

donderdag 11 aug. **1 Timotheüs 6:16b**

*Die niemand van de mensen waargenomen heeft noch waarnemen kan.* (NCV/AED)

Onze ogen hebben nog een andere beperking: zij zijn zodanig geschapen dat wij alleen de dimensies van lengte, breedte en hoogte waarnemen. Als wij iets zien bewegen, dan leiden wij daaruit de dimensie tijd af en hebben het dan over meters per seconde. Al wat de mens nu meent te weten, berust op directe waarneming en indirecte waarneming met behulp van apparatuur. De mens lijkt op de drager van een bril met 20-plus glazen die ze tegen het licht houdt om te kijken of er geen vuil op zit. Hoe betrouwbaar is diens waarneming? Weten wij wel wat 'werkelijkheid' is? God licht in Zijn Woord soms een tipje van de sluier op. Nu nemen wij Christus niet waar, maar straks, na onze ontmoeting van Hem in de lucht wel. Wij zullen dan een geheel ander 'hemels' lichaam hebben en een ondenkbaar andere werkelijkheid kennen. Vader, laat dat *als-het-U-belieft* niet lang meer duren!

vrijdag 12 aug. **Romeinen 8:13**

*Want indien jullie in overeenstemming met het vlees leven, staan jullie op het punt te sterven. Indien jullie echter met de geest de praktijken van het lichaam doden, zullen jullie leven* (NCV/AED)

De gemeente Eben-Haëzer presenteert zich aan de buitenwereld als gemeente waar Gods Woord centraal staat. Wanneer Gods Woord leidend is, vaart het schip van de gemeente de goede kant op. Maar zodra het schip van het geloof een andere kapitein erbij krijgt, namelijk 'het vlees', volgt het een fatale koers. Er kunnen nu eenmaal geen twee kapiteins op één schip zijn, dus ook niet de kapitein van de geest naast de opdringerige kapitein van het vlees. Het vlees is een veredelde vorm van stof van de aardbodem en moet met stof van de aardbodem in stand gehouden worden. Vlees ontpopt zich als een magneet die de blik van de mens naar de aarde toewendt en afwendt van de dingen die boven zijn. Maar zo heeft God de mens niet bedoeld! De Griekse schrift gebruikt voor 'mens' het woord *anthrôpos* dat zoveel betekent als 'wiens blik omhoog gewend is'! Dan zien wij toch een heerlijker perspectief dan wanneer wij ons tot de aarde beperken?

zaterdag 13 aug. **Galaten 5:22**

*De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding.*

De tekst van vandaag doet schrijver dezes vaak blozen van schaamte. Is dat bij jou ook zo? Niettemin is het waar dat wie zich door de geest laat leiden, vruchten voortbrengt die God welgevallig zijn. Aan de vruchten kent men de boom.<sup>Matth.7:16</sup> Aan een appel herken je de appelboom, aan de glinsterende kerstbal de kerstboom. Het verschil tussen die twee: de een is echt, de ander nep, ordinair mensenwerk. Dat beantwoordt geheel aan het beeld van iemand die zichzelf gedecoreerd heeft met eigen prestaties en goede werken. Dan



oogst hij nog bewondering ook: 'o, wat zijn uw vruchten wonderschoon!' Voor een gelovige is de wandelroute niet geplaveid met een streberisch 'moeten doen', want dat leidt tot een schijn heiligheid. Dankzij de gaven die God ons in genade geschonken heeft, houden wij het vol op een pad dwars door vreugde en verdriet, lief en leed, winst en verlies, slagen en mislukken en al wat meer denkbaar is. Want op dat pad is Hij ons steeds nabij met troost en steun!

zondag 14 aug. **2 Corinthiërs 5:6-8**

*Want door geloof wandelen wij, niet door waarneming.*

Hoed je voor lieden die jou vermanen met 'als jij van de Heer wil zijn, moet je ...' en dan de dingen aanhalen die Paulus vruchten van de geest noemt. Wie zich door vlees laat leiden, zal gemakkelijk met die redenering meegaan. Een oeroud spreekwoord luidt: 'Het is al geen goud wat er blinkt'. Als je denkt vruchten van de geest waar te nemen, zouden het best wel eens nepvruchten kunnen zijn. Vrees de gevolgen, die variëren kunnen van diepe ontgoocheling en zelfs geloofsverlies tot een ontstellende zelfingenomenheid. Wie de stem van het vlees volgt, meent naast God te mogen zitten, maar wie zich door Gods geest laat leiden, buigt zijn knie voor Hem en schikt zich in ongehuichelde ootmoed aan Hem onder, dankbaar voor Zijn liefde en genade. Beide categorieën gelovigen komen in allerlei gradaties voor, ook onder ons. Laten wij eerst onszelf onderzoeken op nepvruchten en daar afstand van nemen. Laten wij wandelen in louter geloof, niet door wat wij denken te zien! Hoewel – een kritische blik in de spiegel kan nooit kwaad!

maandag 15 aug. **1 Petrus 5:8-11**

*Weest nuchter, waakzaam: jullie tegenpartij, de Tegenwerker, loopt als een brullende leeuw rond, erop uit om iemand op te slokken!*

Wat onze Heer en Redder al in Zijn drie jaar van rondtrekken door Israël meermalen be-  
wezen heeft: de Tegenwerker en zijn sinistere trawanten kunnen niet tegen hem op! Over hun feitelijke onmacht is Gods Woord duidelijk. Toch laten zij zich nog steeds openlijk en, meer nog, in het geniep gelden, genesteld in de denkbeelden en overwegingen van mensen. Wie de Schrift kent en door Gods geest geleid wordt, herkent het signalement van de Tegenwerker dat Petrus hier geeft. Zij horen zijn gebrul om hen heen. Hij brult omdat hij sinds Golgotha en het lege graf van de Gekruisigde wéét failliet te zijn. Met zijn gebrul – en gebral – verkondigt hij door de mond van velen leugens en valse beloften. Naar wat wij om ons heen zoal waarnemen, lijkt hij succes te oogsten. Maar wie zijn oren naar hem laat hangen, heeft net zo'n blinde vlek voor Gods almacht als waarmee de Tegenstander en consorten geschapen zijn! Uiteindelijk zal ook dat serpent, samen met alle machten van de duisternis, zich onderschikken aan Jezus Christus, erkennend dat Hij *de Kurios* is! Amen!

dinsdag 16 aug. **1 Corinthiërs 12:18**

*Nu heeft God echter de leden, elkeen van hen, in het lichaam geplaatst zoals Hij wil* <sup>(NCV/AED)</sup>

Paulus benadrukte in de hieraan voorafgaande zinnen van 1 Corinthiërs 12 dat *God* het is Die de plaats van elk lid bepaalt, dus ook als het de dienst van evangelist of leraar betreft. In Efeziërs 4:11-14 plaatst de apostel weliswaar een en ander in een nieuw en heerlijk perspectief, maar ook dan weer dat *God* het is Die aan de gemeente onder meer leraars geeft. Hij vermeldt daarbij ook wat van hen verwacht wordt: aanpassing van de heiligen tot dienstwerk en opbouw van het lichaam van Christus, met als doel: komen tot de eenheid van het geloof, tot de bewustwording van de Zoon van God, tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus! Dat is geen sinecure, want Paulus attendeert ons ook op het effect van leraars die niet aan die criteria voldoen: onmondigheid, zwalkend en megedragen door iedere wind van leer, de valkuil van de stelselmatigheid van de dwaling. Wat vinden onze leraars er zelf van: geslaagd of gezakt? Alleen God weet het juiste antwoord.

woensdag 17 aug. **Spreuken 6:34**

*Want jaloezie is hitte van een man; hij ontziet niet ten dage van wraak* <sup>[proeve CV/AED]</sup>

Jaloezie kan rampzalige gevolgen hebben voor de relatie tussen collega's, vrienden, echtgenoten en zelfs broeders. Wat betekent 'jaloers' eigenlijk? Het woord is via het Frans (jaloux, jalousie) in onze taal terechtgekomen. De ware oorsprong blijkt echter het Grieks



te zijn: *zêlos*. De grondbetekenis van dit woord is 'ziedend'. Daarmee drukt het exact de heftige emotie uit die jaloezie in het binnenste van de mens veroorzaakt: hij of zij gaat ervan koken, wat de rode kleur van het hoofd soms verraadt. Je kunt, bij wijze van spreken, zelfs groen zien van jaloezie. Wanneer je bij iemand om de een of andere reden jaloezie gewekt hebt, berg je dan maar! Als je iemand niet opzettelijk jaloeers gemaakt hebt, heeft die ander een probleem. Jij kan er echter veel aan doen, vooral door hem of haar in liefde tegemoet te komen. De beste genezing van jaloezie is *dankbaarheid!*

donderdag 18 aug. **1 Timotheüs 6:3-5**

*Indien iemand anders leert en niet komt tot gezonde woorden, n.l. die van onze Heer Jezus Christus [...] is hij opgeblazen, niets geleerd hebbend, maar ziekelijk in vragenstelling en woordenstrijd, waaruit voortkomen: nijd, twist, lasteringen, boze verdenkingen ...* <sup>[NCV/AED]</sup>

Belangrijk is de constatering die Paulus al in zijn eerste brief aan Timotheüs doet, in een vroeg stadium van zijn bijzondere bediening. Hij wijst Timotheüs erop dat *nijd*, de intense vorm van jaloezie, een der voortbrengselen is van iemand die met een afwijkend onderricht komt. Een dergelijk onderricht is gemakkelijk te herkennen, omdat het geen invulling geeft met het sjabloon van gezonde woorden zoals door onze Here Jezus Christus aan Paulus meegegeven is. Klaarblijkelijk kende Paulus ook predikers die op eigenzinnige wijze, gepaard gaande met onder meer *nijd* en *twist*, de Christus verkondigden. <sup>Flp 1:15</sup> Misschien ken jij ook wel zulke lieden die bijvoorbeeld in liefdeloosheid een prediker beschimpen of achter zijn rug zwartmaken of, erger nog, zichzelf als 'betere' prediker naar voren schuiven. Geliefde broeder: trap er niet in!

vrijdag 19 aug. **2 Corinthiërs 13:11**

*Weest verheugd, weest toegerust, laat je vermanen, weest hetzelfde gezind, houdt vrede, en de God van de liefde en de vrede zal met jullie zijn!* <sup>[NCV/AED]</sup>

Volgens Prediker 9:6 is er in ieder geval één plaats die absoluut vrij van jaloezie is: het dodenrijk. Want de doden weten niets ... ook hun liefde, ook hun haat, ook hun *jaloezie* is vergaan. Eigenlijk heeft de apostel Paulus dezelfde toestand op het oog als hij zegt: 'Zo ook jullie, rekent jullie zelf weliswaar dood voor de zonde te zijn, maar levend voor God, in Christus Jezus, onze Heer'. <sup>Rom.6:11</sup> En: '*Met Christus ben ik mee gekruisigd, ik leef echter, niet ik nog, maar in mij leeft Christus*'. <sup>Galaten 2:20a</sup> De liefde is niet *jaloers*. <sup>1Cor.13:4</sup> Hoe zou jaloezie dan nog een rol kunnen spelen in jouw gedrag als navolger van God, wandelend in liefde zoals ook Christus ons liefheeft? Wees diep dankbaar voor Zijn overweldigende genade!

zaterdag 20 aug. **Efeziërs 5:6**

*Laat niemand jullie verleiden door lege woorden, want door die dingen komt de toorn van God over de zonen van de weerspanningheid.*

Wie uitsluitend gelooft wat God in Zijn Woord zegt, zal het in het dagelijks leven vaak moeilijk hebben. Want dan stuit je op allerlei verwrongen uitleggingen die meestal berusten op inleg. In de loop der eeuwen zijn daarmee miljoenen onnozele zielen in het moeras van valse leringen beland. Voorbeelden? Kijk maar naar die 'heilige' zondag, het antisemitisme dat zowel openlijk als heimelijk onder de mensen leeft, het goedpraten van slavernij, de aperte leugen van de maakbaarheid van het leven, de politieke opvattingen over 'voltooid leven' en het denken 'baas in eigen buik' zonder dat men een greintje eerbied heeft voor het mensje dat God in de moederschoot weeft. Dit is slechts een boeket, samengesteld uit de tuin vol kwalijk riekende drogredenen, wetteloosheid en weerspanningheid. Laat niemand je misleiden met lege woorden, met woorden die haaks op Gods Woord staan en op vlees en liefdeloosheid gedijen.

zondag 21 aug. **Lucas 6:45c**

*Want vanuit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.*

Tot slot vraagt schrijvers dezes zich af waar hij de euvele moed vandaan haalt om voor het leesrooster te schrijven. Alsof ook maar iemand op zijn producten zit te wachten! Het Schriftwoord van vandaag geeft het antwoord. Je mag best weten dat hij in zeker opzicht ongeloviger is dan Thomas, omdat hij alleen die waarheid wil weten waarop hij in Gods Woord de vinger heeft mogen leggen. Niet de hoeveelheid kennis is leidend - vooral



academische kennis niet - maar wat zijn Heer en Redder tegen Paulus zei: *'Mijn genade is voor jou genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht!'* Welnu, geliefde broeder en zuster, hoe vaak worden wij niet geconfronteerd met onze zwakheid, zowel geestelijk als lichamelijk? Groeien wij dan niet meer dan ooit in het besef in alles volkomen afhankelijk te zijn van God, de Vader van onze Heer Jezus Christus? Zijn liefdevolle genade geeft toch de ware levensmoed en -vreugde? Geen beter slot dan waarmee Paulus zijn brief aan de Filippenzen afsluit: *'De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie geest! Amen!*

maandag 22 aug. **Efeziërs 1:13**

*'In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is.'* [NBV]

Er zijn gelovigen die geloven dat God hun Redder is doordat zij kiezen. Ik geloof in het evangelie van onze redding. Dat de God onze Redder is op voorhand <sup>1Tim.4:10</sup>, het stond al vast, los van keuzes.

dinsdag 23 aug. **Romeinen 5:8-10**

*'8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.'* [NBV]

Er zijn gelovigen die geloven dat God iets voor hen wil doen als zij iets voor Hem doen. Ik geloof dat God Zijn liefde voor ons bevestigt doordat Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren <sup>Rom.5:8</sup> en vijanden. <sup>Rom.5:10</sup>

woensdag 24 aug. **1 Johannes 4:8b**

*'(...) want God is liefde.'* [NBV]

Er zijn gelovigen die geloven in een God die voorwaardelijk liefheeft. Eerst moeten wij .... Maar ik geloof in de God Wiens wezen liefde is. Namelijk: onvoorwaardelijke liefde! Welk duidelijker bewijs van Zijn liefde kan worden gegeven dan dat alles wat Hij heeft gedaan en doet zal leiden tot dat hoogtepunt wanneer Hij Alles in allen zal zijn, en liefde zal rusten in geliefd zijn?

donderdag 25 aug. **1Timotheüs 4:10**

*'Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.'* [NBV]

Er zijn gelovigen die geloven dat God slechts enkele redt. Ik geloof dat de God de Redder is van alle mensen en dat Christus Jezus de Redder van de wereld is. <sup>1Joh.4:14</sup>

vrijdag 26 aug. **1 Timotheüs 2:4,5**

*'4 die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. 5 Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,'* [NBV]

Er zijn gelovigen die geloven dat de mens een vrije wil heeft. Ik geloof dat er Één is die werkelijk kan en zal doen wat Hij wil: God. Dat maakt Hem ook werkelijk de God: de Beschikker en Plaatsers van alles. <sup>Jes.46:9,10</sup>

zaterdag 27 aug. **1 Korinthiërs 15:54**

*'En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is opgeslokt en overwonnen.'* [NBV]

Er zijn gelovigen die geloven dat velen in de dood blijven en dat de dood overwint. Ik geloof dat de dood teniet wordt gedaan <sup>1Cor.15:26</sup> en wordt verslonden in de overwinning. <sup>1Cor.15:54</sup> Oftewel: het leven overwint! <sup>1Cor.15:22</sup>



zondag 28 aug. **Jesaja 45:6,7**

*'6 Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de HEER, er is geen ander 7 die het licht vormt en het donker scheidt, die vrede maakt en onheil scheidt. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.'* <sup>[NBV]</sup>

Er zijn gelovigen die geloven niet dat God het kwaad gemaakt heeft. Ik geloof dat Hij de Schepper van alles is, ook het kwaad. Hij werkt in alles naar de raad van Zijn wil en alles past in Zijn plan.<sup>Ef.1:11</sup>

maandag 29 aug. **Efeze 4:2**

*(1 Ik spreek jullie dan aan [ ... ] te wandelen [ ... ]) 2 met alle nederige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde*

Deze week zullen we Efeze 4:2-5 overdenken.

Paulus spreekt hier de Efeziërs aan, aan wie hij in eerdere hoofdstukken zoveel geestelijke zegeningen bekend maakte. Zegeningen zijn ook ten deel gevallen aan allen, die horen bij het lichaam van Christus, ook aan ons! Dit alles ontvingen we uitsluitend door genade, in Christus. En zulke mensen spreekt Paulus aan om in nederigheid (ootmoedigheid) met zachtmoedigheid te wandelen, met geduld elkaar in liefde te (ver)dragen. Kan men dan zo wandelen uit zichzelf? Nee! Uit onszelf zijn wij niet in staat tot het goede.<sup>Rom.7:18,19</sup> Christus echter geeft *groei* in alles naar Hem toe (zie vers 15), zodat we steeds meer Christus erkennen als Hoofd van Zijn lichaam. Daarom hoeven wij niet langer te proberen om *zelf* van alles te doen, te 'bedisselen'; maar wees stil en zie wat Zijn geest in ons bewerkt!

dinsdag 30 aug. **Efeze 4:2**

*(wandelen [ ... ]) 2 met alle nederige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde*

Bij 'nederige gezindheid' vind je in de grondtaal de elementen: *lage plaats-gezindheid-en samen*. Christus Jezus toonde ons Zijn onvoorstelbare liefde, namelijk in Zijn gezindheid om (in de gelijkenis van de mens geworden) de vorm van een slaaf aan te nemen en Zichzelf te verlagen.<sup>Fil.2:7,8</sup> In die Schrifttekst staan dezelfde woorden 'gezindheid' en 'verlagen', als in 'onze' tekst van vandaag. Paulus had ook zo'n gezindheid, zie Handelingen 20:19. 'Laag zijn' is tegengesteld aan wat de wereld leert. Mensen zoeken kracht in zichzelf; je moet krachtig zijn in al je prestaties. Maar zo niet bij de leden van het lichaam van Christus! *God* (Die zowel het willen, als het werken in ons bewerkt<sup>Fil.2:15</sup>) geeft een gezindheid van samen laag zijn en van zachtmoedigheid, waarop ook geduld volgt en in liefde anderen (ver-)dragen! Onze verhoging in Christus is ook verlaging in onszelf... Hij geeft dit alles, en wij mogen daarin wandelen.

woensdag 31 aug. **Efeze 4:3**

*... je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede: 4 [ ... ]*

Gisteren ging het over begrippen die alles te maken hebben met vrede. Vrede ontstaat namelijk niet door het sluiten van compromissen! Mensen denken soms, dat dit de weg is, maar volgens de tekst hier gaat aan vrede vooraf: nederige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar in liefde dragen! Hoe zou je Zijn liefde kunnen reflecteren, als jij anderen, die Hij evenzo liefheeft, *niet* in zo'n gezindheid tegemoet treedt? Zeker tussen Gods heiligden/geliefden onderling vormen die nederige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar dragen in liefde, de basis van 'eenheid van de geest' en van de 'band van de vrede'. In vers 4, 5 licht Paulus dit verder toe, maar dat komt morgen! Voor nu: de eenheid van de geest bewaren we (niet *maken* we; die eenheid *is* er!), in de band van de vrede. Dit is een *geestelijke* eenheid, maar is lang niet altijd *zichtbaar* voor onze ogen. Toch, eenheid van de geest *is* er, zelfs als we alleen verdeeldheid *zien*. Laten wij die eenheid slechts erkennen en mogelijke verdeeldheid negeren.