

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling ¹

dinsdag 1 nov. **Corinthiërs 1:18**

'18 Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee.'

Paulus wijst op God, wiens dienaar hij is. God heeft hem aangesteld als beheerder van bijzondere geheimenissen met het bevrijdende evangelie van genade en redding. Daarom is het ook belangrijk hoe zijn gedrag is. De trouw van God is de oorsprong en basis van zijn trouw en betrouwbaarheid. Wanneer gelovigen zich beroepen op God en op Zijn woord, zou dat ook mogen blijken uit hun woorden en daden. Geen filosofieën of overleveringen van mensen aannemen of verkondigen, die niet betrouwbaar zijn. ^{Kol.2:8}
Betrouwbaar is het woord! ^{2Tim.2:11}

woensdag 2 nov. **2 Corinthiërs 1:19**

'De Zoon van God, Jezus Christus, die wij ... aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja.'

Het evangelie van Johannes beschrijft, dat alles met het woord is begonnen en door het woord tot stand werd gebracht. ^[vgl. Joh. 1:1-3] Ook schrijft hij, dat het Woord vlees werd en onder ons woont, vol van genade en waarheid. ^[vgl. Joh. 1:14] 'Betrouwbaar is het woord', haalden wij gisteren aan. Hij belichaamt het 'ja' of anders gezegd: 'in Hem is het ja geworden'. ^[NCV] Hier lezen wij over onwankelbare waarheden. Geen menselijke vraagtekens of twijfels, zoals Pilatus uitsprak: 'Wat is waarheid' ^{Joh.18:38} om Hem daarna *uit angst* ^{Joh. 19:8} uit te leveren aan de overpriesters. ^{Joh.19:16} Gods Zoon belichaamt het 'ja'; gehoorzaam wordend tot aan de dood van het kruis.

donderdag 3 nov. **2 Corinthiërs 1:20**

'In Hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.'

Gods beloften worden 'ja-beloften' in Gods Zoon, schreef iemand eens. Dit staat heel vaak in tegenstelling tot de verkiezingsbeloften van onze politieke leiders. Dat zijn merendeels 'nee-beloften', die er voor dienen om gekozen te worden. God is machtig om Zijn beloften waar te maken. Alles is immers 'uit Hem en door Hem en tot Hem'! ^{Rom.11:36} God hoeft ook niet gekozen te worden; Hij kiest ons. ^{Rom.8:29-30} Onze God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, lijkt niet op de goden die mensen maken en vereren. Dat zijn erbarmelijke afgoden. Onze God heeft geen hulp van mensen nodig, aangezien Hij aan allen leven en adem en alles geeft. ^{Hand. 17:25} Daarom mogen wij van harte 'betrouwbaar' zeggen; of met een ander woord: 'Amen'! Tot Gods eer.

vrijdag 4 nov. **2 Corinthiërs 1:21**

'Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd;'

Paulus schrijft aan de Corinthiërs dat hij samen met hen 'bevestigd' is naar binnen in Christus. In het beeld van een fundament, waarin iets met 'diepgaande' bevestigingsmaterialen, zoals schroeven en bouten vastgeklonken is, zó zijn wij bevestigd in Christus. God is het Die ons zo bevestigt. Bovendien *zalft* Hij ons! In Israël zijn er een aantal voorbeelden waarin profeten, koningen en priesters werden gezalfd voor hun bediening. Die zalving gebeurde met speciale olie. In vers 22 kunnen we lezen, dat wij gezalfd worden met de geest. Dat is niet alleen een uiterlijke bevestiging, maar veeleer een innerlijke bevestiging in Christus. Het is niet alleen een belofte voor onze oren, maar bovendien een belofte voor en in ons hart.

¹ Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



zaterdag 5 nov. **2 Corinthiërs 1:22**

'...gewaarmerkt als zijn eigendom en als voorschot de geest in ons hart gegeven heeft.'

'God verzegelt ons en heeft ons de waarborg van de geest in ons hart gegeven'.^[NCV] Het zegel is het teken van bezit. Wij behoren God toe. *'In Christus zijn wij, die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg is...'* ^{Ef.1:13-14} Is dat zegel wel altijd geldig? Kan het niet door twijfel of misstappen of ergere dingen van ons weggenomen worden? Of kan de geest, zoals David smeekte om dit niet te doen, ^{Ps.51:11} van ons worden weggenomen? We kunnen Gods geest bedroeven; zeker! Maar God is trouw en betrouwbaar, dat mochten we al eerder in dit gedeelte lezen. Paulus verzekert ons, dat wij verzegeld zijn tot in de dag van onze vrijkoping. ^{Ef.4:30} Dat is de dag van onze verheerlijking.

zondag 6 nov. **2 Corinthiërs 1:23**

'Ik roep echter God aan als getuige over mijn ziel, dat ik om jullie te ontzien niet meer naar Korinte gekomen ben.' ^[NCV]

Paulus verzekert de Corinthiërs vanuit het diepst van zijn ziel, dat zijn motieven om hen niet meer te bezoeken, zuiver waren. Het was niet uit vrees voor een confrontatie met hen of dat hij er tegen op zag om hen streng toe te spreken, dat hij niet zou komen, maar uit liefde! Hij wilde ze ontzien. De meesten hadden de zondigende persoon uit hun midden al ernstig berispt. Zijn eerste brief aan de Corinthiërs ^{1Cor.5:5} begon het heilzame werk al te doen. Het was niet de tijd om nu te komen; het was beter om deze brief te schrijven om het mogelijk te maken dat de persoon in kwestie uiteindelijk weer kon worden opgenomen in hun midden.

maandag 7 nov. **Kolossenzen 1:13**

'...het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde'

Het koninkrijk dat in deze tekst wordt genoemd, is geen letterlijk koninkrijk. Het is een beeldspraak, die verwijst naar het letterlijke, tastbare koninkrijk van de Messias op aarde, dat in de toekomst alle andere koninkrijken teniet zal doen en vervangen. ^{Daniël 2:44} Dit betekent niet, dat het een soort 'luchtkasteel' zou zijn. Het is de nú aanwezige werkzame geestelijke kracht, die ons redt van de geestelijke machten van de boosheid en de duisternis

dinsdag 8 nov. **Efeziërs**

6:12

De hele wapenrusting van God

'Want voor het is voor ons géén worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevormachten, tegen de werelddrachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen.'

De geestelijke machten van de boosheid, waarvan wij gered zijn en waar wij gisteren over nadachten, zijn voor de kinderen van het licht makkelijk te herkennen. Eigenlijk hoeven we niet eens partij te kiezen tussen de werelddrachten. In meer of mindere mate worden alle aardse regeringen gebruikt en aangestuurd door deze geestelijke machten van de 'duisternis'. 'Maar...', zou u kunnen zeggen: "de boven ons gestelde autoriteiten zijn toch door God, ^{Rom.13:1} ...en ons ten goede?" ^{Rom.13:4} Misschien kunnen we daar morgen eens verder over nadenken.

woensdag 9 nov. **Romeinen 13:1^b**

'...want er is geen autoriteit, tenzij door God. Die er echter zijn, zijn er gezet door God,...

De bestaande autoriteiten zouden door ons erkend worden. Dat wordt duidelijk uit de woorden van Romeinen 13:1-7. Zij zijn aangesteld door God. Wij zouden de overheid dan ook niet 'weerstaan', want zo is Gods verordening. God kan hun beslissingen ongedaan maken, als dat nodig is, of zou Hij daartoe onmachtig zijn? Gelovigen onderschikken zich aan Gods verordening, door een hogere wet dan die van mensen. Desondanks is het niet uitdrukkelijk zo, dat overheden het geloof uitdragen of uit gelovige mensen bestaat. Zelfs de mens van de wetteloosheid wordt door God op Gods tijd geopenbaard. ^{2Thess.2:3} De wetteloze zouden wij nooit kunnen gehoorzamen. Hij wordt dan ook pas geopenbaard wanneer de huidige 'tegenhouder' (en is dat niet het lichaam van Christus?) uit het midden wordt weggenomen. ^{2Thess.2:6}



donderdag 10 nov. **Kolossenzen 1:13**

'...het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde' (2)

Deze week begonnen wij met de bovenstaande tekst. We hebben wat nagedacht over de betekenis van het begrip 'koninkrijk' in deze context. Zullen wij nu eens verder nadenken over de bijzondere aanvullende beschrijving van dit koninkrijk? Het is 'van de Zoon van Zijn liefde'. Wat zouden we daarvan denken? De uitspraak: 'Zoon van Gods liefde' is, naar mijn mening, niet hetzelfde als 'Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie ik een welbehagen heb'. Matth.3:17; 17:5; Marc.1:11; Luc.3:22 In deze teksten wordt Jezus aangeduid als Gods Zoon, die door God geliefd is. Het gaat dan over Jezus, als mens, in Zijn lichaam van vernedering (of verootmoediging). vgl. Hand.8:33; Fil.2:8; 4:21

vrijdag 11 nov. **Kolossenzen 1:13**

'...de Zoon van Zijn liefde'

Wie is de Zoon van Gods liefde? Deze titel heeft niets te maken met vernedering, waarover wij gisteren spraken. In tegendeel! Het heeft met heerlijkheid én met licht van doen. Gelovigen mogen er diep van doordrongen zijn, dat zij kinderen en zelfs zonen van het licht genoemd worden. Ef.5:8; IThess.5:5 Heiligen in het licht. Kol.1:12 Onze God en Vader redt ons uit de heerschappij van de duisternis Kol.1:12 en zet ons over in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 1:13 De Zoon van Gods liefde is de afbeelding van de onzichtbare God. 1:15; 2 Cor.4:4 Mag ik het misschien zo zeggen: Gods liefde is het diepste motief van al Zijn handelen. Gods onmetelijke liefde Ef.2:4 heeft gestalte gekregen in de Zoon van Zijn liefde. Hij is de Enige in Wie Gods liefde tot volkomen uitdrukking komt in stralende heerlijkheid en lichtglans. De liefde van God, waarvan niets of niemand ons kan scheiden is te zien en te vinden in Christus Jezus, onze Heer. vgl. Rom.8:39

zaterdag 12 nov. **Efeziërs 3:19**

'...te kennen de kennis overstijgende liefde van Christus'

De liefde van Christus gaat onze kennis te boven. Kennis heeft te maken met verstand en geheugen. Liefde heeft te maken met ons hart, met het meest innerlijke van ons bestaan. Gods liefde is niet in ons verstand, ons 'denk-orgaan', uitgegoten door God, maar in ons hart, Rom.5:5 door heilige geest die ons is gegeven. Christus woont door het geloof in ons hart. Ef.3:17 Dit zijn de beelden die de Schrift ons geeft over hoe en waar Gods liefde werkzaam is in ons; in de innerlijke mens. Het is geweldig om veel van de Schrift te leren kennen, het zal ons denken verrijken en de waarheid van het evangelie aan ons bekendmaken. De liefde en leiding van Gods geest is het echter die de toepassing van deze kennis omzet in een waardige wandel, die past bij onze roeping.

zondag 13 nov. **Kolossenzen 1:13**

'...de Zoon van Zijn liefde' (afronding)

Behalve dat Hij het beeld is van de onzichtbare God, werd in Hem ook alles geschapen, zowel wat zich in de hemelen bevindt als wat op de aarde is; zichtbaar en onzichtbaar. vgl. Kol.1:15,1 Wanneer we deze uitspraken combineren met wat over Christus Jezus wordt gezegd in Filippenzen 2:5-8, kunnen we zien, dat Hij in Zijn goddelijke vorm, als het beeld van God, nog geen mens was. De Zoon van Gods liefde, in Wie alles geschapen werd, deed afstand van al deze heerlijkheid, Hij maakte Zichzelf daarvan leeg en werd mens, in de vorm van slaaf. De Onsterfelijke werd vanwege Zijn kennis overstijgende liefde voor ons, mens, om in vrijwillige gehoorzaamheid de dood van het kruis te willen ondergaan. God verhoogt Hem daarom uitermate, als Hoogste van allen Die van de hemelen zijn. Ef.4:10 De verheerlijkte Mens, voor wiens liefde alle knie zich buigt en alle tong van harte belijdt: 'Heer is Jezus Christus', tot verheerlijking van God, onze Vader.

maandag 14 nov. **Romeinen 8:1-4**

'1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 3 Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde



afgerekend, 4 opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest. ^{'[NBV21]}

Deze week lezen we een bekend hoofdstuk, maar de kern staat er zó mooi in dat het geen straf is daar deze week weer eens bij stil te staan. Het begint al met de verzekering, dat er geen veroordeling meer is. We mogen weten dat God zo naar ons kijkt, niet meer naar onze fouten, maar ons rechtvaardig ziet. Maar het is geen vrijbrief, want we zijn juist met Jezus gestorven, en daarmee bevrijd van de zonde en de dood, en met Hem opgestaan in een nieuw leven. In dat nieuwe leven volgen we niet de aardse richting, maar die van de geest. Laten we daar voor danken, voor hoe God naar ons kijkt, ons bevrijdt en een nieuw leven gegeven heeft.

dinsdag 15 nov. Romeinen 8:5-9

'Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. 6 Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede. 7 Het aardse streven staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. 9 U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. ^{'[NBV21]}

Er staan duidelijk twee dingen tegenover elkaar, een leven gericht op het aardse, gericht op jezelf, geld, spullen en meer, en een leven met en voor God, geleid door de geest. Die twee gaan niet samen. Als we gericht zijn op de aardse dingen, hebben we geen aandacht voor God, staat dat tussen ons en Hem in. Maar als we beseffen waar het echt om gaat, dan is onze blik gericht op God, en leven we door Zijn geest in ons. Maar hoe makkelijk gaan we mee met de wereld, die ons ontevreden wil laten voelen en ons het idee geeft dat we altijd maar meer nodig hebben. Laten we waken, er actief tegenin gaan, en onze blik omhoog gericht houden.

woensdag 16 nov. Romeinen 8:12-17

'Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. 13 Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest, zult u leven. 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met 'Abba, Vader'. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister. ^{'[NBV21]}

We mogen het leven gericht op aardse zaken achter ons laten, en een leven door Gods geest geleid leven. Een leven waarin we bij God mogen horen, hem Vader mogen noemen, en Zijn kinderen, ja, zonen zijn. Geen slaven meer van de zonde en de dood, dat leven ligt achter ons. Geen angst meer, maar vrede en rust bij onze Vader. Laten we daar ons op richten.

donderdag 17 nov. Romeinen 8:18-21

'Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.' ^{'[NBV21]}

Het lijden kan zo zwaar op ons drukken, en hoe belangrijk is het dan om dit voor ogen te houden. Het lijden is het zelfs niet waard vergeleken te worden met de heerlijkheid van straks. En niet alleen wij zuchten, ook de schepping zucht en lijdt, omdat God dat zo over alles gebracht heeft. Maar met een vooruitzicht, waar we reikhalzend naar verlangen, dat we bevrijd worden en mogen delen in die heerlijkheid!



vrijdag 18 nov. **Romeinen 8:28-30**

'En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij ook laten delen in zijn luister.' ^[NBV21]

De kern van dit stuk is: God heeft alles in Zijn hand. Wat maken wij ons druk? Wat worden we terneergedrukt? Put hier kracht uit: het is in Gods hand, en het werkt mee tot het goede. Hij is met ons begonnen, koos en riep ons, en Hij brengt het, wat er ook gebeurt, tot een goed einde, want Hij rechtvaardigt en verheerlijkt ons. Laat dat onze basis zijn, vandaag en daarna.

zaterdag 19 nov. **Romeinen 8:31-35**

'Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?' ^[NBV21]

Het geloof geeft ons de kracht om alles aan te kunnen. Wat willen ze ons maken? God is met ons! En waar gaat het echt om in het leven? Leven met God, in rust, vrede, tevredenheid, en bovenal, liefde. En wat zou ons dat kunnen afpakken? Ellende, tegenspoed, armoede, honger? Niets! Met het geloof hebben we genoeg, daarin zit de kracht om alles aan te kunnen.

zondag 20 nov. **Romeinen 8:37-39**

'Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.' ^[NBV21]

Het hoogste van alles wat we hebben is de liefde. En alleen daardoor zegevieren we al glansrijk. Dat is alles wat we nodig hebben, en niets kan ons daarvan scheiden. We lopen een gewonnen race. Onze enige uitdaging is alleen ons altijd zo vol van deze waarheid laten zijn dat we ook echt altijd vanuit die liefde en overwinning leven.

maandag 21 nov. **Handelingen 9:1,2**

'En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hogepriester, en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om als hij mannen en vrouwen, die van de weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen.'

Als we dit met een menselijke geest proberen te begrijpen, kunnen we eigenlijk maar één ding bedenken: 'Weg met die man!'

Het zou heel goed kunnen dat de gelovigen, die 'van de weg' waren, tot God geroepen hebben: 'Heer, bewaar ons voor Saulus, red ons van zijn geweld!' In het heilsplan van God, werden zij op de dag dat Saulus naar Damascus trok, inderdaad uit zijn hand gered. Het ingrijpen van de Here, stopte Saulus. Een ander mens werd na drie dagen gevonden door Ananias. Iemand, die tot instrument in Zijn hand werd omgevormd: Paulus. Direct daarna verkondigt Paulus in de synagogen, dat Jezus Christus de Zoon van God is!

dinsdag 22 nov. **Handeling 9:21**

'En allen, die het hoorden, stonden verbaasd en zeiden: Is dit niet de man, die te Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen, en die hier gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de overpriesters te brengen?'

Voordat Saulus – Paulus werd, geloofde hij. Hij geloofde de Schrift zoals hem was overgeleverd, hij volgde de Joodse traditie overeenkomstig de vaders. Hij was bovendien



onderwezen door Gamaliël,^{Hand.22:3} een Farizeeër. Hij was er van overtuigd dat wetsovertreders terecht moesten worden en was zeer actief om hen, die getuigden dat Jezus, de Zoon van God en Messias was, gevangen te nemen en voor de hogepriester te Jeruzalem te brengen. Maar als hij Gamaliël echt had begrepen, zou hij misschien anders gehandeld hebben: *'En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze mensen en laat hen worden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt'*.^{Hand.5:38,39} En dat was het geval bij Saulus; denkende het juiste uit te werken, streed hij echter tegen God. De Heer Jezus Christus verschijnt aan Saulus zelf, om hem in een bruikbaar instrument te veranderen en een alles overstijgend evangelie mee te geven! En Paulus heeft al het mogelijke en misschien wel onmogelijke gedaan om het evangelie van de onbesnedenheid te ontvouwen en door te geven, dienende als een slaaf van Christus.

woensdag 23 nov. **Romeinen 5:8**

'God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.'

Hoe duidelijk spreekt de liefde van God voor zondaren! Uit de dood van Zijn Zoon voor ons zondaren, spreekt Zijn grote liefde.

Zoals we ook in het evangelie van Johannes lezen: *'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'*.^{Joh.3:16}

Alles heeft God gedaan om de mens terug te brengen naar Zijn Vaderhart. Kunnen wij hier iets aan af, of toe doen? Nee, alleen maar dank zeggen, en elke dag, die wij in genade leven, onze wandel op Hem richten!

donderdag 24 nov. **Romeinen 5:9**

'Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.'

Het is geweldig om te ontdekken dat de liefde van God bij de apostel Paulus steeds breder wordt uitgestald. Allereerst is met name Paulus geroepen om die liefde aan al die heidenen duidelijk te maken. Het wordt ook steeds duidelijker dat het Paulus gegeven is om de heidenen over hun zo bijzondere, vrije toegang tot God te onderwijzen.

Reden genoeg om God de dank en eer te geven!

vrijdag 25 nov. **Romeinen 5:10**

'Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.'

Welke struikelblokken er ook gelegd zijn in de kerkgeschiedenis, met goed lezen van Gods Woord is het mogelijk de grote liefde van God en Zijn genadegeschenk te ontdekken. Lees wat er staat en weet wat er staat geschreven. Dit kunnen en mogen erkennen, gaat ook van God uit. Wij mogen in God roemen, door Jezus Christus, (alle eer komt God toe, wij mogen roemen in God, en alles door Jezus Christus, die éne Middelaar!) door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Verzoening van God uit! Niet om dat ik zocht naar een weg die voor God verzoenlijk of aannemelijk zou kunnen zijn, integendeel: Romeinen 3:10-11. Hij deed het, door Zijn Zoon! Geprezen zij Zijn grote Naam!

zaterdag 26 nov. **Romeinen 5:17**

'Want indien door de misstap van de ene de dood geheerst heeft door de éne, veel meer zullen zij die de overmaat van de genade en van het geschenk van de rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door de Éne, Jezus Christus.'

Het gaat hierbij om de eerste mens, Adam. Door één overtreding is de dood doorgedrongen tot ieder levend wezen. Totdat de levendmakende Christus neerdaalde op aarde en met een overmaat van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid (de vrijspraak van de overtredingen) de prikkel van de dood wegnam. Misschien moeilijk te vatten in woorden, maar het effect is misschien veel beter te begrijpen: *uitzicht op de opstanding! Eonisch leven met Hem!*



zondag 27 nov. **Kolossenzen 1:12, 13**

'(...) gelijktijdig de Vader dankend, Die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht, Die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.' ^[NCV]

Dat is zo'n enorme geruststelling! 'God, Die jullie bekwaam maakt.' Dat maakt mij blij en dankbaar! Op de weg van mijn leven ben ik niet alleen! Geen zorgen of ik wel voldoe, of het me allemaal wel lukt om mij te voegen naar wat geschreven staat.

Hij maakt bekwaam – en alles op Zijn tijd! En zo mag ik ook mijn weg gaan in het lichaam van Christus de uitgeroepen gemeente. Hij bergt ons, Hij zet ons over in het koninkrijk van Zijn Zoon.

Dank u wel Vader, U heeft in alles voorzien!

maandag 28 nov. **Spreuken 16:9**

'Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.' ^[NBV21]

Voeten willen soms paden inslaan die 'niet al te best' voor ons zijn.

Kunnen wij niet op Uw liefde ingaan?

U blijft nabij in onze hartenpijn.

dinsdag 29 nov. **Spreuken 19:21**

'Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.' ^[NBV21]

Onuitputtelijk zijn Uw woorden,

Bron van ware levenskracht,

trekt in ons leven rechte voren,

want van U is alle macht.

woensdag 30 nov. **Psalm 121:3**

'Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter.' ^[NBV21]

In mijn innerlijk wankel ik zo vaak,

zeker als ik menselijke zuchten slaak.

Maar die zuchten mogen er zijn,

want U sterkt mij en houdt mij klein.