

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling <sup>1</sup>

woensdag 1 mrt. **Galaten 6:2-3**

'2. Draagt elkanders lasten en vervult zo de wet van Christus.'

Christus behaagt Zichzelf niet.<sup>Rom.15:3</sup> Zou dat een verwijzing kunnen zijn naar 'de wet van Christus' waar in dit vers naar wordt verwezen? De *toepassing* van de kennis van het evangelie van Paulus zou zijn, dat wij elkaars lasten zouden dragen. Of het nu gaat over werk of over onderricht, wij zouden elkaar in een geest van zachtmoedigheid terecht brengen en niet (bek)vechten.<sup>vgl. 2 Tim. 2:24-25</sup> Moge de God nu van de volharding en van de vertroosting het geven om hetzelfde gezind te zijn tot elkaar, in overeenstemming met Christus...<sup>Rom.15:5</sup>

donderdag 2 mrt. **1 Corinthiërs 4:16**

'Ik spreek jullie dan aan: wordt mijn navolgers.'

De apostel Paulus noemt in hoofdstuk drie en vier de achtergronden van zijn werk. 'Gods medewerkers zijn wij'.<sup>1Cor.3:9</sup> Hij mocht als een wijze opperbouwmeester een fundament plaatsen. Een ander bouwt erop.<sup>10</sup> Paulus beschrijft zichzelf een 'onder-roeiër' (galeislaaf?) van Christus en beheerder van Gods geheimen.<sup>4:1</sup> God stelt ons, apostelen, tentoon als 'ten dode gedoemd, want wij werden een theater voor de wereld en voor (hemelse) boodschappers en voor mensen', schrijft Paulus.<sup>4:9</sup> Hij vermaant de Corinthiërs om zich niet te verheffen. 'Wij zijn als het uitvaagsel van de wereld geworden, het uitschot van alles, tot nu toe'.<sup>4:13</sup> De Corinthiërs waren en voelden zich in alles tegengesteld hieraan. Desondanks vraagt Paulus 'willen jullie, die als mijn geliefde kinderen zijn, als in Christus Jezus, door mij voortgebracht door het evangelie, navolgers van mij worden?'

vrijdag 3 mrt. **1 Corinthiërs 4:16**

'Ik spreek jullie dan aan: wordt mijn navolgers.'

Gisteren lazen wij dat Paulus aan de Corinthiërs bovengenoemde vraag stelde. Hij spiegelde hun geen luchtkastelen voor. Hij zei: 'Wij zijn als het uitvaagsel van de wereld geworden, het uitschot van alles, tot nu toe'.<sup>4:13</sup> Hij veronderstelde dat God hem tentoon stelt als *ten dode gedoemd te zijn*. Een theater voor de wereld en voor (hemelse) boodschappers en voor mensen'. Als 'navolgers van Paulus', lijkt er weinig roem en eer weggelegd te zijn onder mensen, in de wereld en voor boodschappers. Niet alleen Paulus ondervond dat. Ook Christus, die de weg van het kruis gehoorzaam ging. Ten dode gedoemd. Als wij dan toch als 'theater zijn', mogen we dan wandelen als navolgers van Paulus. Mogen we dan wandelen in de liefde, zoals ook Christus ons liefheeft en Zich ter wille van ons heeft overgegeven als offer. Dan wandelen we niet alleen als navolgers van Paulus, maar zelfs als navolgers van God, als geliefde kinderen.<sup>Ef.5:1</sup> Hoe zouden de 'theater bezoekers': de mensen, de wereld en de (hemelse) boodschappers, dan naar ons kijken?

zaterdag 4 mrt. **Galaten 5:13**

'Want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders,...'

Een heerlijk woord, vrijheid. Daarbij kunnen we aan allerlei omstandigheden denken, zoals Bevrijdingsdag na de oorlog, bevrijding uit moeilijke omstandigheden, zowel naar lichaam, geest of ziel. Teruglezend vanaf vers één van dit hoofdstuk, geeft de apostel een accent aan, dat wijst op de bevrijding door de liefde. Maar vreemd genoeg verbindt hij dat met slavernij!<sup>Gal.5:13</sup> Dient elkaar door de liefde als slaaf. Alle verplichtingen worden vervuld door de liefde. 'Weest niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben...'<sup>Rom.13:8</sup> In dit gedeelte van Galaten vijf wijst Paulus op de verplichting om de hele wet te houden, vanuit het vlees, om je zelf te redden. Dat lukt geen sterveling. Gelukkig dat de liefde de vervulling is van de wet. Gelukkig dat de liefde van Christus en van God ons redding brengt en vrede met geloof.

<sup>1</sup> Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



zondag 5 mrt. **Romeinen 8:31**

*'Als God voor ons is, wie is tegen ons?'*

Midden in het gedeelte over het lijden in heel de schepping<sup>Rom.8:18-23</sup> worden we vertroost door de uitspraak dat de geest onze zwakheid te hulp komt en bovendien voor ons pleit!<sup>Rom.8:26</sup> In overeenstemming met 'zoals God is',<sup>vgl.8:27</sup> pleit de geest voor de gelovigen. Want voor de verwachting werden wij gered.<sup>Rom.8:24</sup> God laat alles samenwerken ten goede. Blijkbaar kan het niet anders dan door lijden heen. Hij ontziet zelfs Zijn eigen Zoon daarvoor niet. Christus Jezus, Die aan Gods rechterhand is, pleit voor ons. Eerst geeft God Hem over aan het lijden, voor ons. In het gebed van Jezus voor Zijn discipelen vraagt Hij aan Zijn Vader om voor hen te zorgen, die Hij aan Hem heeft gegeven.<sup>Joh.17:9-12</sup> Nu Hij verheerlijkt is, pleit Hij voor ons. Zou er dan iets zijn dan ons kan scheiden van Gods liefde? Zijn liefde die in alle volheid te vinden is in Christus Jezus, onze Heer.<sup>vgl. Rom.8:34-39</sup>

maandag 6 mrt. **Kolossenzen 1:3-6a**

<sup>13</sup> *In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, <sup>4</sup> want we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen; <sup>5</sup> beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaarligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie <sup>6</sup> u bereikte.'* <sup>[NBV21]</sup>

Als Paulus schrijft aan de Kolossenzen, moet hij beginnen met zijn blijdschap over hoe ze gegroeid waren. Ze hadden de waarheid, het evangelie gehoord, en hoorden over de hoop op wat in de hemel klaarligt. Dat zorgde voor geloof en liefde voor andere gelovigen. Gek dat juist Christenen zo bitter tegen elkaar kunnen doen. Of staan we dan genoeg stil bij dat goede bericht van liefde, maar verliezen ons in details, in leerstellingen in plaats van waar het echt om draait?

dinsdag 7 mrt. **Kolossenzen 1:6b-8**

<sup>16</sup> *... Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. <sup>7</sup> Onze geliefde medewerker Epafraas, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. <sup>8</sup> En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.'* <sup>[NBV21]</sup>

Genade, als je dat hoort en het tot je doordringt, dan draagt dat vrucht in je leven. Zo'n liefde van God, dat wekt liefde in je op. Dat doet de geest in ons. Dan is het zaak om daar steeds weer bij terug te komen, ons te laten voeden met die genade en liefde, anders vervallen we snel weer in onze menselijke manier van met elkaar omgaan.

woensdag 8 mrt. **Kolossenzen 1:9-11**

<sup>19</sup> *Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. <sup>10</sup> Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien <sup>11</sup> en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.'* <sup>[NBV21]</sup>

De Kolossenzen deden het zo goed, waren aan het groeien, en toch was het nodig dat Paulus nog onophoudelijk bad voor verdere groei. Hij bad dat ze Gods wil beter mochten leren kennen. Dat zou hun leven veranderen, hun wandel aanpassen, vrucht voortbrengen, kennis laten groeien en de kracht geven alles vol te houden. Een gebed om na te bidden, dat ook wij Gods wil mogen leren verstaan.

donderdag 9 mrt. **Kolossenzen 1:12-14**

<sup>12</sup> *Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. <sup>13</sup> Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, <sup>14</sup> die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.'* <sup>[NBV21]</sup>

Wij mogen delen in de erfenis. Een beeldspraak, die aangeeft dat God zijn rijkdom met ons deelt, Zijn kinderen. En nu al wordt ons leven niet meer beheerst door machten die ons de verkeerde kant op willen trekken, maar horen we bij Christus. We zijn verlost, en onze zonden zijn vergeven. Dat beseffen we niet zo vaak, maar ja, als je dat doet, inderdaad, dan gaan we met vreugde dank brengen aan de Vader.



vrijdag 10 mrt. **Kolossenzen 1:15-17**

<sup>15</sup> *Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping:*

<sup>16</sup> *in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.*

<sup>17</sup> *Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.* <sup>[NBV21]</sup>

Dan kan Paulus niet anders dan een lofzang op Christus starten. Als we naar de vorm kijken lijkt dit een hele oude geloofsbelijdenis die Paulus kende en hier doorgaf. Het vertelt ons hoe Christus de eerste van de schepping was, en vervolgens in Hem alles geschapen is, niets uitgezonderd. Alles, ook jij en ik, zijn door Hem gemaakt en wij bestaan in Hem. Daar kunnen we even een dag over nadenken.

zaterdag 11 mrt. **Kolossenzen 1:18-20**

<sup>18</sup> *Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.*

*Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn:*

<sup>19</sup> *in Hem heeft heel de volheid willen wonen*

<sup>20</sup> *en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.* <sup>[NBV21]</sup>

Christus is eerste van de schepping, maar ook eerste die uit de dood opstond. Hij deed alles volgens Gods plan, en God zal door wat aan het kruis gebeurde, door Christus, alles met Zich verzoenen. Net als bij de schepping, alles, niets uitgezonderd. Wij waren allemaal uit onszelf vijandig tegenover God, en Christus liet ons de weg terug zien. Wat een mooi stukje!

zondag 12 mrt. **Kolossenzen 1:21-23**

<sup>21</sup> *Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, <sup>22</sup> maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend opdat u heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van Hem. <sup>23</sup> Blijf wel trouw aan het geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben.* <sup>[NBV21]</sup>

Paulus past de tekst uit de oude geloofsbelijdenis ook nog even direct toe op de Kolossenzen. Ook zij waren eens vervreemd en vijandig, maar door het kruis zijn ze verzoend, is de relatie hersteld. Des te meer reden om dat vast te houden, zo vervolgt Paulus. Houd vast aan die hoop en aan het evangelie dat Paulus gebracht heeft. Ook wij zouden ons verheugen in hoe Hij ons hart veranderd heeft, maar daarna het vasthouden.

maandag 13 mrt. **Deuteronomium 4:29,30**

*'En dan zult gij daar de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en uw ganse ziel. Wanneer het u **bang te moede** zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot de HERE, uw God, en naar Hem luisteren.'*

Zomaar een paar regels uit de indrukwekkende toespraak van Mozes tot het volk Israël. Net voor deze teksten heeft Mozes al profetisch uitgesproken dat zij vanwege hun afgoderij onder de volken verstrooid zullen worden. Dat is waar - 'en dan zult gij daar' - op slaat, daar waar zij heen verstrooid zijn; en dán zult gij dáár (in ballingschap) 'de HERE, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en uw ganse ziel'. In diepe nood, wanneer het je bang te moede is, dan komen de herinneringen, de getuigenissen over Jahweh, dan komt het gemis, het verdriet, de schaamte; dan komt het besef van die heel erg lege handen waar je mee voor God staat. Hoe geweldig is het dan om als afstammeling van de aartsvaders naar die barmhartige God terug te gaan, én naar Hem te luisteren! 'Bang te moede' is hier de vertaling van een woord dat dicht bij '**benauwdheid**' ligt. Hé, klinkt dat niet bekend?!



dinsdag 14 mrt. **Psalm 31:8**

*'Ik wil juichen en mij verheugen over uw goedertierenheid, daar Gij acht hebt geslagen op mijn ellende, hebt geweten van de **benauwdheden** mijner ziel.'*

Kun je terugkeren, of je bekeren tot een God die je niet eerder gekend hebt? Het joodse volk, ook als zij een periode in ongeloof verkeren, is van oorsprong Gods oogappel, zij zijn Zijn eigendom. Zij kunnen beseffen waar en bij Wie ze vandaan komen, dus ook omkeren, terugkeren bij hun God. In de tekst van maandag is afval, maar ook de heerlijke terugkeer al in de toespraak van Mozes vastgelegd. Ook voor de lange termijn: God zal naar hen omzien, en hun God zijn!

Vers 8, wie juicht hier? Ja natuurlijk: David! Een man naar Gods hart. Kan een man naar Gods hart soms ook in de benauwdheid geraken? David kende in zijn leven vele benauwdheden, soms hebben ze een naam en een gezicht: de vijanden van Israël, Saul de eerste koning van Israël, zijn overige tegenstanders, zijn opstandige zonen, zijn eigen handelen. In de benauwdheid leerde Hij zijn God beter kennen en vertrouwen, dus geloven. David wist uit ervaring dat Zijn God hem door en door kende, óók in zijn benauwdheden. En juist *de benauwdheden brachten hem zo dicht bij God*, dat hij kon juichen en psalmdichten boven de benauwdheden uit!

woensdag 15 mrt. **Psalm 107:1 - 3**

*'Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.'*

De psalmist heft een lofzang aan, en dat is terecht! Het gaat hier om verlossing:

*'Dat de verlost des HEREN zo spreken,  
die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost  
en uit de landen heeft verzameld.  
Van het oosten en van het westen.  
Van het noorden en van de zee.'*

Eerder schreef hij al aan het eind van Psalm 106, vs 46 en 47:

*'Verlos ons HERE, onze God,  
Verzamel ons weder uit de volken,  
opdat wij uw heilige naam loven, ons beroemen in Uw lof.  
Geloofd zij de HERE, de God van Israël,  
Van eeuwigheid tot eeuwigheid,  
En al het volk zegge: Amen. Hallelujah!'*

Zij kenden de HERE, hun God, nog van de oude getuigenissen. Als **Hij** naar hun **benauwdheid** omzag (106:44), en **Hij** aan hen dacht ten gunste van *Zijn verbond* (106:44, 45) dan kwam er redding en verlossing! Waar 106:47 nog een bede is: *'Verzamel ons weder uit de volken'*; geeft de psalmist in 107:1 al de verhoring van het gebed: *'Die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost en uit de landen heeft verzameld'*. Dat deed Hij en zal dat opnieuw doen ten tijde van de grootste benauwdheid die nog komt.

donderdag 16 mrt. **Psalm 107:6, 13, 19, 28**

*<sup>8</sup>Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij redde hun uit hun angsten.'*

De benauwdheid waar we over lezen is niet hetzelfde als wat er op het etiket van een hoestdrankje staat. Wanneer het over deze benauwdheden gaat, wil het meestal zeggen dat je aan de rand van de afgrond staat: 'Wie kan mij hier nog redden, voor ik er in stort?' Geen uitweg meer zien, geen toekomst meer om naar uit te kijken.

Zie de voorgaande verzen, 4 en 5:

*'Er waren er, die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg,  
Een stad ter woning vonden zij niet;  
Hongerig waren zij, ja dorstig,  
Hun ziel versmachtte in hen.'*

*<sup>6,13,19,28</sup> Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij redde hun uit hun angsten.'*

In psalm 107 lezen we dit liefst vier keer!



Hoewel hun **benauwdheid** niet de mijne is, en hun angsten niet de mijne zijn, kan ik me heel goed voorstellen waar dit volk mee worstelde. En het is geweldig om dit te lezen, want voor heel de wereld is er maar Eén, en Dezelfde, levendmakende en barmhartige God!

vrijdag 17 mrt. **Psalm 107:13**

*'Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij redde hun uit hun angsten.'*

De wandel van het volk Israël kende vele 'ups en downs'. Daarin zijn vers 10-12 typerend voor hun situatie in verhouding tot hun God.

*'Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten, Gebonden in ellende en ijzer.*

*Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd*

*En de raad des Allerhoogsten versmaad,*

*Had Hij hun hart door moeite vernederd;*

*Zij struikelden, en er was geen helper.'*

En dan komt er vers 13: Toen riepen zij tot de HERE in hun **benauwdheid**. En Hij redde hun uit hun angsten! Hij voerde hen uit de donkerheid en diepe duisternis.

Zij struikelden! Dat wij toch niet in de verleiding komen, laatdunkend te reageren op hun wandel! De apostel Paulus zegt iets heel belangrijks over dat 'struikelen' in zijn brief aan de Romeinen:

*'Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!' Rom.11:11,12*

zaterdag 18 mrt. **Romeinen 8:35**

*'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?'*

De teksten van maandag t/m vrijdag hebben allemaal te maken met benauwdheid. Benauwdheid geeft een tijd in je leven aan, waarin al je zekerheden op losse schroeven lijken te staan. Paulus geeft ons een richtpunt, een zekerheid, over iets dat *niet* kan gebeuren! Namelijk dat benauwdheid, of één van de andere (levens)bedreigende zaken in vers 35, ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus.

Paulus schrijft in vers 38 en 39 nog een geweldig woord!

*'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is, onze Here.'*

Waarom is dit een zekerheid? Wel, omdat wij niet weten hoe we er morgen voor zullen staan, of we het goed of fout doen, of we volharden of iets opgeven, daarom moet het wel van God afhangen! Noch heden noch toekomst; ik heb vandaag geen invloed op het heden en morgen niet op de toekomst. Niet ik heb die zekerheid in mij. Van Wie komt dan die zekerheid? Van God zelf, Die vast staat, Die liefheeft, en ons in Christus aanziet! Dáárom is het een zekerheid! God staat borg voor die liefde. Dank U Vader!

zondag 19 mrt. **2 Corinthiërs 12:10**

*En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus roemen in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.'*

Deze geweldige woorden gaan volledig in tegen de wereldse gang van zaken. Daar moet je wel geweldig over je zelf opgeven, zorg dat de eerste bent, baan je een weg naar je eigen geluk. Een bekende slogan: Succes is een keuze! Op welk terrein dan ook, want dit kan ook gelden voor de kerk die graag de grootste wil worden op aarde.

Zijn genade is genoeg. Ik kan zwak zijn, want in Christus vermag ik alle dingen in Hem. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Daar zit ook de kracht om er onder te blijven staan in verdrukking en benauwdheden! Die worden niet altijd weggenomen, maar Hij bergt ons! En dan is Zijn genade meer dan genoeg!



maandag 20 mrt. **Psalm 94:18**

*Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,  
hield Uw trouw mij staande, HEER. [NBV21]*

Mijn eigen trouw is niet betrouwbaar.  
Als het om de vastheid van mijn schreden gaat,  
kan alleen Uw trouw mij staande houden.  
U bent mijn Steun en Toeverlaat!

dinsdag 21 mrt. **Psalm 16:1**

*Behoed mij, God, ik schuil bij U. [NBV21]*

Als ik zie op de omstandigheden,  
dan maken die mij soms benauwd.  
Geef mij dan weer dat vertrouwen,  
als een kind, dat op Ú bouwt.

woensdag 22 mrt. **Psalm 118:5**

*In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!'  
En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte. [NBV21]*

Staan in Uw ruimte, een groot genot.  
Erin wandelen, nog meer.  
Door Uw liefde word ik nooit beknot.  
Geschonken heerlijkheid, van de Héér.

donderdag 23 mrt. **Psalm 44:4**

*Zij verkregen het land niet met het zwaard,  
niet hun eigen kracht heeft hen gered,  
maar Uw rechterhand, Uw arm,  
het licht van Uw gelaat. [NBV21]*

Alle menselijke inspanningen ten spijt,  
leveren geen redding op, dat is een feit.  
Want slechts Gods naderingsgave van geloof  
gaat vooraf aan verkregen onvergankelijkheid.

vrijdag 24 mrt. **Psalm 80:20**

*HEER, God van de hemelse machten,  
keer ons lot ten goede,  
toon Uw lichtend gelaat en wij zijn gered. [NBV21]*

Het aardse lot dat Hij ons heeft gegeven,  
kan soms 'armzalig' zijn, dat is waar.  
Maar Hij maakt bewust van een hemels lot,  
die zaligheid ligt al voor ons klaar.

zaterdag 25 mrt. **Psalm 31:2**

*Bij U, HEER, schuil ik,  
maak mij nooit te schande.  
Bevrijd mij en doe mij recht. [NBV21]*

Schuilen bij U, als het donker wordt,  
om ons heen of in ons hart.  
Het besef ontvangen dat er één God is  
en in Christus Jezus een Nieuwe start.

zondag 26 mrt. **Psalm 68:20**

*Geprezen zij de Heer, dag aan dag,  
deze God draagt ons en redt ons. Sela [NBV21]*  
Wie?

Wie is te prijzen?  
Wie is dat, dag aan dag?  
Wie maakt dat ik huil, Wie maakt dat ik lach?  
Wie redt mij?



Wie draagt mij dwars door alles heen?  
Wie en Wie alleen?

**maandag 27 mrt. Mattheüs 5:14-16**

*'Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen worden. Evenmin branden zij een lamp en plaatsen haar onder de korenmaat, maar op de lamphouder en zij straalt voor allen die in het woonhuis zijn. Laat zo jullie licht stralen voor de mensen zodat zij jullie uitstekende werken zouden waarnemen en jullie Vader die in de hemelen is verheerlijken.'*

In Johannes 8 zegt de Heer van zichzelf dat hij het licht van de wereld is. Hier spreekt de Heer tot zijn discipelen en zegt hen dat zij ook het licht van de wereld zijn. Dit is perfect in lijn met wat de Heer door Paulus optekende in Efeze 5: "want jullie waren ooit duisternis, nu echter zijn jullie licht in de Heer". De Heer zegt hier in Mattheüs 5 tegen zijn discipelen dat het de bedoeling is dat het licht stralend te zien is voor de hele wereld zodat de mensen de uitstekende werken zouden waarnemen en de Vader daarom zouden verheerlijken. In Titus 2:14 schrijft Paulus dat de Heer *voor zichzelf een speciaal volk reinigt geestdriftig voor uitstekende werken*. Dit zijn de werken die God voor ons bereid heeft en in ons uitwerkt (Efeze 2:10). De Heer is het licht van de wereld. Door Hem verlost de Vader ons en geeft ons onvergankelijk leven. Wandelend in dit licht, worden wijzelf licht en mogen wij dit licht afstralen op de mensen om ons heen tot verheerlijking van God de Vader.

**dinsdag 28 mrt. Marcus 4:20,21**

*'...En dat zijn zij die op uitstekende aarde gezaaid zijn: die het woord horen en aannemen en vrucht dragen, een dertig- en een ander zestig- en een ander honderdvoudig' En Hij zei tot hen: "De lamp komt toch niet opdat hij onder de korenmaat geplaatst zou worden of onder het ledikant? Komt hij niet opdat hij op de lamphouder gelegd zou worden?'*

De Heer sprak in gelijkenissen. Een bekende is de gelijkenis van de zaaier. De Heer zelf is de zaaier van het Woord en de gelijkenis is eigenlijk de samenvatting van zijn werk tot dan toe. Het woord vindt slechts bij een klein deel van zijn toehoorders vruchtbare grond. De Heer kon natuurlijk niet het koninkrijk verkondigen en tegelijkertijd openlijk uitspreken dat het koninkrijk ook verworpen zou worden, vandaar dat de Heer hier in een gelijkenis spreekt. De discipelen zijn hier de vruchtbare grond. Zij horen het woord en dragen vrucht. De oogst ervan is nog toekomst. De discipelen krijgen hier de opdracht om het licht wat zij hadden gekregen, niet te verbergen, maar dat het zou schijnen. Aan ons, vandaag, is het woord van de verzoening gegeven. <sup>2Cor.5</sup> Over licht gesproken! Wij hebben nog meer licht gekregen dan de discipelen. Als het woord van de Heer ingang in ons hart vindt, dan verlicht het de ogen van ons hart en worden wij zelf licht. En ook voor ons geldt: Laat het schijnen!

**woensdag 29 mrt. Lucas 11:34-36**

*'De lamp van het lichaam is je oog. Wanneer dan je oog eenvoudig is, is ook geheel je lichaam verlicht. Zodra het echter boos is, is ook je lichaam duister. Let dan op dat het licht dat in jou is niet duisternis is. Indien dan je lichaam geheel lichtend is, geen enkel duister deel hebbend, zal het geheel lichtend zijn, als wanneer de lamp in zijn lichtstralen jou verlicht.'*

In de bredere context is de lamp het woord van de Heer, het woord van God. Wanneer de lamp van Gods Woord ons verlicht dan, zegt de Heer hier, zal "het lichaam geheel lichtend zijn". "In zijn lichtstralen" staat erbij. De schriften zijn lichtstralen en zijn in harmonie met elkaar. En in harmonie verlichten ze ons. Die harmonie is belangrijk. De Heer gebruikt hier het oog om uit te leggen hoe belangrijk het is om zuiver te kijken en hoe een boos, niet eenvoudig en eenduidig oog ons van het licht in duisternis brengt. Hij voegt er een, op het eerste gezicht, merkwaardige waarschuwing aan toe: *Let dan op dat het licht in jou niet duisternis is*. De Schriftgeleerden wisten vanuit de profetie dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, maar ze gingen er, zonder dit nauwkeurig na te gaan, vanuit dat Jezus uit Nazareth kwam. Zo werd het licht, de profetie, duisternis omdat ze Jezus onterecht afschreven. Het is van groot belang dat we nauwkeurig de Schrift zouden onderzoeken zodat we niet de ene waarheid met de andere waarheid bedekken.



donderdag 30 mrt. **Efeziërs 5: 13,14**

*'Alles nu wat wordt aangetoond als verkeerd wordt door het licht openbaar gemaakt, want het licht is al wat openbaar maakt. Daarom zegt Hij: "Ontwaak jij die dommelt en sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan.'*

Paulus drukt zijn lezers in vers 11 op het hart om geen deel te nemen aan onvruchtbare werken van de duisternis. We zouden immers wandelen in het licht! Ook als we wandelen in het licht kunnen we als mens geneigd zijn om aandacht te besteden aan verkeerde praktijken. In het tijdperk waar we nu in leven is dat ook niet zo moeilijk, want er is zoveel informatie beschikbaar. Toch roept Paulus ons in dit gedeelte niet op om onze aandacht te richten op deze praktijken. In vers 12 schrijft hij dat eigenlijk. Geen woorden aan vuil maken. Laten we gewoon het licht aan doen. Dat is de waarheid van het Evangelie speken zoals die is opgetekend in de Schriften. In dat licht wordt vanzelf duidelijk wat onwaar, onvruchtbaar en schandelijk is. Het licht verdrijft de duisternis, de waarheid ontmaskert de leugen. Het is zo belangrijk voor ons om ons juist te richten op dat licht. Paulus schijft dat ook in Kolossenzen 3. Laten we onze ogen openhouden en onze aandacht richten op wat boven is en niet wat op de aarde is.

vrijdag 31 mrt. **Filippenzen 2:14,15**

*'Doe alles zonder gemor en redeneringen, opdat jullie onberispelijk en onbedorven worden: kinderen van God, smetteloos te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtbronnen in de wereld, het woord van het leven vasthebbend...'*

Als we onze aandacht richten op onze aardse omstandigheden, op al het onrecht dat we zien en misschien zelfs ondergaan, op de moeiten in ons eigen leven en dat van anderen, of op ons falen en op de tekorten van anderen, dan kan dat leiden tot negatieve gedachten en gevoelens. Als onze aandacht gericht blijft op deze aardse zaken, dan kan het zelfs lijden tot morren of mopperen. Het betreft een zeer negatieve houding. Dan worden we net zo somber als de ongelovige mensen. Maar als we onze aandacht dan weer richten op wat boven is (Kol 3:1,2) en ons besef vernieuwen dat er Eén is die alles plaatst en in Zijn hand heeft, zowel het goede en het kwade (Jesaja 45:7), en uiteindelijk alles tot een goed einde gaat brengen en dat het lijden van nu overvloedig wordt gecompenseerd door de heerlijkheid die binnenkort aan ons onthuld zal worden (Rom 8:18), dan maakt het mopperen plaats voor vreugde. We hebben dan woord van het leven vast. Dit woord is kracht! Dat is het stralende licht van het Evangelie waar dan we dan weer in staan. Hierdoor gaan we zelf schijnen als lichtbronnen in donkere wereld tot eer van God.