

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling ¹

zaterdag 1 April Kolossenzen 1:11-14

'...Met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld met vreugde, gelijktijdig de Vader dankend, Die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. Die ons heeft geborgen uit de autoriteit van de duisternis en ons heeft overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonden.'

Het gebed van Paulus en Timotheüs in het voorgaande is of wij vervuld mogen worden met Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat wij de Heer waardig wandelen. Namelijk wandelen in het stralende licht van het Evangelie. Het is de kracht van God in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid die ons uittilt boven onze omstandigheden en ons volharding, vreugde, geduld en dankzegging geeft en ons ook bekwaam maakt voor ons lotdeel als leden van het Lichaam van Christus, waar Paulus diep op ingaat in de Efeze-brief. Allemaal vrucht van de Geest, vrucht van het licht. God bergt ons uit de autoriteit van de duisternis en zet ons over in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (de werkwoorden staan in de aorist). Het is de geliefde Zoon waardoor God zijn liefde bewijst en ons totale bevrijding geeft van dood en zonde. Wat een genade! Wat een licht!

zondag 2 April 1 Thessalonicenzen 5: 4-6

'Maar jullie, broeders, zijn niet in duisternis, opdat de dag jullie als een dief grijpt, want jullie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag: wij zijn niet van de nacht noch van de duisternis. Dus laten wij niet dommelen zoals ook de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn.'

Wij zijn niet in de duisternis maar in het licht. Dat licht geeft inzicht, uitzicht en overzicht. Paulus heeft het in hoofdstuk 4 van deze brief over de wandel in het licht. Dat ons uiterlijk gedrag een uitdrukking is van onze innerlijke overtuiging. Dit is vrucht van de geest, vrucht van het licht. In hoofdstuk 4 schrijft Paulus ook over dat geweldige uitzicht dat er is voor hen die geloven. Bij het klinken van de bazuin van God zullen alle gelovigen met onsterfelijke lichamen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Over deze verwachting hebben de profeten van Israël nooit geschreven. Deze is dus nieuw en heeft betrekking op ons als leden van het lichaam van Christus. Paulus wijdt niet uit over "de tijden en perioden" waarin dit zal gebeuren. De lezers wisten namelijk dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht voor hen die in de 'duisternis' zijn. Wij weten dit ook. Wij zijn in het licht. Wij kennen het woord van God en hebben uitzicht en overzicht. Laten we daarom "waken en nuchter zijn".

maandag 3 april Romeinen 3:23-24

'want allen zondigen en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God, ²⁴ en worden om niet gerechtvaardigd in Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is,...

Ziedaar het Evangelie in een notendop. Vers 23 beschrijft het probleem van de mensheid. Allen zondigen, d.w.z. allen missen doel. En allen lijden gebrek aan de heerlijkheid van God. Zondaren en armzalige stervelingen zijn we, niemand uitgezonderd.

Maar dan, als een lichtstraal in een donkere nacht, vervolgt vers 24: "... en worden om niet gerechtvaardigd". Over wie gaat het hier? Uiteraard om dezelfde "allen" als in vers 23! Als het waar is dat heel de mensheid valt onder het probleem van vers 23, dan is het óók waar, dat heel de mensheid begrepen is in Gods oplossing van vers 24. De reden daarvoor wordt tot twee keer toe genoemd. Het is "om niet" en vanwege "de genade van Hem".

De waarheid van dit goede bericht is zó simpel en glashelder. En let op: het is een mededeling. Of je nu het gelooft of niet, je bent een zondaar en je mist de heerlijkheid van God. En of je het nu gelooft of niet, je zult om niet worden gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus. Geen ontkomen aan!

¹ Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



dinsdag 4 april **Jesaja 43:11**

'Ik, Ik ben JAHWEH, en buiten Mij is er geen verlosser.'

Op het eerste gezicht zou deze tekst zomaar moeilijke vragen kunnen opleveren. Want worden bijvoorbeeld richters als Ehud, Samgar, Gideon en Simson niet allemaal 'verlosser' genoemd? Richteren 3:15, 31, 6:37; 13:5 Maar zijn er dan toch verlossers buiten JAHWEH om? Zeker niet, we moeten namelijk bedenken dat in al zulke gevallen het JAHWEH was, die deze mannen als verlosser gaf. Het was JAHWEH die verlost door middel van deze mannen. Er is één naam die ons in het bijzonder herinnert aan deze waarheid: Jezus. Want de naam 'Jezus' (in het Hebreeuws: Jehoshua) betekent: JAHWEH verlost (of redt). Het is door Jezus dat JAHWEH zich de Verlosser betoont. Of zoals Judas zijn brief in lofzang eindigt: "Aan de enige God, onze Redder, zij door Jezus Christus, onze Heer, heerlijkheid...". Juist in de naam van Jezus komt aan het licht, dat het niet gaat om Jezus zelf, maar om de God wiens beeld hij is.

Het is in de naam van Jezus dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is! (Filp.2:11) Maar tot eer van wie is dat? Van hemzelf? Nee, er staat "... tot eer van GOD, de Vader"!

woensdag 5 april **Leviticus 23:5**

'In de eerste maand, op de veertiende van de maand, tussen twee avonden is het Pascha voor JAHWEH.'

Het is vandaag op de Hebreeuwse kalender veertien Nisan. Oorspronkelijk heet de maand Aviv, dat 'lente' betekent. Het is op deze datum dat Israël terugdenkt aan de dag dat ze als volk werd verlost uit Egypte. Dat begon met het slachten van een gaaf, eenjarig lam waarbij het bloed werd opgevangen en vervolgens gesmeerd aan de deurposten. Het was het bloed van het lam dat leven aan de Israëlieten garandeerde.

Het was ook precies op deze datum dat vijftienhonderd jaar later het Lam van God werd geslacht. De Joodse overpriesters hadden haast met het uit de weg ruimen van Jezus. Want een dag later zou immers het feest van Pascha beginnen. Vóór het feest moest de kruisiging van Jezus daarom helemaal rond zijn.

Zonder dat men zich ervan bewust was, hebben de godsdienstige leiders en de priesters van het volk de onschuldige Jezus ter dood gebracht, uitgerekend op de dag van het Pascha. Ze hebben hem met een speerstoot geslacht maar zijn beenderen daarentegen niet gebroken. Precies zoals was voorgeschreven voor het Pascha. "Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt!"

donderdag 6 april **Leviticus 23:6**

⁶ En op de vijftiende dag van deze maand is het feest van het ongezuurde voor JAHWEH, zeven dagen (...) ⁷ Op de eerste dag zullen jullie een heilige samenkomst hebben; jullie zullen geen enkel dienstwerk doen.'

Na de dag dat het Pascha is geslacht, vangt het feest aan van het ongezuurde. Dat is precies halverwege de maand, en bij een maankalender valt dat per definitie samen met volle maan. Vandaag 6 april 2023 is het 15 Nisan en dus het officiële begin van het feest van Pesach (Pascha). In de praktijk wordt deze dag als een sabbat beleefd, aangezien men geen enkele vorm van dienstwerk verricht. Ongeacht op welke weekdag deze vijftiende van de maand valt.

We zagen gisteren dat 14 Nisan de datum is, dat Jezus werd gekruisigd en halverwege de middag stierf. Vervolgens is hij onder tijdsdruk van het kruis genomen, afgelegd en gebalsemd naar Joods gebruik en rond zonsondergang gelegd in een nabijgelegen graftombe. Toen brak de vijftiende Nisan aan. Een dag zonder dienstwerk en enkel rust. Vanaf deze dag viert men zeven dagen feest waarin geen plaats is voor zuurdesem, een type van bederf (>zuur). Hoe bijzonder dat deze datum tevens Jezus' eerste dag in het graf was. Jazeker: het is volbracht!

vrijdag 7 april **Mattheüs 27:66 ;28:1**

'66 Zij nu gingen heen, verzekerden het graf (de steen verzegelend), met de wachtpost, 1 in de avond nu van de sabbatten.'

Op de Hebreeuwse kalender is het vandaag 16 Nisan. De tweede dag van het feest van het ongezuurde. De tweede dag ook dat Jezus in het graf lag. In het jaar dat Jezus stierf viel 16 Nisan op de wekelijkse sabbat. In de praktijk betekende dat, dat twee sabbatten elkaar opvolgden. Eerst de vijftiende Nisan dat vanwege het begin van het feest een



jaarlijkse sabbat was en pal daarop de wekelijkse sabbat. Het was in de avond tussen deze beide sabbatten (onze vrijdagavond), dat de steen voor de opening van het graf werd verzegeld en een Romeinse wachtpost werd gestationeerd.

Helaas zijn nogal veel van dergelijke gegevens in bijbelvertalingen verloren gegaan. Mede doordat men in de gangbare visie ervan uitgaat dat Jezus twee nachten in het graf heeft gelegen en vandaar ook dat men denkt dat de kruisiging op vrijdag plaatsvond. Ten onrechte, want Jezus heeft naar eigen zeggen "drie nachten" in het graf gelegen (Mat.12:40). Donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht. Hij stierf dus niet op vrijdag maar een dag eerder. En twee sabbatten achtereen lag hij in het graf. Inderdaad, hij rustte. Totdat...!

zaterdag 8 april Leviticus 23:10-11

'¹⁰ ... wanneer jullie komen in het land dat Ik jullie geef en jullie haar oogst oogsten, dan zullen jullie een eerstelingsschoof naar de priester brengen. ¹¹ Hij zal de schoof zwaaien voor het aangezicht van JAHWEH opdat jullie welgevallig zijn, de dag na sabbat zal de priester die zwaaien.'

Wanneer we even de kerkelijke kalender vergeten en ons richten op de kalender van "de hoogtijden van JAHWEH" (zoals beschreven in Leviticus 23) dan is het vandaag 17 Nisan. Dag nummer drie van het zevendaagse feest van Pesach. Wat deze datum zo bijzonder maakt is dat het de datum is dat Christus werd opgewekt. Hij stierf immers op 14 Nisan (Pascha) en na drie nachten in het graf te hebben gelegen, ^{Matth.12:40} verrees hij op de derde dag.

Deze zeventiende Nisan viel in het jaar van Christus' opstanding samen met "de dag na de sabbat" waarop de eerstelingsschoof van de gerstoogst door de priester werd bewogen. Het was niet zomaar een zondag, het was "de dag na de sabbat" die God had aangewezen als de dag van de eerstelingsschoof. Daar was geen datum maar een weekdag voor vastgesteld. Hoe bijzonder! God had vijftienhonderd jaar tevoren reeds bepaald wanneer de Christus zou sterven (Pascha) en als Eersteling zou verrijzen!

zondag 9 april Openbaring 5:6

'En ik zag in het midden (...) een lammetje staande, als geslacht...'

Uitgebreid heeft Johannes de troon van God, de vier dieren en de vierentwintig oudsten beschreven. Met alle bijbehorende symboliek. Tenslotte komt hij bij het middelpunt van het hemelse schouwspel.

Johannes ziet geen lam, maar een lammetje. Kan het nóg kwetsbaarder? Jazeker, want het lammetje dat hij ziet is geslacht. Normaal gesproken zou dat betekenen dat het lammetje daar dus ligt. Maar nu komt de clou: het geslachte lammetje dat hij ziet staat! Is dat niet verbazingwekkend? Het kan maar één ding betekenen: het lammetje dat geslacht is, is opgestaan.

In een paar woordjes vat dit vers de basis samen van het Evangelie. De slachting betekende geen einde, maar bleek de opmaat voor een nieuw begin. Zoals een lammetje of een geitenbokje werd geslacht en daarna op het altaar werd gelegd, waar het vervolgens opsteeg tot een lieflijke reuk voor God. Het is dezelfde symboliek. Het opstijgende offer spreekt van hem die opsteeg uit het graf. Door zijn opstanding werd dit geslachte lammetje bovendien "de Leeuw van Juda"! ^{5:5} Hij is de Eersteling, the first, de voorste, de vorst. Nu jaagt de dood geen angst meer aan!

maandag 10 april Mattheüs 28:7

'En gaat terstond op weg en zegt Zijn discipelen, dat Hij (Jezus) is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.'

De twee vrouwen, die 's ochtends vroeg bij het lege graf van Jezus kwamen, troffen daar een engel, die hen de opdracht geeft van deze tekst. In vers 10 herhaalt Jezus Zelf ook de boodschap om naar Galilea te gaan. Toch vertrekken de discipelen niet gelijk daarheen, terwijl zij Hem daar zouden zien. Als de Emmaüsgangers zich die avond terug haasten naar de discipelen, treffen zij de broeders in Jeruzalem. Ook komt de Heer die avond in Jeruzalem in hun midden. Waarom gingen zij niet meteen op pad? Misschien omdat zij de vrouwen niet geloofden? ^{Marc.16:11} Misschien echter bleven ze ook in Jeruzalem, omdat Zijn opstanding op een wekelijkse sabbat was (en niet op een zondag)? Naar Joodse traditie (niet volgens de Schriften zelf) was het verboden zo'n eind te reizen op sabbat. Of omdat de discipelen de Joden vreesden? ^{Joh. 20:19} Hoe dan ook, tóen gingen ze nog niet naar Galilea! Zullen we hier later deze week nog wat meer op ingaan?

Maar wat een machtig feit, ook voor ons, verkondigde de engel aan de vrouwen: Hij leeft!



dinsdag 11 april **Hebreeën 4:9,10**

'9 Er blijft dus een sabbatsviering over voor het volk van God. 10 Want wie binnengekomen is in Zijn ophouden, houdt ook zelf op van zijn werken, evenals God van Zijn eigen.' [NCV]
Jezus opstanding op een 'weeksabbat' (16 Nissan) wijst waarschijnlijk naar de hier genoemde toekomstige sabbatsviering voor Israël. Want Hij, Christus Jezus zal Zijn volk Israël (geestelijk gezien) in de toekomst op een zevende dag ontmoeten voor de sabbatsviering. Naar de tekst zullen zij binnengaan in Zijn 'ophouden'. Hij leert hen namelijk te stoppen met eigen werken. Stoppen deed God Zelf ook op de zevende dag bij de (her)schepping.^{Gen. 2:2} Christus zal (spoedig) op aarde Zijn koninkrijk van 1000 jaar (dé grote 'sabbat') vestigen, waarin getrouwen uit dat volk priesters zijn en als koningen zullen heersen over de natiën, onder Christus' heerschappij.^{Openb.20:6}
Zowel voor Zijn lichamelijke opstanding tóen, als voor Zijn terugkomst met sabbatsviering voor Israël geldt: *alle* beloften van God zijn in Hem: ja en amen!^{2Cor.1:20}

woensdag 12 april **Johannes 20:26**

'En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.' [HSV]
Na Zijn opstanding ontmoet Jezus 's avonds in het gesloten huis Zijn discipelen.^{Joh. 20:19-23} Maar Thomas was daar niet bij en hij geloofde niet in Jezus' opstanding! Dan, met acht dagen ertussen, verschijnt de Heer opnieuw aan hen én aan Thomas. Hij zegt Thomas om Zijn handen en Zijn zijde te voelen en te zien en ook: om niet ongelovig, maar gelovig te zijn! Thomas heeft dagen moeten wachten, totdat hij met eigen ogen de Heer zag! Verwijst dit ook niet naar het (ongelovige deel van het) volk Israël? Naar hen, die *pas in de toekomst* de Heer zullen zien, geloven en erkennen? Als dát gebeurt zal er werkelijk vrede komen! Vergelijk u bijvoorbeeld Jesaja 52:7,8.
In die lange tussentijd, waarin Israël veelal ongelovig was ten aanzien van Jezus, en Zijn (aanstaande) komst in Jeruzalem, is God het lichaam van Christus aan het bijeen roepen, bestaande uit mensen zowel uit de natiën, als uit Israël. En met een ándere bediening voor die gemeente dan Israël beloofd is. Ja, Thomas kwám tot geloof en ook Israël zal tot geloof komen, zal vrede krijgen en in Gods koninkrijk Zijn werk gaan doen. Wat een toekomst voor Israël, beginnend in Jeruzalem!

donderdag 13 april **Johannes 21:1,14**

'1. Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias (...)'
'14. Dit was reeds de derde maal, dat Jezus na Zijn opwekking uit de doden Zich aan Zijn discipelen geopenbaard heeft.'
In dit hoofdstuk ging Jezus inderdaad Zijn discipelen voor *naar Galilea* (zie maandag jl.). Eerst bleven de discipelen in Jeruzalem, waar, wat later, Thomas tot geloof gebracht werd, mogelijk als beeld van het, gedurende 2000 jaar, ongelovige volk. Pas hierna vertrekken de discipelen naar Galilea en gaan ze (door Simon Petrus aangespoord) op het meer vissen. Maar *tegen de ochtend* is er *niets gevangen*. Jezus blijkt echter al aan de oever te zijn en *Hij* geeft hen dan een overgrote vangst (zoals Hij hen straks maakt tot 'vissers van mensen'!^{Matth.4:19}) *Eigen* menselijke inspanning leverde niets op!
In de beschrijving krijgt uiteindelijk Petrus toch de opdracht Zijn schapen te weiden, een heel hoge bediening! Mogelijk is dit alles ook profetisch, duidend op Zijn komende koninkrijk hier op aarde. Want dan volbrengt Israël haar bediening; dan geeft Hij een grote 'vangst van mensen'! Jezus openbaarde Zich toen aan de discipelen en gaat Zich opnieuw openbaren! De Heer heeft ieder zo lief, gebruikt mensen tot Gods eer. Dán zal, net zoals ook voor ons nu, gelden: niets uit onszelf, alles slechts uit en door en tot Hém!

vrijdag 14 april **Handelingen 1:4**

'En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;' [HSV]
Na de derde ontmoeting met Zijn discipelen vanaf de opstanding, gingen dezen op een moment terug naar Jeruzalem en moesten daar blijven wachten om gedoopt te worden *in heilige geest*.^{1:5} Jezus sprak 40 dagen met hen over het Koninkrijk van God. Wat heeft de Heer Zijn leerlingen liefgehad, en voorbereid op hun toekomstige bediening. Het is daar in Jeruzalem, dat zij gevuld worden met heilige geest^{2:4} (tóen... maar ook bij Zijn terugkomst!) Daarop legde Petrus de Joden en Jodengenoten uit, dat Jezus dé Heer



en Christus is en riep op tot bekering.^{2:36,38} Die tijd was er toen niet rijp voor. De écht grote 'vangst van mensen' liet/laat nog op zich wachten, namelijk tot Hij terugkomt voor Zijn volk. Echter voordat dit laatste gebeurt... zal het lichaam van Christus door Hem weggegrist worden, de Heer tegemoet in de lucht, om altijd bij Hem te zijn! Overstromende genade!

zaterdag 15 april Lucas 24:16

'Hun ogen werden echter gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.' [NCV]

Toen de Heer Zich op de dag van opstanding 's avonds voegde bij twee leerlingen op weg naar Emmaüs, werden hun ogen niet geopend voor het feit dat het Jezus Zelf was, Die met hen opliep! Marcus 16:12 vertelt dat 'Hij aan twee openbaar gemaakt werd *in een andere vorm*'. Zij herkenden Hem niet (aan Zijn uiterlijk). Zij kónden Hem ook niet herkennen, omdat hun ogen gesloten werden gehouden! Pas toen hun ogen geopend werden, zagen zij dat Hij het was, zie 24:31. Zo zijn Israëls ogen tot nu toe gesloten gehouden, maar slechts tot het moment dat Jesaja 32:18 beschrijft:

'En de doven horen in die dag de woorden van een rol, en vanuit de donkerheid en vanuit de duisternis zullen de ogen van blinden zien.' [NCV]

Wat een enorme genade, dat wij nu al God, de Vader en Christus mogen erkennen. En als God nu vóór ons is, onze ogen, oren, harten nu al geopend heeft voor Zijn allesomvattende heerlijkheid en liefde, wat of wie kan er dan nog tegen ons zijn?!

zondag 16 april Romeinen 11:15

'Want indien hun afwerping verzoening van de wereld is, wat is hun aanneming anders dan leven uit de doden?' [NCV21]

Israël werd tijdelijk blind gemaakt, verwierp haar Messias, maar het was tot groot heil van alle natiën! Doordat Christus gekruisigd werd, heeft God Zich met de wereld verzoend door hun hun overtredingen niet toe te rekenen! Grotere redding en heerlijkheid bestaat er niet. Nú al kunnen we 'in de geest' ervaren wat leven uit (de) doden betekent! Er is nú voor wie in Christus is, volkomen vrije toegang tot de Vader! Hij heeft ons gerechtvaardigd, om niet! U kunt alles, alles, met dankzegging, bij Hem neerleggen!

maandag 17 april Romeinen 8:28-31

'Indien God voor ons is...'

Voor de apostel is dit een zekerheid. God is voor ons! Dat kan voor velen een vraagteken zijn; is God wel voor ons? Is Hij niet eerder het afstandelijke en strenge Opperwezen, ergens hoog in de hemel en ver van ons vandaan? Die wetten maakt en diegenen straft die ze overtreden? Dan wordt het 'indien' een vraagteken in plaats van een vaststelling en uitroepteken. Wat weet deze apostel dan meer dan wij? In de verzen voorafgaand aan deze vaststelling of vraag staat een bijzondere uitspraak: *'dezen rechtvaardigt hij ook!'* Misschien is onze kennis over Gods plannen beperkt en eveneens over Wie Hij is en wat Hij voor ons doet. Daar weet de apostel voor de natiën inderdaad meer van en daar gaat het deze week over in onze dagelijkse korte overdenkingen, want hij legt het ons wel uit.

dinsdag 18 april Romeinen 8:28-31

'Indien God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?' ^{31b}

Voor wie aan deze uitspraak twijfelt, legt de apostel in de volgende verzen uit, waarom het zo is. God klaagt ons niet aan, maar rechtvaardigt ons; Christus veroordeelt ons niet, maar pleit voor ons.^{Rom.8:33-34} In de verzen daarvoor heeft hij ons verteld, hoe hij tot de zekerheid gekomen is, dat God voor ons is. God werkt volgens een voornemen, een plan, waar Hij niet van afwijkt. We hebben waarschijnlijk weleens gehoord dat er een gigantisch groots plan is, en wanneer je er over nadenkt, ook een onbegrijpelijk gecompliceerd plan: Zijn plan van de eonen; het plan dat Hij uitvoert in Christus Jezus, onze Heer.^{Ef. 3:11} Maar God heeft óók een plan, dat Hij met ons *persoonlijk* heeft. Dat gaat over 'het waarom van onze roeping.' En over dat plan, schrijft de apostel in deze voorgaande verzen. Laten we dat morgen maar eens nader onder de loep nemen.



woensdag 19 april **Romeinen 8:28-31**

'...voor wie geroepen zijn...' *...in overeenstemming met het voornemen, dat...* ²⁸

Wanneer we dit Bijbelgedeelte snel lezen, slaan we waarschijnlijk iets belangrijks over. Er staat niet alleen iets over 'wie geroepen zijn', maar ook, dat wie Hij roept, geroepen zijn *in overeenstemming met het voornemen*. Het gaat hier over gelovigen, mensen die Gods geest ontvangen hebben, ^{8:9} in wie Gods geest ook inwoning gemaakt heeft, ^{8:11} mensen die God liefhebben. ^{8:28}; vgl. Rom.5:5 Wat is dan dit 'persoonlijke plan', dat God met ons heeft? In één woord gezegd: '*verheerlijking!*' Want God roept niet slechts diegenen die Hij tevoren kent; er zit een bedoeling achter. Hij *bestemt* hen ook tevoren om gelijkvormig gemaakt te worden aan het beeld van Zijn Zoon! ^{8:29} En wat verder ook nog deel uit maakt van dit plan is, dat de Zoon niet 'alleen zou zijn', maar, dat Hij 'de Eerstgeborene zou zijn *onder veel broeders*'. Dat is niet alleen een heel fantastisch en hartsverwarmend feit voor de Zoon, maar ook voor de broeders (en zusters) die dan óók niet meer alleen zijn, maar in dezelfde heerlijkheid tezamen met Gods Zoon zullen zijn.

donderdag 19 april **Romeinen 8:28-31**

'...in overeenstemming met het voornemen, dat...' ^{28 b}

In vers 30 komt de opstapeling van feiten naar voren, die de zekerheid van Paulus (én van ons) onderbouwt. *In overeenstemming met het voornemen, dat...* ^{28 b} *wie Hij tevoren bestemt, diegenen ook roept.* Goed roept! Als God roept, dan hoor je dat vroeg of laat. Zijn geest maakt het je bekend; ons hart en onze gedachten komen op één of andere manier op dit idee. Als de Heer van de hemel komt, klinkt er ook een roep, of misschien meer nog, een bevel, met de stem van de vorst van de engelen, ...en de doden in Christus zullen opstaan! Als nu deze roepstem zelfs de doden doet opstaan, zouden dan de levenden Zijn roepstem niet horen? God roept en wie Hij roept zal het horen. Of God ons of anderen of omstandigheden daarvoor gebruikt, wie geroepen wordt zal het horen. Dat is één van de zekerheden waarop de apostel wijst, zodat het ook voor ons zekerheid zou zijn.

vrijdag 21 april **Romeinen 8:28-31**

'...en wie Hij roept, die rechtvaardigt Hij ook' ³⁰

Is het ons weleens opgevallen, dat het woord *geloof* ontbreekt in deze opsomming van feiten in Romeinen 8:29-30? Lees het maar, het staat er niet bij; of...? Ja tussen de 'regels door' heeft het alles te maken met geloof. Want zonder geloof is er geen rechtvaardiging mogelijk. Het staat al in Romeinen drie vermeld. *Gerechtigheid van God, door het geloof van Jezus Christus!* ²² Dat is voor allen! ^{8:22} Het is nu werkzaam op en in wie geroepen is, maar God is niet alleen ónze Redder, maar Redder van allen! Het is een heerlijk feit, dat *wie Hij roept, die rechtvaardigt Hij ook.* ^{8:30} De wet en de profeten getuigen hiervan, ^{8:21} maar bovendien, dat het buiten de wet om plaats vindt. ^{8:21} Net zoals het *horen* van onze 'roepende God', door Hem eens ons hart (heeft) bereikt, zo is ook onze rechtvaardiging door Hem, die in de Zoon daarvoor het offer bracht. Feit op feit op feit reikt Paulus, de apostel van de natiën, ons aan. En nog is onze zekerheid van Gods roeping en de rijkdom daarvan niet compleet. Het wordt nóg mooier, nee... heerlijker zelfs!

zaterdag 22 april **Romeinen 8:28-31**

'...nu, wie Hij rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook!' ^{30b}

Die verheerlijkt Hij ook! Luid en duidelijk wordt het gezegd. Niet alleen op deze plaats, maar op veel meer plaatsen en in meer brieven, die de apostel heeft geschreven. Deze heerlijkheid bestaat hierin, dat de Heer, Jezus Christus, ons lichaam van de vernedering zal omzetten, gelijkvormig aan Zijn *heerlijkheidslichaam*. ^{Fil.3:21} Heb ik hiermee iets nieuws gezegd? Nee, natuurlijk niet. Het is alleen opnieuw in herinnering gebracht. We zeggen weleens over deze tekst: 'de vijf gouden schakels'. Maar het is wel vertroostend om deze vijf gouden schakels te benoemen.

Tevoren gekend, tevoren bestemd ook, om te worden omgevormd tot het beeld van de Zoon. Gods plan met ons, dat Hij ons roept en rechtvaardigt en ook verheerlijkt.

'Wat zullen wij dan hierover zeggen?' Zegt u het maar eerst, dan zal ik het morgen herhalen.



zondag 23 april **Romeinen 8:28-31**

'Indien God voor ons is, wie ook maar is tegen ons?'^{31b}

Natuurlijk kunnen we dan een heleboel verdrietige of vreselijke dingen of omstandigheden opsommen, die tegen ons lijken te zijn. Het lijkt zelfs niet op een 'succes evangelie'.

Maar,... als God met Zijn machtige sterkte Christus heeft opgewekt uit de doden en aan Zijn rechterhand zet, wie kon dat tegenhouden? Als God ook ons opwekt en ons gezamenlijk met Christus te midden van de hemelen en hemelingen zet,^{Ef. 1:20; 2:6} wie kan dat dan tegenhouden? En als God ons nabij is en weet van onze verdrietige omstandigheden, zou Hij dan ons ook niet dragen? Er is niets sterker dan Zijn liefde voor ons. Wij mogen er dan ook van overtuigd zijn, dat al die omstandigheden, al onze zorgen, al die vreselijke dingen, ons niet kunnen scheiden van Zijn liefde in Christus Jezus onze Heer!

'Indien God voor ons is, wie ook maar is tegen ons?' Niets!^{Rom. 8:35-39} Lees het anders nog maar een keertje, ter herinnering en zekerheid!

maandag 24 april **Efeziërs 3:12**

'...in Wie wij door Zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben.'

De vraag die weleens bij mij opkomt is, over welke toegang heeft de apostel van Christus Jezus ^{Ef. 1:1} het, wanneer hij dit schrijft. De toegang met vrijmoedigheid tot Wie of tot wat of tot welke dingen hebben wij eigenlijk? Mijn eerste gedachte is dan de 'toegang tot God'. Uiteindelijk staat er 'dat het is door Zijn geloof'. Maar... zou hier misschien toch nog iets extra's bedoeld kunnen worden. Waarom? Niet omdat wij geen vertrouwelijke omgang zouden hebben met God! Maar er staat in deze tekst *niet bij*, dat het de toegang met vertrouwen is tot God. *Heeft God ons de toegang tot Hem dan al niet geschonken door alles wat wij in Christus ontvangen hebben?* Zijn er door Zijn geloof misschien ook nog andere dingen toegankelijk geworden voor ons? Er zijn drie teksten in Paulus' brieven die over 'toegang' gaan. Laten we morgen eens verder over 'toegang' nadenken. Misschien laat de apostel ons een panorama zien, dat de toegang tot God nog rijker kleurt.

dinsdag 25 april **Romeinen 5:1-2**

'Wij dan, die gerechtvaardigd zijn uit geloof zouden vrede hebben naar God toe, door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang hebben, door het geloof, tot deze genade, waarin wij staan...'

De toegang tot deze genade, ... waarin wij staan. Het is alsof de tekst ons uitnodigt om door het geloof die 'open deur' te gebruiken. Wat is er dan te zien wanneer wij door die deur naar binnen zijn gegaan? *'Deze genade waarin wij staan'*, zegt deze tekst. In het vroegere dienstwerk van Paulus, 'opende God een deur van geloof aan de natiën'.^{Hand.14:27} Ergens anders vraagt Paulus om gebed, 'dat God voor ons een deur van het woord opent, om het geheimenis van Christus te spreken'.^{Kol.4:3} Toen de apostel in Efeze was, 'ging een deur open voor hem, groot en werkzaam'.^{1Cor.16:9} Welke deur dat was, is hoogstwaarschijnlijk te lezen in de brief aan de Efeziërs. Daarin gaat het over de heerlijkheid van Gods genade. ... *door Wie wij ook de toegang hebben, door het geloof, tot deze genade, waarin wij staan...* zegt Romeinen 5:2. Het is genade, dat wij gerechtvaardigd zijn uit geloof. Dat schenkt ons vrijheid ^{Gal.5:1} en maakt ons werkzaam ^{vgl. Gal.5:4} Voor vrijheid maakt Christus ons vrij; tot vrijheid werden wij geroepen, om elkaar door de liefde te dienen...^{Gal.5:13} Wat een wereld van verschil, ligt er achter deze 'open deur'. Het is de toegang tot deze genade, waarin wij *in vrijheid* staan en *werkzaam gemaakt* zijn om *door de liefde* elkaar te dienen.

woensdag 26 april **Efeziërs 2:18**

...want door Hem hebben wij, de beiden, in één geest de toegang naar de Vader toe'

'Er is geen andere God, behalve Een!^{1Cor. 8:5} Voor ons is er één God, de Vader uit Wie het alles is, en wij tot Hem.^{1Cor.8:7} Met deze uitspraken komen toch heel dicht bij de beantwoording van de vraag tot Wie wij de toegang met vertrouwen hebben.^{Ef.3:12}

Toegang naar de Vader toe. Alles is uit God!^{2Cor.5:18} Voor ons is God ook Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Alhoewel God onze Vader is, worden hier twee verschillende woorden of begrippen genoemd: God, Plaats, en Vader, waarin Zijn zorg, voorziening en genegenheid tot uitdrukking wordt gebracht voor hen, die in verwantschap met Hem zijn gebracht. Toegang tot de Vader hebben, is mogelijk geworden door het offer van Christus voor ons; het kan worden gezien als naderingsgeschenk.^{Ef.5:2} God spaart Zijn eigen Zoon niet maar geeft Hem op voor ons allen. Zou Hij ons dan ook niet alles samen met Hem *in genade* schenken? Nu begint



het 'panorama' zich verder te ontvouwen. Toegang tot de Vader is in genade, en wij mogen ons daardoor als geliefde kinderen beschouwen die zich in Zijn zorg, genegenheid en voorziening mogen koesteren.

donderdag 27 april Efeziërs 3:12 (2)

'...in Wie wij door Zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben.'
Afgelopen maandag vroeg ik mij af waartoe wij de toegang met vertrouwen zouden hebben. Inmiddels hebben we met elkaar overdacht, dat dit 'tot deze genade is, waarin wij staan'.^{Rom.5:2} Het is ook de toegang naar de Vader toe.^{Ef.2:18} Daarin krijgen wij als geliefde kinderen deel aan Zijn vaderlijke erbarmen, liefde en zorg door het offer van Christus, Die als naderingsgeschenk is voor ons. Hij schenkt ons tezamen met Zijn eigen Zoon, alles *in genade*. De vrijmoedigheid waarmee wij de toegang met vertrouwen hebben, is inderdaad tot God, die alles zodanig geplaatst heeft, dat wij die toegang met vertrouwen hebben, omdat Hij ook onze Vader is.

vrijdag 28 april Efeziërs 2:4

God echter, Die rijk is aan barmhartigheid, vanwege Zijn onmetelijke liefde...
God opent deuren, lazen wij. Een deur van geloof werd geopend aan de natiën, die zonder God waren. Een deur van het woord werd voor ons geopend om te spreken van het geheimenis van Christus. Dat mochten wij in de afgelopen 45 jaar in onze gemeente ervaren. In Efeze ging er voor de apostel *'een deur open voor hem, groot en werkzaam'*. God opent Hij deuren en als Vader hebben wij toegang tot Hem, Die ons liefheeft. God is niet alleen onze God, en Hij is niet alleen onze Vader, Hij is onze *God én Vader*, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! Voor Hem is er geen deur die op slot blijft, door Hem is geen toegang onmogelijk tot alles wat Hij ons in genade schenkt in Christus Jezus onze Heer. God maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn wij geredden! Hij wekt ons gezamenlijk op! Hij zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus! God is rijk aan barmhartigheid, Hij begenadigt ons in de Geliefde. Wij mogen leven in overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade, die Hij laat overvloeien in ons.
'Want zo verheven de hemelen zijn boven het land, zo zijn Mijn wegen verheven boven jullie wegen en Mijn ontwerpen boven jullie ontwerpen...' ^{Jes.55:9a} Wat een panorama is voor ons onthuld, door Zijn liefde en genade.

zaterdag 29 april Spreuken 8

'Roept wijsheid niet en geeft niet verstand haar stem?' ^{8:31}
Woorden van Spreuken 8:23-30:
*'Vanaf de eon werd ik ingewijd, vanaf het begin voorafgaand aan de aarde.
Toen er geen afgronden waren, kwam ik in geboorte weeën, toen er geen bronnen waren die van water overliepen.
Voordat de bergen op hun plaats zonken, kwam ik in geboorte weeën voor het aangezicht van heuvels.
Toen Hij de aarde en open plaatsen nog niet had gemaakt, of een begin van de grond voor het bewoonde,
toen Hij de hemelen vestigde was ik er, toen Hij de horizon schetste op het aangezicht van de afgrond,
toen Hij de (hemel)luchten stevig vanaf boven maakte, toen Hij de bronnen van de afgrond met sterkte vestigde,
toen Hij de plaats voor de zee z'n gestelde grens gaf, zodat de wateren niet verder gaan dan Zijn gebod, toen Hij de fundamenten van de aarde schetste,
toen was ik naast Hem, als Zijn pleegkind, en werd vervuld met puur genot, dag na dag, dartelend voor Zijn aangezicht, in alle seizoenen' (tijden, era's)'*

zondag 30 april Spreuken 8:31-35

*'Dartelend in het bewoonde van zijn aarde en mijn genot was in de zonen van de mensheid.
Nu dan zonen, luister naar mij; gelukkig zij, die mijn wegen houden
Luister naar vermaning en wees wijs; wijs het niet af
Gelukkig is de mens die naar mij luistert; alert is bij mijn deuren, dag na dag
Nauwlettend wacht houdt bij de posten van mijn ingangen
Want wie mij vindt, vindt leven
En zal welwillendheid verkrijgen van Jahweh.'*