

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling ¹

maandag 1 mei **Mattheüs 6:19-21**

'19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.' [NBV21]

Hoe mooi zaken op aarde ook kunnen zijn, ze vergaan ooit. Zeker, we mogen van de dingen hier genieten die God ons geeft, zolang ze er zijn. Maar richt er niet al je aandacht op. Altijd bezig zijn met meer, nieuwer, beter, dat is heel verleidelijk. Daar draait onze wereld op. Maar dan is je hart daar vol van, en vergeet je de dingen die belangrijker zijn. Die niet vergaan. De dingen boven, in de hemel. Richt je op wat boven is, niet op wat op de aarde is, zegt Paulus.^{Kol.3:2}

dinsdag 2 mei **Mattheüs 6:22-23**

'22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!' [NBV21]

Dat het oog een lamp was, was een bekende beeldspraak in die tijd voor vitaliteit. Wij hebben het ook nog wel eens over "stralende ogen". Een troebel, of eigenlijk, boos oog, was juist een beeldspraak voor jaloers zijn op wat de ander had. Jezus speelt met deze beeldspraken. Als je vooral uit bent op wat van je naaste is, dan richt je je op het verkeerde, en ontbreekt ook het licht in je leven. Maar als je je op het goede richt, als je oog helder is, dan schijnt er ook licht in je leven. Weer dus de vraag: waar richt je je op?

woensdag 3 mei **Mattheüs 6:24-26**

'24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25 Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?' [NBV21]

Zorgen maken over wat je gaat eten lijkt toch niet verkeerd. Maar als je je zorgen maakt over dat soort dingen, over geld, eten, kleding, dan leiden die zorgen je af van God. Daarom zegt Jezus: maak je geen zorgen. Dat is ook niet nodig, want God weet wat je nodig hebt. Zorgt Hij niet voor de vogels, de bloemen, de natuur? Dan zorgt Hij ook voor jou. Laten we daar op vertrouwen.

donderdag 4 mei **Mattheüs 6:31-34**

'31 Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.' [NBV21]

We zouden ons geen zorgen maken, God zorgt voor ons. Richt je op wat belangrijk is, op God, op Zijn heerschappij, op wat rechtvaardig is, de rest komt wel. Klinkt makkelijk, maar we moeten onszelf er steeds aan herinneren. God heeft ons een goede toekomst beloofd, heeft ons Zijn liefde bewezen.^{Rom.5:8} God is voor ons, wat kan dan nog tegen ons zijn? Wat kan ons scheiden van Zijn liefde?^{Rom.8:32-39} Ja, waarom zouden we, als we ons daar op richten, ons nog ergens druk over maken?

¹ Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 – NCV

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



vrijdag 5 mei **Romeinen 6:5-7**

'5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.' ^[NBV21]

We gedenken deze dagen zij die gestorven zijn, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Een mooi moment om ook Hem te gedenken, die gestorven is, en onze oude ik met Hem, zodat wij vrij kunnen leven. En Christus stond weer op, en wij met hem. Nu mogen we in vrijheid leven, leven voor God. En ook zij die ons ontvallen zijn in dit leven, zullen eens weer opstaan. Laten we dat vasthouden vandaag.

zaterdag 6 mei **2 Thessalonicenzen 5:9-11**

'9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.' ^[NBV21]

We hebben een hoopvolle verwachting, één waarin we gered worden, en samen met Hem zullen leven. Ja, we zuchten nu ook soms in ons leven hier op aarde, ^{Rom.8:23} maar we kijken reikhalzend uit naar dat moment, straks, dat Jezus terug zal komen. Tot die tijd wachten we, samen met hen die gestorven zijn. Maar laat dat onze troost zijn, en laten we elkaar daarmee troosten en steunen.

zondag 7 mei **Filippenzen 3:20-21**

'20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21 Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.' ^[NBV21]

Dat moment, dat onze redder, Jezus Christus, terugkomt, dat is waar Paulus elke dag in alles naar uitkeek. In zijn vaak zware omstandigheden, of in lichamelijke beperkingen, dan dacht hij aan dat moment dat we verlost worden van ons sterfelijke bestaan en een nieuw lichaam zullen krijgen. Gelijk aan dat van Hem. En dan zullen we altijd met Hem zijn. Zelfs als we nergens anders bij horen, we zijn van Hem. Laten we ons inderdaad richten op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Uitkijken naar die schat in de hemel, en ons niet verliezen in schatten op aarde.

maandag 8 mei **Galaten 5:7, 8**

'Jullie renden uitstekend! Wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Die overtuiging is niet uit Hem Die jullie roept.' ^[NCV]

Jullie renden uitstekend (verleden tijd), wil dat zeggen dat de Galaten nu niet meer goed 'rennen'? Zij worden in hun wedloop [zie ook:2Tim.4:7] door mensen gehinderd om zich door de waarheid te laten overtuigen. Dat kunnen dan alleen maar personen zijn die *buiten die waarheid om* iets proberen over te brengen. Paulus schrijft: *'Die overtuiging is niet uit Hem Die jullie roept'*. Dat is de overtuiging die mensen er toe brengt *de* waarheid bij anderen (in dit geval de Galaten) te hinderen. Voor sommigen is waarheid nog altijd iets waar over te discussiëren valt, waar je een mening over moet hebben; maar dat leidt niet tot waarheid, maar tot eigen (menselijk) denken. De waarheid, die in Christus Jezus is, overtuigt!

dinsdag 9 mei **1 Timotheüs 2:3,4**

'Want dit is uitstekend en welkom voor het aangezicht van onze Redder – God, Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning de waarheid komen.' ^[NCV]

Tot erkenning der waarheid komen. Zoals Paulus reeds aan de Galaten schreef, wie hindert jullie? Wie is er tegen dat alle mensen gered worden en tot erkenning der waarheid komen? Met welk belang zou een mens dat uitdragen. Wel is het zo dat 'de vader van de leugen' in wie *geen* waarheid is, dit wil verhinderen, en hij heeft genoeg medestanders daarvoor. Om ons oplettend te maken, lezen we dat Paulus niet voor niets zegt: *'Spreekt daarom, de valsheid aflegend, waarheid, een ieder met zijn naaste'*. In dit geval ligt valsheid dicht bij leugen, het heeft te maken met 'pseudo'. Het is het (net) niet, het is ook niet wat het lijkt, dus is het leugen. Er bestaat zelden of nooit 'een beetje waarheid' of 'voor 75% waar'. De waarheid is in Christus Jezus, Die uit God is. Dan is dat een Heerlijke, Onveranderlijke Waarheid!



woensdag 10 mei **Jakobus 3:14**

'Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.'

De apostel Jakobus geeft een aanwijzing aan zijn gemeenteleden dat hun houding een leugen tegen de waarheid kan zijn. En dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is gewoon aards en met alle mogelijke kwade invloeden van dien: er is wanorde en allerlei kwade praktijk.^{Vers 16} Wijsheid *van boven* is een remedie tegen het valse, tegen het leugenachtige.

Zoals ook Paulus zegt in zijn brief aan de Kolossenzen, 3:2: *'Weest bedacht op wat boven is, niet wat op de aarde is'*.

donderdag 11 mei. **Romeinen 1:18**

'Want Gods verontwaardiging onthult zich vanuit de hemel over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid neerhouden' ^[NCV]

Mensen die de waarheid in onrechtvaardigheid neerhouden. Er zijn ongetwijfeld mensen die zich *bewust* bezighouden met het wegdrukken of ontkennen van de waarheid. Als Gods verontwaardiging hierover onthuld zal gaan worden, is het wel duidelijk dat het neerhouden van de waarheid een nare realiteit is. Vermoedelijk zijn veel mensen, waaronder ook gelovigen, onbewust bezig, om in elk geval het belang van de waarheid te ontcrachten. Dit kan door twijfel in het hart zijn, maar ook ten gevolge van hardnekkigheid over de uitleg van teksten. Weet wat er geschreven staat, in onderschikking aan de apostel en leraar, die het beheer van God gegeven is om voor jullie het woord van God compleet te maken!

vrijdag 12 mei. **2 Timotheüs 4:3,4**

'Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal) van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.'

Kan dit echt, in een gemeente die het evangelie van de voorhuid kent? Je oor van de waarheid afkeren? Dat doet denken aan de Joden die hun oren dichtstopten om het getuigenis van Stefanus niet langer te hoeven horen, die drukten hun oren dicht. Maar dat is nog anders dan je oor afwenden en naar verdichtsels (mythen) te luisteren. Paulus noemt wel een groep mensen die: *'die gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkenning van de waarheid te kunnen komen. Naar hun eigen begeerten zullen zij leraars bijeenhalen en de waarheid zal in onrechtvaardigheid neer gehouden worden.'*^{Rom.1:8}

Vasthouden aan een voorbeeld van gezonde woorden, die gegeven zijn door Paulus, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door heilige geest, die in ons woont, het uitstekende, dat u is toevertrouwd.^{2Tim.1:13,14}

zaterdag 13 mei. **Efeziërs 1:13**

'In Hem ook zijn jullie, die het woord der waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in Hem ook zijn jullie, die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige.' ^[NCV]

Er is het woord der waarheid, het evangelie van jullie redding. Waarom zouden we daar iets aan willen afdoen of zelfs toevoegen, of naar een vermenging van boodschappen willen luisteren?

Wie wil er nu met een vervalst schilderij blijven zitten, of betaald worden met valse briefjes van vijftig euro? Hoe ellendig is het niet als je een appje van je (pseudo!) kind ontvangt: *'Pa, mijn telefoon is kapot, ik moet heel snel een andere. Kun je ff geld naar me overmaken?'* Voor velen was het te laat, voordat ze ontdekten dat dit een *vals bericht* was, en ze geld overmaakten naar *een leugenaar!* Wees waakzaam!

Laten we het woord der waarheid van harte onderschrijven en met elkaar delen! Ver weg blijven van elke afbreuk of vervalsing van dit geweldige evangelie.



zondag 14 mei. **Efeziërs 4:23,24**

'Opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkwijze en de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid.'

Wat speelt zich allemaal niet af in onze geest en denkwijze? Ik ben vaak onder de indruk van mensen met een sterk geheugen, die gemakkelijk uit hun woorden komen om iets te zeggen. Soms zie ik mijn hoofd, waar mijn denkwijze zich afspeelt, wel als een grote boekenkast. Niet zo erg opgeruimd. Grote en kleine boeken door elkaar, onderwerpen en schrijvers door elkaar, kleine planken, grote planken. Niet echt overzichtelijk, moet nodig uitgezocht en opgeruimd worden! Moet ik me zorgen maken?

Paulus schreef even daarvoor in vers 20 – 22: Jullie echter leerden de Christus niet zo kennen (zoals de natiën in de ijdelheid van hun denken leven), aangezien jullie Hem horen en in Hem onderwezen werden – zoals in Jezus de waarheid is – opdat jullie afleggen de oude mensheid.

Als ik vanuit dat standpunt nog eens naar mijn eigen hoofd kijk, net als die boekenkast, dan kan mijn denken, mijn hoofd, dat gevormd was naar de oude mens, gewoon opgeruimd worden door de verjonging in de geest van mijn denkwijze! Dan wordt dit in overeenstemming met God geschapen in gerechtigheid en waarheid! Voor mij is dat een hele grote geruststelling! Hij doet het!

maandag 15 mei **Efeziërs 6:14a**

'Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen ...' [NBV21]

Doordat Ú onze lendenen met waarheid omgordt, mogen wij staan in de waarheid en zien op wat komen gaat, binnenkort.

dinsdag 16 mei **Efeziërs 6:14b**

'Houd stand met ... de gerechtigheid als harnas om uw borst ...' [NBV21]

Door Uw gerechtigheid werkt de rechtvaardiging die U gegeven hebt als een pantser waardoor aanvallen van de tegenstander worden beslecht.

woensdag 17 mei **Efeziërs 6:15**

'Houd stand met ... de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten ...' [NBV21]

Doordat Ú onze voeten heeft geschoeid met het Evangelie van de vrede, kunnen wij vreedzame boodschappers zijn; delen we in liefde Uw Goede Bericht van verzoening mede.

donderdag 18 mei **Efeziërs 6:16**

'Houd stand met ... het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.' [NBV21]

Doordat Ú ons geloof geeft en het vermogen achter het langschild van het geloof te schuilen, ketsen de aanvallen van de tegenstander af en doorgronden we valkuilen.



vrijdag 19 mei **Efeziërs 6:17**

*'Houd stand met ...
de verlossing als helm
en Gods woord als zwaard,
dat u van de Geest ontvangt.'* [NBV21]

Doordat Ú ons de helm van de redding
en het zwaard van de geest – Uw uitspraken –
in ontvangst liet nemen,
is al het zien op 'menselijke vermogens'
naar de achtergrond verdwenen.

zaterdag 20 mei **Efeziërs 1:8-10**

*'Hij heeft ons
in al Zijn wijsheid en inzicht
dit geheim onthuld:
Zijn besluit om alles
in de hemel en op aarde
onder één Hoofd, Christus,
bijeen te brengen ...'* [NBV21]

God, de Vader, heeft Zijn Zoon gegeven,
vijanden heeft Hij onvoorwaardelijk lief.
Zijn Vaderliefde omvat het al, tezamen,
onder de Heer, Die Hij als Hoofd boven alles verhief

zondag 21 mei **Efeziërs 1:9-10**

*'... Zijn besluit om alles
in de hemel en op aarde
onder één Hoofd, Christus,
bijeen te brengen,
omdat het Hem behaagde
de voltooiing van de tijd
te verwezenlijken met Christus.'* [NBV21]

Wat een zegen om te mogen zien
op wat Ú allemaal gedaan heeft,
zult gaan doen en doet.
Het veranderde onze gedachten,
waarneming en beleving, voorgoed!

maandag 22 mei **1 Corinthiërs 1: 17,18**

'Want Christus heeft mij niet afgevaardigd om te dopen maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet leeggemaakt wordt. Want het woord van het kruis is voor wie omkomen inderdaad dwaasheid, maar voor ons die gered zijn is het een kracht van God.'

In Mattheüs 28 kunnen we lezen dat 'de twaalf' door de heer afgevaardigd werden om alle volken te onderwijzen en te dopen. Hier in 1 Corinthiërs zegt Paulus expliciet dat hij niet is afgevaardigd om te dopen maar om het evangelie te verkondigen met aan de basis: "Jezus Christus en die gekruisigd".^{1Cor.2} Het oude telt niet meer. Dat geldt voor zowel het oude van de wereld als het oude van de religie. Dit moesten de Corinthiërs leren. Zij waren geneigd hun denken en doen te laten leiden door het wereldse. Voor de wereld is het woord van het kruis dwaasheid. Hoe kan een gekruisigde man nu ook maar enige positieve betekenis hebben? In 2 Cor.13 lezen we dat de Heer gekruisigd werd uit zwakheid, maar opgewekt werd uit de kracht van God. De wereld ziet het eerste, maar wij zien het laatste. Het evangelie is een kracht van God want Hij redt allen.

dinsdag 23 mei **1 Corinthiërs 1: 19 -21**

'Want er staat geschreven: "Ik zal de wijsheid van de wijzen te gronde richten, en de intelligentie van de intelligenten zal ik afwijzen". Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van dit tijdperk? Maakt God de wijsheid van deze wereld juist niet dwaas? Want daar nu, in de wijsheid van God, de wereld door de wijsheid God niet kent, acht God het goed door de dwaasheid van de herautboodschap te redden wie geloven.'



Paulus citeert hier uit Jesaja 29, waar het gaat over de wijzen uit het volk Israël. Die worden hier aangesproken. Dit waren de mensen die zich bezig hielden met de Schriften. De Messias die in de Schriften voorzegd was, werd nota bene door hen miskend. De Heer werd afgewezen door Israëls wijzen. Ze begrepen het niet, want God heeft hun ogen daarvoor gesloten. Het is Gods wijsheid die de wijsheid van de wereld en van de religie dwaas maakt. In Matth.11:25 belijdt de Heer dit ook. Het is de Vader die de dingen verbergt voor wijzen en intelligenten en onthult aan onmondigen. De 'wijsheid' van Jeruzalem bracht de Heer aan het kruis en de 'wijsheid' van Athene ontkent de opstanding. Het zijn steeds religie en filosofie die het evangelie miskennen, omdat de blijde boodschap óf aanstootgevend, óf volkomen dwaas geacht wordt. Juist daarom heeft God er behagen in om juist door die boodschap te redden wie geloven. Wat een wijsheid!

woensdag 24 mei **1 Corintiërs 1: 22,23**

'Want Joden verzoeken tekenen en Grieken zoeken wijsheid, wij verkondigen echter een gekruisigde Christus voor joden inderdaad een strik, voor natiën echter dwaasheid...'

Neerslachtig en bedroefd waren twee volgelingen van Jezus, toen ze vanaf Jeruzalem naar Emmaus liepen. Onderweg voegt de opgestane Heer zich bij dit gezelschap.(Lucas 24) Ze herkennen hem niet en vertellen hem over wat er allemaal gebeurd was met "Jezus de Nazarener" en dat zij gehoopt hadden dat "Hij het was, die Israël verlossen zou" : De Messias die op Koninklijke wijze met tekenen een koninkrijk zou vestigen. Jezus antwoordt hierop dat zij zouden geloven ALLES wat de profeten gesproken hebben en dat de Messias éérst moest lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. Later worden hun ogen geopend als Hij het brood breekt en zij herkennen hem. Het Joodse volk heeft het echter nooit kunnen zien. Voor hen was het ook ondenkbaar: Een gekruisigde Messias. Dat is een enorm struikelblok voor hen. En voor de Grieken, die 'wijsheid' zoeken is het volslagen dwaas om te denken dat deze gekruisigde uiteindelijk is opgestaan uit de dood. Een zogenaamde 'onsterfelijke ziel' daar geloofde men wel in. Dat was in de Griekse cultuur algemeen geaccepteerd. Maar een dood lichaam dat weer tot leven gewekt wordt?...Daar had Paulus dus mee te maken. Zijn boodschap werd gezien als struikelblok en als dwaasheid en werd alom afgewezen. Is dat vandaag de dag niet anders?

donderdag 25 mei **1 Corintiërs 1: 23,24**

'... wij verkondigen echter een gekruisigde Christus voor joden inderdaad een strik, voor natiën echter dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel voor Joden als voor Grieken, is Christus Gods kracht en Gods wijsheid.'

Wat een geschenk is het dat de onze harten geopend mogen zijn voor het Woord van het Kruis. In een wereld waar deze boodschap totaal onacceptabel is, zowel voor de Jood als voor de Griek. Een paar verzen eerder lasen we al dat het God juist behaagt om door deze 'dwaze' herautboodschap ons te redden die geloven. Wat een voorrecht is het om tevoren gekend en bestemd te zijn ^{Rom.8:30} en door Hem overtuigd te worden van de waarheid. Het evangelie is een enorme kracht in ons leven. Te mogen weten dat God door Zijn Zoon alles goed maakt en allen terecht brengt. Wij mogen inzien dat het dwaze van God wijzer is dan de mensen en het zwakke van God sterker is dan de mensen (vers 25). De wereld ziet alleen de zwakheid van de gekruisigde, maar wij zien de kracht van God die hem uit de doden opwekte. Hij is Gods kracht en Gods wijsheid. Paulus heeft deze boodschap nooit aangepast om hem acceptabeler te maken voor de wereld. Integendeel. Hij schrijft in 2 Cor.4:2 dat wij het woord van God niet fraudeerden maar "door de openbaring van de waarheid onszelf aanbevelend bij ieder menselijk geweten in het aangezicht van God"

vrijdag 26 mei **Romeinen 9:30-33**

'Wat zullen wij dan uitspreken? Dat de natiën, die rechtvaardigheid niet najagen, rechtvaardigheid gegrepen hebben; een rechtvaardigheid echter, die uit geloof is. Israël echter, de wet van rechtvaardigheid najagend, heeft de wet van rechtvaardigheid niet ingehaald. Waarom? Omdat het niet uit geloof is, maar als uit werken van de wet. Zij hebben zich gestoten aan de steen van aanstoot, zoals er staat geschreven: "Zie ik plaats in Sion een steen van aanstoot en een rots als strik, En hij die vertrouwt op Hem zal niet te schande worden'

Sommigen uit de natiën hebben rechtvaardigheid gegrepen schrijft Paulus hier. Het woord dat hier vertaald is met gegrepen, wordt op verschillende plaatsen ook vertaald met beseffen. De gelovigen uit de natiën beseffen dat rechtvaardigheid uit God is. Namelijk dat God vervult wat Hij beloofd heeft. Echte rechtvaardigheid is dus uit geloof en een



rechtvaardige vertrouwt op wat God beloofd heeft. Romeinen 3 en 4 Israël jaagde de wet na om daaruit rechtvaardig te worden door de wet te werken. Ze realiseerden zich niet dat rechtvaardigheid op eigen kracht onbereikbaar is. Rom.3:10 God rekent alleen de rechtvaardigheid die uit geloof is. Een rechtvaardigheid die los van de wet is, afkomstig van God door het geloof van Jezus Christus. Rom.3:21,22 Israël wilde rechtvaardig worden voor God door de wet te werken, maar de wet zou juist geloofd worden. Het "Gij zult.." in de wet is een belofte die God doet en Jezus Christus is de vervulling van deze belofte, de vervulling van de wet. Israël heeft zich gestoten aan deze Steen. Zoals we gisteren konden lezen in 1 Cor.1 is deze rots een strik voor hen.

zaterdag 27 mei Galaten 2:21 – 3:3

'Ik wijs de genade van God niet af. Want indien door de wet rechtvaardigheid komt, is Christus dus om niet gestorven. O onnadenkende Galaten, wie betovert jullie aan wie Jezus Christus tevoren voor ogen is gesteld als gekruisigd? Dit alleen wil ik van jullie leren, hebben jullie uit werken van de wet de geest ontvangen of uit het horen van het geloof? Zijn jullie zo onnadenkend? Begonnen in geest, worden jullie nu voltooid in vlees?'

De hele brief van Paulus aan de Galaten gaat eigenlijk over de valstrik van het kruis. De waarheid van het evangelie (:5 en 14), dat wij bevrijd zijn van de slavernij van dood en zonde door het werk van Jezus Christus. Er waren er die de Galaten wilden verjoodsen, door hen de wet te laten houden. Dit zou nodig zijn om als rechtvaardigen te leven. Paulus maakt hier korte metten mee. Hij gaat er met gestrekt been in. Dat is misschien niet erg sympathiek, maar soms wel hard nodig. Want voor je het weet doe je concessies met grote gevolgen. Het gevolg hier is dat door te leren dat het nodig is om de wet erbij te doen, Christus dus om niet gestorven zou zijn! De waarheid is heel zwart wit. Leven en rechtvaardigheid komen door Christus. Door Zijn geloof. God rechtvaardigt ons uit geloof. Het kruis van Christus betekent het einde van alle menselijke inbreng. 100% Genade. We hebben de Geest ontvangen uit het horen van het evangelie. Het is echt onnadenkend om dan via de weg van het vlees 'het puntje op de i te zetten'. Nee, het is volbracht!

zondag 28 mei Galaten 5:11-14

'Maar ik, broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom wordt ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Zij moesten zichzelf ook afhouwen die jullie opruien! Want jullie zijn tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet de vrijheid tot aansporing voor het vlees, maar slaaf door de liefde voor elkaar.'

In Handelingen 21 lezen we dat de Messias-belijdende Joden in Jeruzalem allemaal "ijveraars van de wet" waren. Tegelijkertijd werd over Paulus onderwezen dat hij "alle Joden onder de natiën afval van Mozes onderwijst hen zeggend de kinderen niet te besnijden en ook niet in de gewoonten te wandelen" Dit was niet waar. Paulus leefde consequent Joods en de apostelen in Jeruzalem erkenden dat. Vers 24 Wat wél waar was is dat Paulus onderwees dat men niet meer behóefde te besnijden en dat men niet meer behóefde in alle gewoonten te wandelen. Een mens wordt buiten de besnijdenis en rituelen om gerechtvaardigd. Het wel of niet besnijden, het volgen van allerlei rituelen en het houden van dagen deed er helemaal niet toe. En toch leefde Paulus zo. Hij was voor de Jood een Jood en voor de Griek was hij een Griek. Maar nu werd onder de Galaten *juist* het feit dat Paulus als Jood leefde door zijn tegenstanders als argument gebruikt dat Hij besnijdenis zou onderwijzen. Maar als dat waar zou zijn waarom werd hij dan nog vervolgd? Juist op het moment dat deze zaken aan de gelovigen werden opgedrongen, kwam Paulus sterk in het verzet. En dat zouden wij ook doen. Want anders wordt de valstrik van het kruis buiten werking gesteld. Buiten het kruis is er niets nodig. Alles is volbracht

maandag 29 mei Filippenzen 4:1

'Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.'

Paulus schrijft aan de christelijke gemeente in Filippi (Macedonië, Griekenland), terwijl hij zelf gevangen zit. Hij schrijft: ... *blijf standvastig in de Heer!*

Hoe ga je dat doen, wanneer je gevangenis zit? Zelfs in gevangenschap, vertelde Paulus het Evangelie tegen de Romeinse soldaten. Velen van hen kwamen hierdoor met hun families samen tot geloof.

Wij mogen een voorbeeld nemen aan Paulus. Door in moeilijke situaties er doorheen te mogen kijken, te vertrouwen en te gaan staan. Staan voor Hem. Dat maakt pas sterk.



dinsdag 30 mei **Filippenzen 4:2,3**

'Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.' ^[NBV]

Paulus vraagt aan zijn trouwe vriend (erg aannemelijk dat hij Epafroditus bedoelde), om de ruzie op te lossen. Twee vrouwen die eerst samen vochten voor het Evangelie, stonden nu door een meningsverschil tegenover elkaar. Paulus wil dat het wordt opgelost. Broeders en zusters in het geloof moeten niet uit elkaar gaan wanneer ze een meningsverschil hebben, nee!

Het mag ze juist dichterbij elkaar brengen. Praat samen. Discussieer er samen over. Discussiëren is samen zoeken. Kom erachter waarom die ander dat zo ziet. Niet om elkaar te overtuigen, maar inzicht te krijgen in het perspectief van de ander.

God opent de ogen, ook als het gaat om inzicht in de schrift. Misschien wil God jou door de 'eigenwijze' broeder of zuster iets nieuws leren. Sta je daar voor open? God geeft geloof, niet vergeten hè! Dat maakt ons weer nederig en klein.

woensdag 31 mei **Filippenzen 4:4**

'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.' ^[NBV]

Een hele simpele les om het Evangelie in praktijk te brengen is: wie goed doet, wie goed ontmoet.

Met vriendelijkheid kom je zoveel verder. Je hoeft niet iedereen te mogen, niet iedereen kan je vriend zijn. Maar respecteer een ander, ook als die alleen maar onaardig tegen jou is. Hoe langer je vriendelijk blijft, hoe meer het gaat opvallen en een onderscheidende wandel mag laten zien.

Zo verspreiden wij een liefdevol Evangelie zonder een woord erover te hoeven uitspreken.