

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling <sup>1</sup>*

**donderdag 1 juni Filippienzen 4:6**

*'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.'* <sup>[NBV]</sup>

God is geen Sinterklaas. Maar je kunt wel vragen aan Hem wat je nodig hebt. Dat zal Hij je dat ook geven, meer niet. Hoopte je op meer, maar kwam het niet? Dan vond Hij dus niet nodig.

Daarom, dankt Hem daarvoor. Kijk eens om je heen en beseft hoe goed je het hebt. Wees dankbaar. In alles.

**vrijdag 2 juni Filippienzen 4:7**

*'Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.'* <sup>[NBV]</sup>

Het jaarthema geeft ons een wijze les dat God ons zijn vrede geeft. Iets wat wij niet met onze menselijke hersenen echt goed kunnen bevatten. God bewaart en bewaakt onze gedachten door ze te bewaren in Christus Jezus. Als je dit ooit in je leven ervaren hebt, vaak in een juist moeilijke periode, kan je dit beamen.

Geloof is vertrouwen. Vertrouwen dat het goed gaat komen door Hem.

Bid in moeilijke situaties voor kracht. Niet om de situatie op te lossen, maar om de moeilijkheden te kunnen dragen.

**zaterdag 3 juni Filippienzen 4:8**

*'Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.'* <sup>[NBV]</sup>

Eerder deze week ging het over goed doen en goed ontmoeten. Deze tekst van vandaag versterkt dat alleen maar. Niet een moeten, maar wat wij als gelovige Christenen mogen doen. Vaak iets wat automatisch al gebeurt wanneer je zo'n mooi Evangelie kent. God is de redder van ALLE mensen!

**zondag 4 juni Filippienzen 4:9**

*'Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.'* <sup>[NBV]</sup>

Wacht! Er is geen moeten bij. Wij moeten niet. Het is ons geleerd. Je hebt het gehoord. Je gaat het gewoon automatisch doen.

En dat zal niet elke dag even lekker lukken, wij zijn ook gewoon mensen. Wanneer je het bewust probeert, mislukt het vaak ook nog. Proberen is een actie die van jezelf MOET!

Doe het gewoon en de vrede van God zal bij je zijn om je daarbij te helpen.

Een hele fijne en vooral inspirerende zondag vandaag.

**maandag 5 juni 1 Timotheüs 2:1**

*'Allereerst spreek ik jou dan aan, dat smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,'*

Apostel Paulus spreekt Timotheüs, maar tevens ons allemaal, aan om te smeken, te bidden, voorbeden te doen én om te danken bij God, de Vader. Voor wie?

Voor alle mensen! Ook voor diegene, die het jou/u misschien moeilijk maakt (vandaag). Waarom worden wij daartoe aangespoord? Omdat het onze liefdevolle God is, Die het al stevig in Zijn hand houdt. Ook leerde Paulus ons: 'God

<sup>1</sup> Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



(de Plaats-toewijzer) is voor ons; wie of wat zal tegen ons zijn?' Ja, misschien mensen, of machten, zoals de tegenstander. Weet dan, dat zij slechts doen, wat uiteindelijk ten goede zal blijken te zijn. Want wat ten kwade gedacht wordt, zal Hij ten goede keren.<sup>Gen.50:20</sup> Bij die machtige God zijn wij veilig!

### Dinsdag 6 juni **1 Timotheüs 2:1**

*'Allereerst spreek ik jou dan aan, dat smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,'*

Het is Gods wil dat wij voor alle mensen smeken, bidden, voorbeden doen en danken. God heeft alle mensen zo ongelooflijk lief (en Hij bewees Zijn liefde, doordat Christus voor ons stierf, toen wij nog zondaren waren.<sup>Rom.5:8</sup> Velen beseffen niet, hoe oneindig Hij naar elk schepsel verlangt; dat besef is hen nu nog niet geschonken. Des te meer genade is het, dat wij hierin Gods hart wel mogen kennen en Zijn liefde ervaren! Daarom, en ook vanwege het vele lijden in deze schepping, zouden wij niet ophouden te bidden voor ieder. En te danken, dat Hij Zijn (verborgen) raadsbesluit<sup>Rom.9:19</sup> volledig tot een goed einde brengt! Zijn besluit van (tenslotte) niets dan heerlijkheid voor Hém én voor ieder schepsel!

### woensdag 7 juni **1 Timotheüs 2:2**

*'[... gebeden ...] voor koningen en allen die in hoge positie zijn, opdat wij een kalm en rustig leven leiden, in alle godsvrucht en eerbaarheid.'* [ NCV21 ]

Paulus spoort gelovigen aan te bidden, te smeken, [ ... ] te danken voor koningen en voor *hooggeplaatsten*. Beseft u: Wie zet hen op die plaats?! Maar, hooggeplaatsten houden vaak niet de belangen in het oog van mensen met lagere posities. Toch is er dan deze aansporing om te bidden. Want bidden voor anderen (zoals voor mensen boven ons) krijgt uitwerking in het leven en de harten van de *bidder*. Er staat ook bij: *opdat wij in alle godsvrucht en eerbaarheid een kalm en rustig leven leiden*. Als je in gebed alles neerlegt bij God, veranderen niet zo zeer de mensen, voor wie je bidt, maar juist *jouw* hart verandert! Dan kan er rust en kalmte zijn, omdat Hij -ook tijdens storm in je leven- alles in Zijn liefdevolle hand houdt. Hoe het ook maar loopt: GóD is voor ons! Daarbij schenkt Hij ook nog eens 'godsvrucht en eerbaarheid'!

### donderdag 8 juni **1 Timotheüs 2:2b-3**

*'[ ... ] opdat wij een kalm en rustig leven leiden, in alle godsvrucht en eerbaarheid, 3. want dit is uitstekend en welkom voor het aangezicht van onze Redder - God,'* [ NCV 21 ]

Voor 'godsvrucht' staat er in de grondtekst een woord, dat aangeeft: 'goed-vereren'. Hoe vereer je God dan op de juiste manier: 'goed'? Om daar iets van te begrijpen, zie ook 3:16. Want daar is er zelfs sprake van het *geheimenis van de godsvrucht*. De verzen 3:1-15 beschrijven *gedrag* (van verschillende groepen); goed-vereren heeft dus verbinding met gedrag. Nu is het bijzondere, dat in 3:16 allerlei aspecten genoemd worden, maar allemaal in een *passieve* grammaticale vorm, in een *aoristus* (de aoristus geeft een *feit* weer). Bij het geheimenis van goed-vereren is geen sprake van: *vanuit jezelf* iets goed doen, via *eigen* activiteiten (er staat een passief). Maar het is God (góds-vrucht) Die verlangen wekt in harten en in ons leven, via Zijn geest, om Hem goed te vereren, om gedrag aan te laten passen door Hem. 'Goed-vereren' is *in totale afhankelijkheid* van Hem leven en Hém eren. Zo afhankelijk leven (onder andere), dát is voor God, onze Redder, uitstekend en welkom!

### vrijdag 9 juni **1 Timotheüs 2:3b-4**

*'[ ... ] voor het aangezicht van onze Redder - God, Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.'*

Onze houding, die uit de eerdere verzen (:1, 2) bleek, was: gebed en smekingen doen voor ieder, vooral voor hooggeplaatsten, in alle godsvrucht (*goed-verering*) en eerbied (*ernst*) ons leven leiden, en dit alles (*kalm en rustig*) in volkomen afhankelijkheid aan Hem. Dít vers spreekt dan eenmaal van de Redder voor ons, God, en eenmaal van: gered wórd(en) (passief!) voor allen. De absolute waarheid



is, dat niemand ook maar iets kan doen voor zijn of haar redding. En redding is niet alleen voor later, maar ook voor nu, voor elke dag en elk moment. Gó d alleen is onze Redder, omdat Hij dat wilde! En allen wó rden door Hem gered, omdat Hij dat wil. Daarnaast Hij wil ook, dat alle mensen tot erkenning van de *waarheid* komen. Zo zal het gebeuren! Want God is geen man, dat Hij liegen zou.<sup>Num.23:19</sup> Wat kunnen wij anders dan Hem danken, voor deze erkenning van de *waarheid* nu al? Wat zou een mens zelf ooit nog daaraan toe willen, of kunnen voegen?!

**zaterdag 10 juni Daniël 4:35**

*'Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de leger[macht] in de hemel en met de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen: Wat doet U?'* [ HSV ]

Na zijn vernedering kwam koning Nebukadnezar, de koning van Babel, tot deze erkenning, dat Gó d Zijn wil volbrengt. Vergeet daarbij nooit, dat Gods diepe beweegreden is, dat Hij alles vanuit Zijn liefde doet. Als wij om ons heen zien hoeveel kwaad, leugen, onrecht er is in deze wereld, zien we waartoe de mensheid in staat is, die denkt wel zó nder God te kunnen. Maar in geduld laat Hij zelfs het kwaad zich ontwikkelen en gebruikt Hij deze tijd van genade om het lichaam van Christus bij elkaar te roepen, namelijk als instrument ten dienste van de hemelse bewoners. Gó d werkt Zijn plan uit, doet *naar Zijn wil*, zowel met de hemelse krachten en machten, als met de aardbewoners. En...met allen zal het goed komen! Maar Hij is aan niemand verantwoording schuldig. Hij zette en zet Christus Jezus, onze Heer, in en werkt Zijn plan van liefde uit, net zolang tot Hij zal zijn: alles in allen! <sup>1Cor.15:28</sup> Dank U, dat U zó doet!

**zondag 11 juni Romeinen 8:21**

*'[ ... ] in de verwachting dat ook de schepping zelf vrij gemaakt zal worden van de slavernij van het verderf tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.'* [ NCV '21 ]

Een vers eerder staat er, dat nú nog heel de schepping is onderworpen aan leegheid, of aan zinloosheid. Dat is *niet* vrijwillig, maar is zo bepaald door 'de grote Pottenbakker'- lees ook Rom.9:20-28. Hij bepaalde het zó. Maar... tegelijk zijn er beloften van Hem. De belofte, dat *de schepping* vrij gemaakt zal worden! Vrij van de slavernij van het verderf! Is dat geen fantastisch uitzicht?! En wat komt er dan in de plaats van de slavernij van het verderf? Vrijheid! Vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Welk schepsel is *niet* door Hém *verwekt*? Hij is de Schepper, de verwekker van elk schepsel. Ieder hoort dan ook bij die 'kinderen van God'. Ons wacht dus: vrijheid en heerlijkheid, in plaats van slavernij en verderf. In vers 18 stond het ook al: ...dat het lijden van de huidige era (periode) niet waardig is tegenover *de heerlijkheid* die op het punt staat onthuld te worden aan ons. Wij kunnen ons nu niet voorstellen, wat die heerlijkheid inhoudt, maar het lijden valt erbij in het niet, is niet eens waard daar tegenover genoemd te worden!

**maandag 12 juni Psalm 37:3**

*'3 Vertrouw op JAHWEH en doe goed. Tabernakel in het land en weid in trouw'* Van Israël is het zoonschap en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de godsdienst en de beloften, schrijft de apostel Paulus.<sup>Rom. 9:4</sup> In die context mogen we nadenken over deze verzen in Psalm 37. Want ook voor ons, gelovigen uit de natiën, zijn uit deze woorden troost en wijze raad te putten. Ook wij hebben beloften ontvangen, aan ons is de geest van zoonschap gegeven.<sup>Rom. 8:15;23</sup> Ook wij mogen vertrouwen op de Heer en het goede doen en genoeg vinden in Hem.



dinsdag 13 juni **Psalm 37:4-5**

*'4 Vind genoeg in JAHWEH en Hij zal jou geven wat jouw hart vraagt.'*

Op zoek zijn naar genoeg of plezier is voor veel mensen een bijna dagelijkse bezigheid. We werken voor levensonderhoud, maar ook om een plezierig leven te kunnen leiden. Wie kan daar iets op tegen hebben? Een kalm en rustig leven, is dat ook niet de wens van Paulus voor ons? <sup>1 Tim.2:2</sup> Soms kan 'meer' ook 'minder' zijn. Op 'jacht' naar plezier kunnen we tot de ontdekking komen, dat het misschien niet heel ons verlangen stilt. Dat het plezier steeds groter en intenser moet zijn om het nog leuk te vinden. De psalmist, David, wijst ons op: 'genoeg in de Heer te hebben', dan zal Hij steeds meer schenken van datgene wat ons diepere verlangen vervult.

woensdag 14 juni **Psalm 37:4-5**

*'5 Wentel jouw weg op JAHWEH en vertrouw op Hem, en Hij zal het doen.'*

Je weg 'omwentelen' van gerichtheid op plezier als levensdoel, naar het vertrouwen op de Heer. De Engelse concordante vertaling zegt: 'overhandig je weg aan Jahweh'. De letterlijke betekenis van wentelen is rollen. Herders rolden de steen weg van de bron, <sup>Gen.29:3 CV</sup> zodat zij het vee konden drenken. Een grote steen werd voor de deur van het graf gerold door Josef van Arimatea. <sup>Matth.27:60</sup> Een hemelse boodschapper rolde de steen weer weg, <sup>Matth.28:2</sup> terwijl er een grote beving plaatsvond. Zo maar een paar gebeurtenissen, waarbij het weggrollen van een steen van grote invloed is op gebeurtenissen. Zo kan het ook met ons zijn, wanneer wij onze weg op de Heer 'rollen'. Op Hem ons vertrouwen stellen; dan wordt ons leven gedrenkt in één geest <sup>1Cor.12:13</sup> en het werkelijke leven komt tevoorschijn, als uit het graf.

donderdag 15 juni **Psalm 37:6**

*'En Hij zal jouw rechtvaardigheid naar voren doen komen als het licht.'*

Rechtvaardigheid is de vrucht van licht, evenals goedheid en waarheid. <sup>Ef.5:9</sup> Ooit waren wij duisternis, maar nu zijn wij licht in de Heer. <sup>Ef.5:8</sup> Wat een mooie beeldspraak gebruikt de apostel hier, sprekend tegen gelovigen. Licht maakt alles duidelijk; het toont alles aan. Laten wij dan niet dommelen of 'wegkijken' van de onvruchtbare werken van de duisternis, wanneer dat rondom ons zou plaatsvinden. De steen waarachter de duisternis en de dood zich bevond, is weggerold en 'Christus is over ons opgegaan'. <sup>Ef.5:14</sup>

vrijdag 16 juni **Psalm 37:6<sup>b</sup>**

*'...en jouw richten als de middag.'*

Juist richten of rechtspreken kan alleen rechtvaardig zijn in waarheid. Gisteren lazen wij: 'Hij zal jouw rechtvaardigheid naar voren doen komen als het licht'. Als dat al over dagelijkse, menselijke situaties zou gelden, hoeveel te meer is dit niet dan voor gelovigen? Paulus wijst erop dat wij geen recht zouden zoeken bij onrechtvaardigen, maar bij gelovigen. 'Of weet je niet dat de heiligen de wereld zullen richten?' 'Weten jullie niet dat wij (hemelse) boodschappers zullen richten?' <sup>1Cor.6:2-3</sup> Richten als de middag; is dat niet het uur van de dag waarop het licht het felst is? Richten of oordelen begint in ons hart. Als wij iemand met een 'vooordeel' zouden bejegenen, zou ons richten weleens *niet* kunnen zijn 'als de middag'.

zaterdag 17 juni **Psalm 37:7**

*'Wees stil voor JAHWEH en wacht op hem.'*

Psalm 37 staat in het teken van het handelen ten opzichte van onrecht en boosdoeners. Zouden wij hun 'heet van woede' aanvliegen? Vertrouw op Jahweh en doe goed, schrijft David. Wees niet jaloers op hen, als zij voorspoed hebben. <sup>Ps.37:1;7b-10</sup> 'Nog even en er zijn geen boosdoeners meer', <sup>:10</sup> maar de nederigen zullen het land bewonen. Onrecht kan ons hart in opstand brengen, woede kan ons bloed 'doen koken', maar het brengt geen innerlijke vrede. Zegt het mooie lied niet, 'stil mijn ziel, wees stil, wacht op de Heer...'



zondag 18 juni **Psalm 37:7**

*'Wees stil voor JAHWEH en wacht op Hem.'*

Deze week lazen we: 'overhandig je weg aan Jahweh'. Zou de tekst voor dit jaar dat ook niet bedoelen? 'Stil zijn voor God'. Maak alles door smeekbede met dankzegging bekend bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal onze harten en onze gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.<sup>Fil.4:7</sup>  
Wacht op Hem!

'Nog even en er zijn geen boosdoeners meer'!

maandag 19 juni **Efeziërs 2:3<sup>b</sup>**

*':2b ...en wij waren van nature kinderen van de verontwaardiging zoals ook de overigen; God echter...'*

Vroeger en nu. Eens gedroegen wij ons in overeenstemming met de wereld, onderhevig aan de wereldmachten van de duisternis.<sup>Ef.2:2; 6:12</sup> Wij werden geleid door de begeerten van het vlees en het denken vanuit de wil van het vlees. We waren geen navolgers van God, als geliefde kinderen. Ooit waren wij duisternis en in het duister. Zo waren wij kinderen van Gods verontwaardiging, net als de andere mensen.<sup>Ef.5:1;:7</sup> Dat was vroeger! Vroeger en nu. Duisternis en licht. Kinderen van verontwaardiging of kinderen van het licht. Laten we daar deze week eens verder over nadenken.

dinsdag 20 juni **Efeziërs 2:4**

*':4 God echter, Die rijk is aan barmhartigheid, vanwege Zijn onmetelijke liefde waarmee Hij ons liefheeft...'*

God echter... Wanneer deze twee woorden klinken, dan opent zich een wereld van verschil. God is een Gever en geen 'afpakker'. God is Schepper en geen vernietiger. God is barmhartig; niet een beetje, maar Hij is rijk aan barmhartigheid. Medelijden en barmhartigheid liggen in elkaars verlengde. Medelijden is het gevoel van medeleven en barmhartigheid zet het om in een daad. Het komt voort uit Zijn liefde. Onze liefde is beperkt. 'Het moet wel van twee kanten komen', zeggen we dan. Hij fundeert ons in Zijn liefde<sup>Ef.3:17</sup> om ons compleet te maken door de kennis overstijgende liefde van Christus te kennen, Die de Zoon van Zijn liefde is.<sup>Kol. 1:13</sup>

woensdag 21 juni **Efeziërs 2:5**

*'... maakt ons gezamenlijk levend in Christus.'*

Onder de slavernij van het vlees en geleid door de geestelijke macht van de duisternis stormden wij in de richting van de dood. Niet alleen wat het einde van ons leven betreft, maar ook al tijdens ons bestaan. Er zijn gelovigen, die alleen uitgaan van een geloof voor dit leven. Voor hen is de opstanding een brug te ver. *Als wij een verwachting in Christus hebben, alleen in dit leven, zijn wij het erbarmelijkst van alle mensen.*<sup>1Cor.15:19</sup> Hoe zou het dan zijn met mensen die helemaal geen geloof hebben? De apostel wijst ons op een geweldig feit, dat zowel in dit leven als na dit leven plaatsvindt. Samen levend in Christus. De werkzaamheid van de macht van sterkte, waarmee de Vader van de heerlijkheid Christus opwekt, is ook werkzaam in ons, die geloven. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst is Christus ons leven. Wij stormen niet af op de dood, maar nu al levend gemaakt in ons innerlijk, verwachten wij het leven in heerlijkheid bij Zijn komst.

donderdag 22 juni **Efeziërs 2:5<sup>b</sup>**

*'in genade zijn wij geredden'*

Redding wijst op moeilijke omstandigheden die wij te boven komen. Onze redding is in genade. Het is niet op grond van onze prestaties of deugden of kracht. Het is de werkzaamheid van Gods kracht in ons, lazen wij gisteren. In vers acht herhaalt Paulus dit. Want in genade zijn jullie geredden. Nu voegt hij er aan toe: 'door geloof'. Niet uit jullie zelf; Gods gave is het. Laten wij ons dan beter niet op iets voorstaan, dat als beloning redding zou opleveren. Een kind leeft op complimenten, een volwassen gelovige complimenteert God.



vrijdag 23 juni **Efeziërs 6:10**

*'Voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte.'*

*'Voor het overige'*, wat zou daar nu mee bedoeld worden. Misschien wel 'iets dat nog ontbreekt.' Woensdag lazen wij al over de macht van Zijn sterkte; toen ging het over de opwekking van Christus. Nu gaat het over standhouden tegen de strategieën van de tegenstander. Dat betreft dezelfde krachten van de duisternis die wij maandag noemden.

We kunnen ons soms verbazen uit welke hoek deze strategieën komen. Het kunnen mensen zijn, die wij liefhebben. Laten we dan schuilen met de instrumenten van de verdediging, die wij ontvangen hebben.

zaterdag 24 juni **Efeziërs 6:12**

*'Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees.'*

Alhoewel de strategieën van de tegenwerker via mensen tegen ons kan worden ingezet, zijn het de geestelijke machten van de duisternis die via mensen hun pijlen op ons richten. Ga niet tegen mensen teweer; ze 'adviseren' ons misschien wel met de beste bedoelingen, hun visie en overtuiging aan ons vertellend. Onze verdediging is het kennen van de waarheid en het besef van rechtvaardiging en doen van gerechtigheid; houdt vrede met *alle* mensen, voor zover het van ons komt. Geloof redt ons, lazen we deze week. Redding is ons onderwerp al geweest, door geloof. Gods uitspraken gelovend, beschermt het ons tegen welke menselijke theorieën dan ook.

zondag 25 juni **Filippenzen 4:13**

*'In alles ben ik sterk in Hem, Die mij kracht geeft: Christus!'*

Christus; Gezalfde betekent dit. Ook wij zijn gezalfd. *'Hij nu die ons bevestigt samen met jullie in Christus en ons zalft, is God, Die ons ook verzegelt en ons de waarborg van de geest geeft in ons hart.'*<sup>2Cor.1:21</sup> Paulus is sterk in Christus, die hem kracht geeft. Hij deelt dit met de Filippenzen.<sup>Fil.4:1</sup> Ook wij mogen dit samen delen. Samen is beter dan alleen; kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.<sup>Pred. 4:12 [NBG]</sup> Maar nu blijven geloof, verwachting, liefde, *deze drie*. Echter de grootste van deze is de liefde.<sup>1Cor.13:13</sup>

maandag 26 juni **Psalm 12:2-5**

*'2 Grijp in, HEER! Niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid.*

*3 Ze beliegen elkaar allemaal, vals en verraderlijk is hun woord.*

*4 HEER, snijd hun valse tongen af, snoer de monden vol grootspraak*

*5 die zeggen: 'Met onze tong zijn we sterk, onze mond helpt ons, wie kan ons aan?'*<sup>[NBV21]</sup>

Toen de rechtvaardige Lot in Sodom verbleef, en al het onrecht zag dat er gebeurde, lezen we dat hij zijn ziel kwelde. En als we al het onrecht om ons heen zien gebeuren, dan komt ook in ons dat verlangen dat God daarop ingrijpt. Het mooie is dat we dit verlangen dus gewoon bij God kwijt kunnen. Bij wie anders? God ziet ook de ellende, en Hij zal het recht zetten.



dinsdag 27 juni **Psalm 12:6-9**

*'6 Zwakken en armen zuchten onder het geweld.*

*'Om hen sta Ik op,' zegt de HEER,  
'Ik breng de redding die zij verlangen.'*

*7 De woorden van de HEER zijn zuiver  
als zilver, gesmolten in de smeltkuil,  
gelouterd tot zevenmaal toe.*

*8 Behoed hen, HEER,  
bescherm hen steeds tegen dat volk.*

*9 Overal sluipen verraders rond'  
en onder de mensen verbreidt zich het kwaad.'* <sup>[NBV21]</sup>

Als we het aan de mensen overlaten, zal er vaak geen recht gedaan worden. Zwakken en armen lijden door de keuzes van de rijkere. Groepen worden onderdrukt, mensen doen elkaar kwaad. Maar God ziet het. Hij zal voor hen opstaan en recht doen. En, zijn de woorden van God betrouwbaarder dan die van de leugenachtige mensen? Ja, Zijn beloften staan vast. Zijn woorden zijn zevenmaal gelouterd. Dus bij Hem moeten we zijn! Bij Hem kunnen we onze emoties en vragen neerleggen.

woensdag 28 juni **Psalm 13:2-3**

*'2 Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,  
hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?*

*3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen  
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?  
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?'* <sup>[NBV21]</sup>

De Bijbel staat vol beloften van God. God die alles ziet, God die recht zal doen. Maar hoe vaak zijn het juist de rechtvaardigen die lijden, die gekweld worden, terwijl de onrechtvaardigen het voor de wind gaat? Als dat dag aan dag zo door gaat en zo voelt, dat snap je de uitroep. En ook dit mag je gewoon naar God toe uiten. We mogen God aanspreken op Zijn beloften, Hem vragen om in te grijpen, juist omdat Hij luistert en alles ziet.

donderdag 29 juni **Psalm 13:4-6**

*'4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!  
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.*

*5 Laat mijn vijand niet roepen: 'Ik heb hem verslagen,'  
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.*

*6 Ik vertrouw op uw liefde:  
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,  
ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien.'* <sup>[NBV21]</sup>

De uitroep naar God is bijzonder in deze Psalm. Maar de reden dat de schrijver naar God roept, is juist omdat hij vertrouwen heeft. God luistert. Hij zal redding brengen. Daarom kan de schrijver nu al, midden in de donkere situatie, God prijzen.

vrijdag 30 juni **Psalm 14:1-2**

*'1 Dwazen denken: Er is geen God.  
Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden,  
geen van hen deugt.*

*2 De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen  
om te zien of er één verstandig is,  
één die God zoekt.*

*3 Allen zijn afgedwaald, allen ontaard,  
geen van hen deugt, niet één.'* <sup>[NBV21]</sup>

Dit gedeelte wordt door Paulus geciteerd in Rom 3:10-12, waarin hij betuigt dat alle mensen, niemand uitgezonderd, rechtvaardig is vanuit zichzelf. Van nature zijn we vijandig naar God toe. We willen het zelf doen, geen rekening houden met God. Het resultaat is dat we afwijken, en elkaar een hoop ellende aan doen. Het is God die ons hart moet veranderen en ons de goede kant moet wijzen.