

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling ¹

zaterdag 1 juli Psalm 14:3-6

'3 Allen zijn afgedwaald, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één.

4 Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters?

Ze verslinden mijn volk of het brood is en roepen de HEER niet aan.

5 Nog even, en hen overvalt een hevige angst, want God is met de rechtvaardigen.

6 Lach maar om het vertrouwen van de zwakke – hij vindt zijn toevlucht bij de HEER.' ^[NBV21]

In deze psalm gaat het niet zo sterk als bij Paulus om alle mensen die verkeerd zijn, maar roept de schrijver tot God, omdat het volk kwaad wordt gedaan. Maar, het staat er zo mooi, God is met de rechtvaardigen. Hij hoort ons roepen. Bij Hem vinden we onze toevlucht, Hij zal op Zijn tijd recht doen. Daar mogen we rust van krijgen.

zondag 2 juli Psalm 14:7

'7 Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël.

Als de HEER het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.' ^[NBV21]

De hoop van het volk is dat uit Sion redding zal komen. Dat de Messias daar terug zal komen en het volk zal bevrijden. Hun lot zal ten goede gekeerd worden en Israël zal zich verheugen. Een verwachting die ze nog steeds hebben. Mag dat ook onze hoop zijn, dat God alles uiteindelijk ten goede keert!

maandag 3 juli Johannes 17:17

'Uw woord is waarheid' ^[NCV]

Dit sprak de Heer in het gebed tot de Vader. Daarmee wordt iedere uitspraak van God bedoeld in de heilige Schriften, maar ook elke toespraak van Jezus, die Hij zoals Hij zelf zegt, van Zijn Vader ontvangen heeft. ^{Joh.8:38,40; 17:8} In de ruimste zin moet het hele woord van God, de gehele heilige Schrift, daaronder verstaan worden. Want zo schrijft Paulus: 'Al de Schrift is van God ingegeven.'^{2Tim.3:16} D.w.z. ze is van Goddelijke oorsprong, voortgebracht en levend gemaakt door de geest van God. We hebben met het levende woord van de waarheid van doen, dat is van de levende God, Die redder is van alle mensen!

dinsdag 4 juli Galaten 2:4

'Maar vanwege de binnengesmokkelde valse broeders – die binnenkwamen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespieden, om ons tot slavernij te brengen – hebben wij het voor hen zelfs geen moment laten lijken op onderschikking, opdat de waarheid van het evangelie voortdurend bij jullie blijft.' ^[NCV]

Paulus verbaast zich, in zijn brief, over de gelovigen in de gemeenten van Galatië. 'Laten jullie je zo snel overplaatsen van het evangelie dat jullie roept in de genade van Christus naar een andersoortig evangelie?' ^{Gal.1:6} En om dan de waarheid van het evangelie staande te kunnen houden, schort Paulus zijn onderschikking aan de 'binnengesmokkelde valse broeders' op! Geen moment laat hij het op onderschikking aan hen én hun woorden lijken. Hij staat pal voor de waarheid, ter verdediging ^{Fil.1:16} van het aan hem toevertrouwde evangelie en het gemeentelven bij de Galaten!

¹ Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



woensdag 5 juli **Handelingen 3:17,18**

'En nu broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld evenals uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat Zijn Christus moest lijden.'

Wat God tevoren bij monde van alle profeten tevoren verkondigd had. Dat geeft toch te denken? Kon men in die tijd zo slecht lezen of luisteren dat de uitspraken van de profeten niet bij het volk doordrongen? Of was misschien de uitvoerende God op zo'n hoog, goddelijk niveau bezig, dat men het nooit had kunnen begrijpen of geloven? Maar zó heeft God het in vervulling doen gaan.

Christenen in het algemeen, menen soms dat God er alleen is om naar hen te luisteren en hen gelukkig te maken. Maar God is met veel meer bezig! Het lijden en sterven van de Zoon gaat veel verder dan mijn persoonlijk geluk. Hij beheert de totale kosmos met alles wat daar in is. Eigenlijk geeft alleen Paulus de juiste uitleg over de onwetendheid van de mens. Zie morgen!

donderdag 6 juli **1 Corinthiërs 2:7,8**

'Maar wij spreken Gods wijsheid in een geheimenis – [Ef.3:1-10] een wijsheid die weggehouden is, die God tevoren bestemd heeft, voor de eonen, tot onze heerlijkheid, die niemand van de oversten van deze eon heeft gekend, want indien zij haar kenden, zouden zij niet de Heer van de heerlijkheid gekruisigd hebben.'

Het was van groot belang, dat deze wijsheid van God in een geheimenis weggehouden zou worden. Het was Gods plan om door de dood van Zijn geliefde Zoon, Christus Jezus, de wereld met Zichzelf te verzoenen. Het kon niet anders gaan dan via het kruis van Golgotha. Natuurlijk moest het volk met hun oversten onkundig zijn, anders zou Gods heilsplan er anders uitgezien hebben. Geen kruis - geen verzoening, geen dood - geen overwinning over de dood, geen opstanding! Maar na de opstanding, was het niet zo moeilijk meer om de profeten te begrijpen! Met je vinger erbij, kun je zo alle profetieën nalopen en begrijpen; zie die waarheid over de aankondiging in de profeten! En zie Gods wijsheid in dit geheimenis bij Paulus!

vrijdag 7 juli **Handelingen 4:1,2**

*'En terwijl zij nu tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.'*¹

Zelfs Petrus, die deze woorden van vers 17 en 18 uitsprak, geloofde voor de kruisiging niet, dat hij dit zo zou verkondigen als getuige van de opstanding van de Heer! Als getuigen van dat alles, begon Petrus met Johannes dit in de tempel te leren. Een boodschap die onder bewijs van tekenen en wonderen gebracht werd. Want over de genezing van de verlamde man in de tempelpoort zei Petrus: *'Dan moet aan u allen en het ganse volk bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat'*.^{4:10}

Aan u allen en het ganse volk bekend: een geweldige boodschap voor het volk Israël!

zaterdag 8 juli **Galaten 4:16**

'Is het zo, dat ik jullie vijand geworden ben door waar tegen jullie te zijn?' [NCV]

Als je met deze vraag in het hoofd, terugkijkt naar de tijd van de Heer op aarde, de gesprekken met zijn volksgenoten en soms de harde discussies die de 'leiders' van het volk met hem voerden; dan lijkt ook bij de Heer, die louter waarheid was en sprak, dat waar zijn, niet altijd tot dankbaarheid leidt. Integendeel!

Paulus probeert de Galaten, door waar te zijn en waarheid te spreken, te laten zien waar het om gaat. Hoe kun je terugkeren tot de zwakke en arme grondbeginselen, als je God kent, én door God gekend bent? Waarom wil je weer van voren af aan slaven door te willen voldoen aan eisen aangaande dagen en proberen te leven naar een evangelie dat geen evangelie is? Wordt iemand dan mettertijd toch nog een vijand van de gelovige die alleen en geheel gerechtvaardigd is door het geloof van Christus Jezus? Laat dat toch nooit gebeuren.

Paulus roept het hoogste op bij de Galaten: *'Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Staat dan vast en laat jullie niet weer in het juk van slavernij vastzetten'*.^{5:1}



'Ik ben aangaande jullie er van overtuigd in de Heer, dat jullie in niets anders gezind zullen zijn. Maar die jullie verwacht, zal het oordeel dragen, wie hij ook maar moge zijn.'

5:10

zondag 9 juli Efeziërs 3:8-10

'Mij, de allergeeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God, Die alles schept, opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten temidden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt (...),'

Het is wonderbaarlijk dat de persoon die Paulus eens was, zó door God gegrepen werd, om zóveel bekend te mogen maken. Vandaar de allergeeringste van alle heiligen, want alleen door genade is dit alles in werking gezet, en is het woord van God compleet gemaakt. Zorg dat er geen enkele vijandschap zich nog in een verborgen schuilhoek van het hart te vinden is; groter kon God het voor een mens niet maken! En Hij werkt het uit, door Zijn Zoon, de geliefde, onze Kurios! Wij maken het nu al mee, in onze aardse tent, totdat Hij komt!

maandag 10 juli Mattheüs 6:11

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. [NBV21]

Het Brood, dat is onze Heer.

God geeft ons in Hem toch zoveel meer.

Hij is 'het Brood van de nieuwe dag',

de Eersteling Die onvergankelijk Leven zag.

dinsdag 11 juli Mattheüs 6:11

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. [NBV21]

Alles wat wij nodig hebben

komt in Hem aan bod;

een nieuwe schepping, een geweldige toekomst ...

en dat alles is uit onze God!

woensdag 12 juli Psalm 130:1

Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. [NBV21]

Het leven trekt aan ons voorbij;

niet af te remmen, steeds sneller.

Maar de waarheid maakt ons vrij;

geestelijke zegeningen op onze teller.

donderdag 13 juli Romeinen 8:16,17

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

En als we Zijn kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen ... [NBV21]

In Uw Zoon hebben wij Rijkdom ontvangen, samen lot-deelhebbers van Zijn deel.

We kunnen zó naar Hem verlangen,

Uw liefde geeft onnoemlijk veel!

vrijdag 14 juli Romeinen 8:17

... erfgenamen van God, samen met Christus.

Want wij delen in Zijn lijden

om ook met Hem te kunnen delen

in Gods luister. [NBV21]

Samen lot-deelhebbers van Zijn deel,

dat is waarlijk onnoemlijk veel!



Rijkdom om dagelijks bij stil te staan;
de dingen van Boven, die komen gaan.

zaterdag 15 juli Hebreëën 13:21

*Moge Hij in ons datgene tot stand brengen
wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus,
aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.* [NBV21]

De Heer geeft handen en voeten aan de werken,
die de Vader, lang tevoren, had toebereid.
Welgevallig, niet altijd zichtbaar voor mensenogen,
is het Zijn genade die naar de mensen toe gedijt.

zondag 16 juli Psalm 115:3

*Onze God is in de hemel,
Hij doet wat Hem behaagt.* [NBV21]

Er is niets wat onze God belet
om Zijn voornemen uit te werken.
Alles zal onder de voeten van de Heer worden gelegd,
heel de schepping zal dat gaan merken.
Tot slot zal ieder juichen: Jezus is Heer!
Dat strekt de Liefde de Vader tot eer.

maandag 17 juli Titus 1:1

'Paulus, een slaaf van God, een afgevaardigde echter van Jezus Christus, in overeenstemming met het geloof van Gods uitgekozenen en de erkenning van de waarheid, die in overeenstemming met de vroomheid is.'

Het woord dat hier vertaald is met vroomheid is het Griekse eusebeia. Dit betekent 'goede verering'. Je kunt je afvragen wat vroomheid precies is. Oudere vertalingen spreken hier van godsvrucht, de eerbied voor God. Paulus schrijft hier dat deze goede verering, de godsvrucht, de eerbied voor God is in overeenstemming met de erkenning, ofwel het besef, van de waarheid. Degenen die God tevoren bestemd heeft, die roept hij. Dit zijn de uitgekozenen waar Paulus in dit vers over spreekt. Aan hen geeft God geloof (=vertrouwen) en besef van waarheid. Als uitgekozenen zijn wij doordrongen van de waarheid van het evangelie dat Paulus mocht brengen en dat heeft automatisch vroomheid tot gevolg. Want wij mogen God de Vader kennen die alles in zijn hand heeft, alles tot een goed einde brengt door zijn Zoon onze Heer, Christus Jezus. En Paulus presenteert zich als slaaf van deze almachtige God: Hij is Zijn eigendom. En afgevaardigd door Jezus Christus: Hij werd persoonlijk door de Heer afgevaardigd om de genade van God te verkondigen die redding brengt aan alle mensen.

dinsdag 18 juli Titus 2:10b-13

'...maar alle goede trouw betonend opdat zij de onderwijzing die van onze redder, God, is in alles versieren. Want de genade van God is verschenen, redding brengend aan alle mensen, ons opvoedend, opdat de oneerbiedigheid en de wereldse begeerten geloofchend hebbend, wij verstandig, rechtvaardig en vroom leven in het huidige tijdperk, uitziend naar de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en van onze Redder, Jezus Christus.'

In dit stuk heeft Paulus het over oneerbiedigheid (asebeian), waar wij afstand van nemen en plaatst hij dat tegenover vroom (eusebos) leven. Dit gaat weer over de goede verering uit Titus 1:1 en dus het hebben van eerbied voor God. Ook plaatst Paulus de wereldse begeerten tegenover verstandigheid. Daarbij is het de genade van God die ons opvoedt en ook goed gedrag uitwerkt. Als een mens besef heeft van de waarheid van het Evangelie dat God de redder is van alle mensen doordat Hij uit genade, gratis, het LEVEN geeft dan bevordert dat goed gedrag. Want Gods genade (vreugde om niet) geeft zo'n groots vooruitzicht dat het ervoor zorgt dat een mens interesse verliest in oneerbiedigheid en wereldse begeerten. Wet prikkelt begeerte,^{Rom.7} want het is opgelegd maar genade voedt op want het spreekt ons denkvermogen aan. Het gaat niet meer om wat wel of niet mag, maar om wat nuttig is en opbouwt (1 Kor 10:23). Het is Gods genade waardoor wij verstandig, rechtvaardig en vroom leven. Het goede doen op basis van eerbied en gezond verstand.



woensdag 19 juli **1 Timotheüs 2:1-4**

Allereerst spreek ik jou dan aan, dat smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoge positie zijn, opdat wij een kalm en rustig leven leiden, in alle vroomheid en eerbaarheid. Want dit is uitstekend en welkom voor het aangezicht van onze Redder – God, die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.

Het is in deze tijd niet moeilijk om bezorgd te raken vanwege de houding en het gedrag van hooggeplaatsten. Het nieuws en ook de (social) media staan bol van kritiek op de bestuurders van deze wereld. Dit kan overigens zeer terecht zijn en zeker de afgelopen jaren is er van bovenaf veel opgelegd wat door veel mensen als onprettig en beklemmend ervaren kon worden. Paulus schrijft hier om te bidden en te danken voor alle mensen, voor ministers, presidenten en koningen. God is het die hen plaatst. En het is God die hun redder is. Hij wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Dit besef van waarheid kwamen we al tegen in Titus 1:1. Het besef van waarheid is in overeenstemming met de goede verering, met de vroomheid. Wij kunnen een kalm en rustig leven willen leiden in alle vroomheid en eerbaarheid als wij God danken voor allen en in alles.

donderdag 20 juli **1 Timotheüs 3:15,16**

'Maar ingeval ik vertraagd ben, schrijf ik opdat jij weet hoe iemand zich moet gedragen in Gods huis, dat is de gemeente van de levende God, zuil en grondslag van de waarheid. En, zoals beleden, groot is het geheimenis van de vroomheid: Hij is geopenbaard in vlees, gerechtvaardigd in geest, gezien door boodschappers, verkondigd onder natiën, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.'

De uitgeroepen gemeente van God is de pilaar en grondslag van de waarheid, schrijft Paulus hier. De ekklesia is bij uitstek de plaats waar de waarheid verblijft. Het is op deze plek dat Timotheüs zou toezien hoe men zich zou gedragen, wat is te lezen in de voorgaande verzen. Timotheüs had eerder, in hoofdstuk 1 al de opdracht gekregen om erop toe te zien dat er in Gods huis geen andere leer verkondigd zou worden dan die Paulus gebracht had: Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Want het is genade dat aanzet tot goed gedrag, zoals we gisteren in Titus 2 konden lezen. De uitgeroepen gemeente is de plek waar de waarheid verblijft, de plek waar het draait om genade. Dit is de plek van godsvrucht, van vroomheid, van goede verering, waar genade ons opvoedt. "Groot is het geheimenis van vroomheid" schrijft Paulus en dan vervolgens citeert hij een belijdenis in vers 16. Deze belijdenis heeft betrekking op de Christus, Hoofd en lichaam. Hier is vroomheid, dat is, goede verering.

vrijdag 21 juli **1 Timotheüs 4:7,8**

'De onheilige en oude vrouwen mythen nu, sla ze af maar oefen jezelf in vroomheid, want de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar de vroomheid is tot alles nuttig, een belofte hebbend van het leven nu, en van dat wat op het punt staat te komen.'

Paulus waarschuwt in zijn brieven aan Timotheüs dat "sommigen afstand zullen nemen van het geloof..." Hierbij staan valse leringen centraal en ook een focus op allerlei voorschriften van mensen. In Titus 1:14 en 15 stipt Paulus dit ook aan. Overal waar hij het evangelie bracht kreeg hij te maken met mensen die hiermee het geloof probeerden te ondermijnen. Mythen zijn verzinsels van mensen. Deze komen zowel voor in het jodendom als in de volkeren wereld. Hieruit zijn veel "leringen van demonen" ontstaan "in huichelarij van leugenwoorden" (vers 1 en 2). Daarnaast kwamen allerlei voorschriften van mensen: "Raak niet, smaak niet, roer niet aan". In dit alles werd er afstand genomen van het geloof en daarmee van de waarheid. Paulus drukt Timotheüs op het hart om dit alles af te slaan. Geen Leugenwoorden, geen mythen en geen focus op lichamelijke oefening. Dat laatste, zegt Paulus, is niet nuttig. Oefen jezelf in vroomheid. Vroomheid is immers in overeenstemming met het besef van de waarheid. Dat is nuttig tot alles. Het is de goede verering van God onze redder, waardoor wij uitzicht hebben op het leven dat komt, waardoor we nu al in geestelijke rijkdom kunnen leven.

zaterdag 22 juli **1 Timotheüs 6: 3-6**

Onderwijs deze dingen en spreek aan. Indien iemand anders leert en niet komt tot gezonde woorden, die van onze Heer Jezus christus, en tot onderwijzing in



overeenstemming met vroomheid, is hij opgeblazen, niets geleerd hebbend, maar zielelijk zijnde in vragen stellen en woordenstrijd, waaruit voortkomen afgunst, twist, lasteringen, boze verdenkingen en van de waarheid beroofd zijn, en van oordeel zijn dat de vroomheid kapitaal is. Een groot kapitaal is echter de vroomheid met tevredenheid. In deze en de paar volgende verzen heeft Paulus kritiek op het streven naar rijkdom. Hierbij kwam dat er klaarblijkelijk in de dagen van Paulus ook al de gedachte rondging om vroomheid als kapitaal te zien. We kennen dit tegenwoordig ook onder de naam 'welvaartsevangelie'. Wie maar 'vroom' leeft en allerlei voorschriften van mensen zo goed mogelijk volgt zal gezegend worden met rijkdom en voorspoed. Deze gedachte stimuleert natuurlijk de behoefte om rijk te willen zijn. En dan zou die rijkdom ook nog eens te verdienen zijn. Het is niet voor niets dat de gedachte dat vroomheid kapitaal is in een rijtje staat met allemaal 'werken van het vlees' Dit heeft natuurlijk niets meer met echte vroomheid te maken. De vroomheid, de goede verering, is gericht op God die ons alles geeft (vers 7). Het maakt mensen rijk met tevredenheid schrijft Paulus. Tevreden zijn als voldaan is aan de eerste levensbehoeften ^{vers 8} in het besef van waarheid, levend vanuit Gods woord. Dát is ware rijkdom.

zondag 23 juli 2 Timotheüs 3: 1-5

Weet dit echter dat er in de laatste dagen gevaarlijke perioden zullen zijn, want de mensen zullen zijn: zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekend, trots, lasteraars, tegen ouders weerspanning, ondankbaar, kwaadgezind, zonder natuurlijke genegenheid, onverzoenlijk, tegenwerkers, onstandvastig, ongetemd, afkerig van het goede, verraders, overhaast, opgeblazen, veeleer vrienden van genot dan vrienden van God. Zij hebben een vorm van vroomheid maar hebben haar kracht geloofchend. Keer je ook van dezen af.

Het gaat hier in dit stuk over de laatste dagen, die gevaarlijk zullen zijn, vanwege het risico om onder invloed te komen van de kwade moreel van de mensen. Weer volgt zo'n opsomming van werken van het vlees die door Paulus gekoppeld worden aan een onechte vroomheid. Andere vertalingen spreken hier van 'een schijn van godsvrucht'. Het gaat hier over de religieuze wereld, en het lijkt erg godsdienstig aan de buitenkant.

In Titus 1:1 lazen we dat vroomheid in overeenstemming is met besef van waarheid, welke in overeenstemming is met het geloof van Gods uitgekozenen in het evangelie. En over dit evangelie schrijft Paulus in Romeinen 1:16 dat het Gods kracht tot redding is. Nu is het juist de onechte vorm van vroomheid, de schijn van godsvrucht, die deze kracht loochent. Timotheüs wordt opgeroepen om zich van dezen af te keren en Paulus volledig te volgen in de onderwijzing ^{vers 10} en te blijven bij wat hem geleerd was. ^{Vers 14} Hierbij staan de geschriften centraal die ons "wijs kunnen maken, tot redding door het geloof, dat in Christus Jezus is(vers 15). Dat geeft écht houvast in gevaarlijke perioden.

maandag 24 juli Psalm3:4b

'... U bent mijn eer, U houdt mij staande.' [NBV21]

"Als ik maar eer behaal,
naam maak voor 'de eeuwigheid'.
Als drijfveer min, of meer fataal,
in het Licht van Uw Majesteit.

dinsdag 25 juli Psalm3:4b

'... U bent mijn eer, U houdt mij staande.' [NBV21]

Onze Losser behaalde geen enkele menselijk eer,
daarentegen maakte God Hem tot Heer.
Tot Christus heeft de Vader Zijn Zoon gemaakt,
Hij is het, Die ons straks levend maakt.

woensdag 26 juli Psalm130:1

'Uit de diepte roep ik tot U, HEER ...' [NBV21]

'... ik zit diep', hoor je mensen wel zeggen,
ze hoeven dat niet nader uit te leggen.
Want heel ons menselijk bestaan,
is van haar goddelijke glans ontdaan.



donderdag 27 juli **Psalm130:1,2a**

*'Uit de diepte roep ik tot U, HEER,
Heer, hoor mijn stem ...'* [NBV21]

Hij maakt Levend, eerst vanbinnen dan vanbuiten,
waarbij Hij ons de aardse ogen laat sluiten,
voor de 'glans' die ons de wereld biedt,
want dat leidt alleen maar tot verdriet.

vrijdag 28 juli **Psalm130:1,2**

*'Uit de diepte roep ik tot U, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.'* [NBV21]

Hij maakt een nieuw begin met Zijn genade,
het effect daarvan is niemand meer tot schade.
Een ontvangen glans van hemelse heerlijkheid,
die eenieder "om niet" zal ontvangen op Zijn tijd.

zaterdag 29 juli **2 Corinthiërs 5:14a**

'Wat ons drijft is de liefde van Christus ...' [NBV21]

Kijk niet naar de liefde van de mensen,
ogenschijnlijk 'goed' en 'zo bekwaam'.
Vergis je niet ... want Zijn liefde dringt ons,
dat is de liefde die nooit zal vergaan.

zondag 30 juli **2 Corinthiërs 5:14a,b**

*'Wat ons drijft is de liefde van Christus,
omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens
voor alle mensen is gestorven ...'* [NBV21]

De erkenning van de waarheid zal allen vrijmaken,
de grootste vijanden inclusief.
Zij zullen al hun vijandelijkheden moeten staken,
want ieder schepsel komt uiteindelijk bij God Thuis.

maandag 31 juli **Kolossenzen 1:19**

'... want het hele complement heeft er welbehagen in om in Hem te wonen...' [NCV21]

U weet natuurlijk van 'de laatste druppel, die de emmer doet overlopen'. Maar hier gaat het over de één na laatste 'druppel': die de emmer hélemaal vol maakte, net vóór hij overliep. Dat woord hier, het 'hele complement', betreft het complement van GóD!

Het tekstverband gaat over Christus, Die het Begin was en de eerstgeborene uit de doden is. De geliefde Zoon van God werd mens, in totale vernedering, ter wille van Zijn schepping. Weliswaar openbaarde God Zich in 'het Oude testament'(Tenach) aan mensen via Zijn Woord, via Christus, maar als mens kon en kan je God -Die geest is- *niet* waarnemen/zien. ^{1Tim. 6:16; Joh.1:18, 5:37, 6:46} Die God nu, Die ontoegankelijk licht bewoont, is in *Jezus Christus* voor ons, eindige schepselen, zichtbaar geworden, zodat wie Hem gezien heeft, de Vader heeft gezien!^{Joh.14:9} God Zelf dan vulde Christus aan tot Hij volledig vol was: het hele complement, als het ware die 'een na laatste druppel'. En *Jezus Christus* maakt(e) God en het hart van Vader zichtbaar: onvoorwaardelijke liefde!

De Vader heeft er welbehagen in, om in *Hem* te wonen. Wij kunnen nu in *Hem* God waarnemen: Christus als Zijn beeld laat Hém zien,^{Kol.1:15} want Hij is Eén met de Vader.^{Joh.10:30} Doordat het 'complement' in Christus woont, kunnen eindige schepselen de 'Onzichtbare' zien en eren. Wat een God, dat Hij Christus gaf, de Middelaar tussen God en mensen!