

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling ¹

dinsdag 1 aug. **Kolossenzen 1:16**

'...want in Hem is het al geschapen,...' [NCV21]

In Christus (in de Zoon van Gods liefde-1:13) werd de hele schepping geschapen. Vers 16 zegt verder (allemaal meervouden): "want in Hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij...; het al is **door** Hem en **tot** (=naarbinnen in) Hem geschapen." Eerst werd door God de geliefde Zoon voortgebracht en in Hem ook het al. Daarmee werd God Zelf tot de Vader. Al het aardse vaderschap is daarvan een (helaas zeer gebrekkig en zondige) afgeleide.

Kol. 1:17 zegt, dat Hij voor alles is. Pas hierna werd door de Zoon 'het al' geschapen. Zo wordt in Hebr.1:10 ook tegen de Zoon1:8 gezegd: "Ú, in overeenstemming met begin, Heer, hebt de aarde gefundeerd en werken van Uw handen zijn de hemelen". Ps.102:26 'Begin' geeft aan: een origineel, een oorspronkelijk 'archetype'. De schepping werd in en door de Belangrijkste, het Origineel, geschapen. En Hij, Christus, heeft, eonen later, ook Gods liefde laten zien aan Zijn schepping, doordat Hij tot in de diepste vernedering voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Rom.5:8 In Hem is het al geschapen, in Hem is Gods liefde voor de schepping zichtbaar en in Hem zal alles terugkomen bij God, de Vader, uit Wie het al is! En u en ik? Wij mogen Hém nu al kennen, Hem liefhebben en danken!

woensdag 2 aug. **Kolossenzen 1:15**

'Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping' [NCV21]

Als over Christus wordt gezegd dat Hij de eerstgeborene van heel de schepping is, staat er in de grondtaal iets van eerst-voorgebrachte. 'Eerst' kán, maar hoeft niet op plaats/ tijd te slaan, het kan ook gebruikt worden om de belangrijkste aan te geven. Dan heeft de eerste de prioriteit. Zo kon het eerstgeboorterecht in de Schrift ook op een later iemand overgaan. ^{1Kron.5:1,2} Uit vers 17 blijkt echter dat Christus, naast de belangrijkste, ook voor alles was en het al zijn samenhang heeft in Hem. Hij is de belangrijkste, en zonder Hem zou er geen samenhang (het samen-staan) zijn in 'het al'. In Hem is dat er echter vanaf begin! *In Hem 'staat' het alles 'samen', tot Gods doel; of wij het nu begrijpen of niet. Maar we mogen zeker zijn van Zijn grote liefde voor ieder, ook weer deze dag!*

donderdag 3 aug. **Kolossenzen 1:15**

'Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping' [NCV21]

Als de naam El in de Hebreeuwse Schriften wordt gebruikt duidt het aan: God, Die alle macht en kracht heeft. Elohim (een meervoud) wordt gebruikt om 'El' te duiden Die Zijn macht en kracht inzet om te scheppen en te formeren. Genesis 1 beschrijft de (her-) schepping. Dan staat er onder andere dat Hij spreekt (10x), dóet (7x) en ziet (7x), en staat er de naam Elohim. Elohim spreekt over El in relatie tot Zijn schepping en Zijn schepselen. "En Elohim zegt: "Wij maken een mensheid in ons beeld, **als onze gelijkenis**, en..." Gen.1:26. Christus, Die het Beeld is van de onzichtbare God 1Tim.6:16 (want God is geest), komt hier naar voren als Degene, door Wie deze (her)schepping plaatsvond. De mensheid is gemaakt in en naar dat Beeld. ^{Gen.1:27} Zo werd "de Amen, het Begin (archè) van Gods schepping" ^{Openb.3:14} het 'prototype', waarnaar de mensheid werd geschapen. Niet werd de Heer bij Zijn menswording naar óns beeld gevormd (als een klein Kindje in Bethlehem.) Maar andersom: wij werden naar Hem, hét Origineel gevormd. Hij maakt als Beeld van God, Zijn Vader zichtbaar én toegankelijk voor ons, eindige schepselen. En Hij, Hij heeft ú en het al, oneindig lief. Hem kunnen we volkomen vertrouwen!

¹ Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



vrijdag 4 aug. **Johannes 8:57,58**

'57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien?
58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.'

In dit hoofdstuk leert de Heer vanaf :30 aan Zijn volksgenoten, dat Hij de "Ik ben" :58 is en van God is uitgegaan. Hij zegt: 38 "Wat **Ik gezien heb naast/bij Mijn Vader, spreek Ik.**"; 40 "een Mens Die de waarheid tot jullie gesproken heeft, die **Ik gehoord heb van God.**" 42:"want **Ik ben uit God uitgekomen en ben aangekomen. Want Ik ben ook niet vanaf Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij afgevaardigd.**" 55: "En jullie kennen Hem (God) niet. **Ik heb Hem echter waargenomen, en ingeval Ik zou zeggen, dat Ik Hem niet waargenomen heb, zal Ik gelijk zijn aan jullie, een leugenaar. Maar Ik heb Hem waargenomen, en Zijn woord bewaar Ik.**" De Joden werden woest toen Hij aangaf, dat Hij eerder is/was dan Abraham, en dat Hij Zichzelf de "Ik ben" noemt! Ze zoeken Hem daarvoor te stenigen. Wat is het toch een wonder dat Hij de gestalte(vorm) van God leeggemaakt heeft, de gestalte (vorm) van een slaaf heeft genomen, mens werd en Zich zelfs geheel vernederde tot de vloekdood van het kruis.^{Fil.2:6-8} Uit liefde, om God en Zijn liefde voor de schepping bekend te maken aan ons hart. Zouden we een andere reactie kunnen hebben dan Hém alle dank, eer en lof te geven?! Wat een genade en liefde!

zaterdag 5 aug. **Hebreeën 1:1b-3**

'[...] heeft Hij (God) tot ons gesproken in de Zoon, Die Hij aangesteld heeft tot erfgenaam van alles, door Wie Hij ook de eonen gemaakt heeft; 3 Die de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn aanneming is, en bovendien alle dingen draagt door Zijn krachtige uitspraak.'^[NCV]

Door de Zoon maakt God de eonen. 'Het al' was in Christus, zagen we deze week al. En door middel van de Zoon werden de eonen 'gedaan'/gemaakt. Hij maakte de eonen; en tegelijk zegt deze tekst ook, dat Hij de afstraling van Zijn (Gods) heerlijkheid en de afdruk van Zijn aanneming is (letterlijk: dat wat eronder-staat), plus dat Christus alle dingen draagt... Gods heerlijkheid wordt door Hem, Die de schepping tot stand bracht en liefheeft, 'vanaf' God verder 'gestraald' en de aanneming wordt als het ware in de schepping 'gekerfd' (want iets dergelijks geeft dat Griekse woordje aan). Zonder de Zoon derven wij/lijden wij gebrek aan de heerlijkheid van God Rom.3:23 Maar in Zijn genade zijn wij om niet gerechtvaardigd, door de vrijkoping in Christus Jezus! Dat besef mag ons kracht en dankbaarheid geven, vandaag!

zondag 6 aug. **Johannes 17:5**

'En nu, Ú, verheerlijk Mij, Vader, met (naast!)Uzelf met de heerlijkheid die Ik had voor de wereld er was bij (naast)U.'^[NCV 23]

Als Zijn aardse bediening ten einde loopt, zien we Jezus' vertrouwelijke omgang met Vader. Hij zegt (:4) "Ik heb U oop de aarde –verheerlijkt, het werk –volbracht hebbend, wedat U aan Mij ogegeven hebt, opdat Ik het –zou doen." Gods werk was door Hem volbracht, afgezien van Zijn vloekdood. Hij zegt ook, dat sommigen nu begrijpen, 'dat Ik waarachtig van (naast) U uit gekomen ben, en geloven dat U Mij afgevaardigd hebt.'^{:8b}

Hij bidt alleen nog om Gods heerlijkheid te mogen krijgen, die Hij naast God eerder had. Een gebed dat na Zijn opstanding zeker verhoord is! En wij? Ook ons wacht heerlijkheid, in Hem, als Hij ons 'weggrist' en redt, naar 1 Thess. 4:16-17. Heerlijkheid, spoedig?!!

maandag 7 aug. **Efeziërs 4:1**

'Ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen, ...'

Het woordje 'wandelen' komt in dit stukje ineens naar voren. Nadat de apostel Paulus ons in drie hoofdstukken Gods wil en het woord van de waarheid en daarmee onze redding bekendgemaakt heeft, gaat hij in hoofdstuk vier verder met onze wandel. Wandel noem ik maar de praktijk van onze innerlijke, geestelijke zegeningen. Hij spreekt ons erop aan; soms vermanend, vaak vertroostend, omdat wij geroepen zijn in liefde en genade. Hij wijst erop dat onze wandel waardig zou zijn. In de paar volgende verzen legt hij uit wat dit inhoudt. De moeite waard om dat weer eens zelf te lezen. De woorden: ootmoedig, zachtmoedig en geduld klinken dan. Moeten we daar ons best voor doen? Dat denk ik wel. Maar *het komt niet voort* uit onze menselijke eigenschappen, maar uit de innerlijke gezindheid en zegeningen, die ons samen met onze roeping ten deel gevallen zijn.



dinsdag 8 aug. **Efeziërs 6:10-17**

:10 'Voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte.'

Gisteren klonk dat onze wandel de praktijk zou zijn van innerlijke, geestelijke zegen. Samen met onze roeping wordt het ons geschonken om *krachtig* gemaakt te worden in de Heer! Er worden geen militaire 'wapens' aan ons gegeven, maar wapens die in overeenstemming zijn met onze roeping én onze verdediging. Een bewapening die ons krachtig maakt om stand te houden en die ons plaatst in de *macht* van *Zijn sterkte*. 'De macht van Zijn sterkte'; wat moet ik mij daar nu bij voorstellen? Daar zouden we morgen eens verder over moeten nadenken.

woensdag 9 aug. **Efeziërs 6:10^b**

'...wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte.'

Kracht, macht en sterkte, dat zijn nogal 'gespierde' uitdrukkingen. Vandaag en morgen zullen we eens ingaan op deze drie begrippen. Laten vandaag eerst maar beginnen met '*krachtig maken*'. De basis betekenis hiervan is: '*maak-in-staat*'. Laten we als voorbeeld een paar teksten bekijken, die er over gaan:

Abraham werd door geloof tot iets '*in staat gemaakt*'; het gevolg was dat hij vast verzekerd werd dat God 'ook *in staat is*' om wat Hij belooft ook te doen.^{Rom.4:3} Ook Paulus werd sterk in alles, door Hem, die '*mij in staat maakt*' (kracht geeft)-Christus.^{Fil.4:13} Laat je '*in staat maken*' in de genade, zegt hij tegen Timotheus.^{2Tim.2:1} Paulus is dankbaar voor Hem, Die hem '*in staat maakt*', Christus Jezus onze Heer, om hem aan te stellen tot dienstwerk.^{1Tim. 1:12}

In deze voorbeelden ligt het accent op 'innerlijk' en geestelijk krachtig gemaakt te worden. Abraham *is in staat* door geloof; God *is in staat*, Paulus *is in staat*, waardoor hij sterk werd; Timotheus *is in staat* in genade... Om iets te kunnen doen (in staat zijn om te doen), is het gevolg van een innerlijke werking van: geloof, van God, van Christus, van de genade. Je hoeft niet altijd naar de sportschool te gaan om ergens toe *in staat te zijn*. Krachtig gemaakt worden in ons innerlijk kan zowel lichamelijke als geestelijke obstakels te boven komen, zodat wij stand kunnen houden, zoals dat in dit tekstgedeelte uit Efeziërs zes mag klinken.

donderdag 10 aug. **Efeziërs 6:10^b**

'... en in de macht van Zijn sterkte.'

Aan het begin van deze brief gebruikt de apostel de drie begrippen kracht, macht en sterkte ook al, wanneer hij schrijft: *...en wat de overstijgende grootte is van Zijn kracht voor ons die geloven, in overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van Zijn sterkte.*^{Ef.1:19} God was in staat om Christus op te wekken uit de doden.^{1:20} Dat is niet alleen het bewijs van Zijn kracht, maar ook van de werkzaamheid van zijn macht en sterkte.

In een woordenboek staan wel 8 verschillende betekenissen van het woordje macht, waarvan er veel elkaar overlappen. Eén betekenis ervan is 'invloed', dat misschien wel in dit verband van toepassing is. Een aardse machthebber kan zijn *invloed* of macht uitoefenen in het gebied waar hij de 'macht heeft'. Deze macht of invloed wordt over het algemeen dan door legers, politie en politieke steun werkzaam gemaakt. Opstanden worden daarmee bijvoorbeeld neergeslagen. Deze macht is afhankelijk van de *sterkte* waarmee de machthebber kan optreden, zoals de grootte van zijn *politiemacht* of zijn leger of steun van een parlement. Bij God gaat het oneindig veel verder dan dat! Hij kan zelfs de grootste vijand van zijn macht beroven. Die vijand is de dood! Zijn sterkte om dat te doen is niet alleen afhankelijk van Zijn (hemelse) legerscharen, maar door de levend makende werking van Hemzelf, Die Geest is. Alles is uit Hem en door Hem en tot Hem, dat weten we toch? Zowel omstandigheden als de natuur, de gehele schepping, de hemelen en de aarde zijn in Christus geschapen en zijn uit Hem, Die de God en Vader is van onze Heer, Jezus Christus. Zouden wij nog meer moeten zeggen over de *macht* van *Zijn sterkte*?

vrijdag 11 aug. **Efeziërs 6:11**

'Doet de hele wapenrusting van aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de Tegenwerker;...'

Uit de woorden die in dit vers gebruikt worden, zouden we kunnen denken dat we in oorlogsgebied terechtgekomen zijn. Eigenlijk is dat ook zo. Eén van de kenmerken van oorlog is, dat de informatie over de gang van zaken onbetrouwbaar is. Men zegt weleens dat 'waarheid' het eerst sneuvelt in oorlogvoering. De eerste de beste aanval van de Tegenwerker was het 'morrelen' aan de waarheid. Het gevolg was desastreus. De eerste mens en zijn vrouw



verloren 'huis en haard' en heerlijkheid door onwaarheid te geloven. De eerste moordenaar stond op tegen zijn broer, wiens bloed uit de grond tot God roept. ^{Gen.4:10} Wij zien dit inmiddels op ongelofelijk grote schaal om ons heen gebeuren. De leugen heerst, het bloed vloeit en de profetische uitspraak van de apostel, dat de waarheid wordt veranderd in de leugen ^{Rom.1:25;} ^{vgl 2 Thess.2:11} kunnen we op social media bijna op iedere pagina tegen komen. Hoe kunnen wij ons daartegen beschermen. Hoe kunnen we standhouden tegen deze massale duistere beïnvloeding? Daar gaat het over in bovenstaande tekst, waar we morgen wat dieper op in zullen gaan.

zaterdag 11 aug. Efeziërs 6:11

'Doet de hele wapenrusting van aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de Tegenwerker;...'

Deze 'wapenrusting' is van God. ^{6:13} Het dient om te weerstaan in de 'boze dag'. Paulus spreekt over *de huidige boze eon* ^{Gal.1:4} en tweeduizend jaar later mogen we concluderen, dat de dagen van dit tijdperk steeds sterker het karakter van het boze in zich heeft. De 'wapenrusting' bestaat uit: waarheid en gerechtigheid en een wandel in de vrede van Gods evangelie. Het geloof waardoor Christus in ons hart woont en waardoor wij verzegeld zijn met de geest van de belofte, geeft ons bescherming tegen boosaardige vurige steken, die ons van streek kunnen maken en die onze gedachten zouden afleiden naar onszelf in plaats van te richten op God. Laten we ons 'hoofd' beschermen door onze gedachten te richten op wat boven is; op Christus Die ons leven is. ^{Kol. 3:2-4} En mogen we de uitspraken van God die wij ontvangen hebben hanteren. Gods woord is levend en werkzaam en scherper dan een tweesnijdend zwaard, want het scheidt zelfs het zielse van het geestelijke. Gods woord is als rechter over de gevoelens en de gedachten van ons hart. ^{vgl. Hebr.4:12}

zondag 12 aug. Efeziërs 6:12

'...het is voor ons geen worsteling gericht op bloed en vlees, maar tot de geestelijke machten van de boosheid...'

De neiging om ons met dezelfde middelen te verweren, die mensen tegen elkaar gebruiken om ons uit onze vrede te trekken, is begrijpelijk en menselijk, maar daarmee ook niet verstandig. Wij hebben toch de verdedigingswapens, die gisteren genoemd zijn. Mensen zijn soms middelen die geestelijke machten van duisternis of van boosheid gebruiken. Soms zelfs als zij zich hiervan niet eens bewust zijn. 'Ja maar'..., is dat een uitspraak uit Gods woord: 'ja maar'? Paulus heeft wel enige ervaring wat betreft tegenstand, vervolging en verdrukking. We kunnen hem als voorbeeld nemen, wanneer hij zijn 'priesterlijke uitspraak' ^{vgl. Rom.12:1b} aan ons doorgeeft: 'zegen hen die jullie vervolgen, zegen en vervloek niet. Wees niet trots op jezelf en vergeldt niemand kwaad met kwaad'. ^{Rom.12:14-18} Wees in vrede met alle mensen en wreek jezelf niet'. ^{:19} Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade in het doen van het goede. Tja, die Paulus. Hij kon het weten, want hij ging zelf ook eens zo tekeer! Totdat hij Christus tegenkwam, onderweg naar Damascus.

maandag 14 aug. 1 Corinthiërs 15:3-4

'Want ik heb aan jullie onder de eerste dingen overgegeven, wat ik ook aanvaard heb, dat Christus voor onze zonden is gestorven, in overeenstemming met de Schriften en dat Hij begraven werd en dat Hij opgewekt is, op de derde dag in overeenstemming met de Schriften.'

Tot twee keer toe schrijft de geroepen apostel van Christus Jezus, dat het in overeenstemming is met de Schriften, dat Christus stierf voor onze zonden en dat Hij begraven werd en dat Hij is opgewekt op de derde dag. Bovendien zegt hij, dat het behoort tot de eerste dingen van het evangelie. Ook verklaart hij, dat hij dit ook aanvaard heeft. Hij schrijft hier over het fundament van het evangelie. Het was waarschijnlijk het eerste wat hij in de synagogen van Damascus bekend maakte, na zijn ontmoeting met Christus. Hij verkondigde aan de Joden, dat Jezus de Zoon van God is, de Gezalfde! ^{Hand. 9:20; 22} Zullen wij, die dit evangelie ook hebben aanvaard, deze week eens wat dieper ingaan op deze twee verzen uit I Corinthiërs 15? Wat een geweldig uitgangspunt om te mogen beseffen, dat onze zonden niet meer tussen ons en God in staan.



dinsdag 15 aug. 1 Corinthiërs 15:3

'...wat ik ook aanvaard heb,...

Saulus, die later Paulus werd genoemd, was nog maar een jonge man ^{Hand.7:58} toen hij met instemming aanwezig was bij de steniging van Stefanus. Zij die getuigen waren van de bijzondere redevoering van Stefanus, ^{Hand.7} legden hun kleding neer aan de voeten van Saulus, die tot de meest fanatieke volgelingen van de farizeeërs behoorde. Hij vroeg zelfs toestemming aan de overpriesters om in de synagogen in Damascus, de volgelingen van 'de weg', mannen zowel als vrouwen, gebonden te mogen meenemen naar Jeruzalem. ^{Hand.9:1-2} Tijdens de tocht naar Damascus veranderde Saulus van een *vervolger* van Jezus tot een *volger* van Jezus, zoals wij gisteren lazen. Het goede bericht dat hij aanvaardde en binnen ongeveer een week ging verkondigen in de synagogen, bepaalde sterk zijn verdere leven, qua inhoud en houding. Later lezen we in zijn brieven dat hij door zijn daden van dreiging en moord ^{Hand.9:1} zichzelf niet waardig acht een apostel genoemd te worden. ^{1Cor.15:9} Wat bijzonder, dat God niet ziet op wie wij zijn, maar op wie Hij ons zal laten zijn.

woensdag 16 aug. 1 Corinthiërs 15:3

...wat ik ook aanvaard heb, (2)

Misschien hadden wij het ook wel zo willen meemaken. 'Een persoonlijke ontmoeting met Jezus' en dan in één klap een gelovige zijn. Wat een verandering! Maar misschien zouden wij toch eerst ook wat anders hierbij overwegen. Ananias, die bij Paulus de handen oplegde, vroeg zich eerst ook af of de Heer hier wel 'verstandig' aan deed. ^{Hand.9:14} 'Ga!', sprak Jezus tot hem.; '...Ik zal hem te kennen geven hoeveel hij voor Mijn naam moet lijden', was het antwoord. Dat was, zoals we later kunnen zien heel wat! Steniging, schipbreuken, in moerassen, in gevangenschappen, geselingen, zweepslagen, gevaren onder valse broeders; dat waren ondermeer de gebeurtenissen die onder zijn 'lijden' verstaan kunnen worden, alsmede innerlijke verdrukking en zorgen voor de gemeenten. ^{vgl. 2Cor.11:22-28} Het aanvaarden van het geloof gaat bij gelovigen ook weleens met vurige pijlen en lijden gepaard. God heeft ons echter 'een wapenrusting' gegeven om stand te houden, lazen wij in het rooster van vorige week. Lijden is geen zinloos deel van ons leven. 'Maar God is betrouwbaar, Die ons niet zal laten begaan dat jullie beproefd worden boven wat jullie aankunnen, maar samen met de beproeving, ook de voortzetting brengen, zodat jullie het kunnen doorstaan'. ^{1Cor.10:13}

donderdag 17 aug. 1 Corinthiërs 15:3

'...dat Christus voor onze zonden is gestorven.'

Christus stierf niet voor 'rechtvaardigen', maar voor zondaars, voor onrechtvaardigen. Deze uitspraak zou ons bewust maken van het feit, dat wij zondaars waren, zodat Zijn sterven voor onze zonden noodzakelijk was. Dit is vanwege onze kant van ons mens zijn. Dat schrijft de apostel ook: 'Want Christus stierf, toen wij nog zwak waren,....voor oneerbiedigen'. ^{Rom.5:6} Wanneer wij het van Gods kant mogen zien, is het Zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons stierf. 'God echter, 'staat samen' ^[letterlijk] met Zijn liefde voor ons, dat terwijl wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf'. ^{Rom.5:8} Gods liefde voor ons kost Hem en Zijn Geliefde Zoon immens lijden en vereiste Zijn dood. We mogen ons verheugen in het feit, dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde, die is in Christus Jezus, onze Heer. ^{Rom.8:39}

vrijdag 18 aug. 1 Corinthiërs 15:4

'..en dat Hij begraven werd...'

Jezus Christus stierf aan het hout, dat staat vast. Hij blies de (laatste) adem uit, zeg de Schrift. ^{Luc.23:46} Hij 'gaf de geest' staat er op andere plaatsen. ^{Joh.19:30} De Romeinse hoofdman zag wat er gebeurde. ^{:47; Marc.15:44-45} De soldaten hadden het ook van dichtbij waargenomen. ^{Joh.19:33} Joseph van Arimathea mocht van Pilatus het dode lichaam meenemen, nadat de Romeinse hoofdman aan hem bevestigd had dat Jezus gestorven was. Jezus was in de ogen van Pilatus vrij snel overleden. ^{Marc.15:44} Jezus gaf *vrijwillig* Zijn geest terug aan God, toen alles volbracht was en verder lijden niet nodig was. De (vier) anderen die aan beide zijden naast hem gekruisigd waren, leefden nog wel en daarom werden hun benen gebroken. Samen met Nicodemus, die mirre en aloë meenam, wikkelden zij het lichaam van Jezus in linnen en legden het in een nieuwe grafkamer. Dat Jezus vrijwillig Zijn leven voor ons gaf, is meer dan vriendschap. Dat is de kennis te bovengaande liefde voor u en mij. ^{Ef.3:19}



zaterdag 19 aug. **1 Corinthiërs 15:4**

'...en dat Hij opgewekt is, op de derde dag...'

Er waren veel omstanders bij de *kruisiging* aanwezig. Mensen die voorbij liepen en Hem bespotten. De overpriesters, de schriftgeleerden en oudsten.^{Matth.27:39-42} De vrouwen die van verre toekeken en nog meer anderen, die met Hem naar Jeruzalem gegaan waren.^{Marc.15:40-41} Maar waarschijnlijk zijn er zelfs nog meer mensen, die van zijn *opwekking* en *opstanding* getuige waren. Maria en de discipelen, bij het geopende graf, de twee die onderweg gegaan waren naar Emmaüs en de elf en nog anderen, die in het huis in Jeruzalem waren, waar Jezus zelf in hun midden verscheen.^{Luc.24:} Thomas enige tijd later en meer dan vijfhonderd anderen.^{1Cor.15:6} Christus IS opgewekt, dat staat vast, net als zijn sterven.^{1Cor.15:20} Hij is voor onze zonden gestorven. Als Hij niet opgewekt zou zijn, dan zijn zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Dan zijn wij nog in onze zonden.^{1Cor.15:17-18} Dan zou het evangelie geen blijde boodschap zijn, maar de verdrietigste boodschap van wanhoop en beklagenswaardigheid. Wat geweldig dat de Schrift bovendien onze belangrijkste getuige is van Zijn opstanding.

zondag 20 aug. **1 Corinthiërs 15:4**

'...in overeenstemming met de Schriften...'

Wanneer we het evangelie van Johannes er op naslaan, zie we dat er regelmatig verwezen wordt naar de Schriften, of 'zoals geschreven staat'. *Zij werpen het lot om mijn mantel* bijvoorbeeld.^{Joh. 19:24; → Ps.22:18-19} Een groot gedeelte van Psalm 16 beschrijft de kruisiging, evenals Psalm 22. Maar ook Jezus zelf heeft herhaaldelijk gesproken over Zijn dood en opstanding. Zoals Hij tegen Martha zei: 'Ik ben Opstanding en het Leven'. Het woord van God is betrouwbaar, het was er al toen alles begon: '*In begin was het woord, en het woord was bij God en God was het woord.*'^{Joh.1:1} 'God zei ...en zo werd het!' vgl. Gen. 1:3; 4;6-7;9; 11; etc. '*En het woord werd vlees en woont (tent) onder ons...*'^{Joh. 1:14}

Wij hebben de Schriften in veel talen en vertalingen. Ook in onze plaatselijke gemeente is er al tientallen jaar werk gedaan om zelfs toegang te krijgen tot de oudste manuscripten om die in onze eigen taal te mogen lezen. Wat een rijk bezit, dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Honderden getuigen zijn er die van de opstanding getuigen. Dat hebben we deze week gelezen. '*...dat Christus voor onze zonden is gestorven, in overeenstemming met de Schriften en dat Hij begraven werd en dat Hij opgewekt is, op de derde dag in overeenstemming met de Schriften*'. De Schriften zijn de bron van waarheid.

'*Zo is mijn woord, dat uitgaat uit Mijn mond. Het keert niet leeg naar Mij terug, maar het doet veeleer wat Ik **verlang**. En wat Ik zond zal voorspoedig zijn.*'^{Jes.55:11.}

'Want dit is uitstekend en welkom in het aangezicht van onze Redder, God Die **wil** dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.'^{1Tim. 2:3-4}

Wat een fantastisch evangelie om te aanvaarden en door te geven én er het leven mee aan te kunnen.

maandag 21 aug. **Filippenzen 1:27-28**

'27 Hier gaat het om: *blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan zien als ik bij u kom, of als ik niet kom over u kan horen, dat u één van geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie.* 28 *Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want als u standvastig blijft, is dat een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered.*'^[NBV21]

De Filippenzen hadden het zwaar. Hun apostel, Paulus, zat in de gevangenis, en zij zelf ondervonden een hoop weerstand in hun stad. Tegenstanders vonden dat ze niet goed meededen als burgers van de stad, in alle religieuze activiteiten. Maar Paulus zegt dan tegen ze: het beste antwoord is dat je laat zien wat het betekent om als Christen te leven. Als je liefde, nederigheid en standvastigheid uitstraalt, als antwoord op mensen die je juist proberen tegen te werken, dát laat zien dat jullie goed en zij verkeerd zitten. Dát is goede reclame voor het evangelie. Wat voor beeld geven wij naar de mensen om ons heen?

dinsdag 22 aug. **Filippenzen 1:28-29**

'28 *Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want als u standvastig blijft, is dat een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered.* 29 *Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden.*'^[NBV21]

Paulus was op en top optimist. Vanuit de gevangenis ziet hij nog het voordeel van zijn situatie, en verdedigt en verkondigt hij vol vuur het evangelie,^{Fil 1:7} en ziet het daarom alleen



maar als kans dat hij daar zit. En zo ziet hij het hier ook voor de Filippenzen. Als zij vervolgd worden om het evangelie, en zo juist een statement kunnen maken door vast te blijven staan, liefdevol en nederig, dan kunnen ze zo bijdragen aan het evangelie. Ja, verdrukking vormt ons zelf ook, ^{Rom 5:3-5} en uiteindelijk werkt alles mede ten goede. ^{Rom 8:28} Maar toch, het zou ons moeite kosten om verdrukking om ons geloof genade te noemen.

woensdag 23 aug. **Filippenzen 2:1-4**

'1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.' ^[NBV21]

Juist in hun moeilijke omstandigheden ging het goed met de Filippenzen, hadden ze troost, verbondenheid met de geest, medeleven. Paulus is gelukkig met ze, maar er is één ding dat hem echt volmaakt gelukkig maakt, en dat mist nog: eensgezind zijn. Ondanks dat ze zo'n mooi evangelie kenden, was er ruzie, strijd. En dit neemt Paulus zwaar op. Het is een van de hoofdthema's van deze brief. Maar hoe doe je dat, eensgezind zijn? Paulus advies is: denk niet aan jouw eigen belangen, maar die van de ander. Inderdaad, dan is er geen strijd meer. Doen wij dat voldoende? Denken wij aan degene die tegenover ons lijkt te staan, als iemand die belangrijker is? Vragen we ons af wat diegene nodig heeft? Of vechten we vooral voor ons eigen plekje, ons eigen gelijk? Laten ook wij streven Paulus volmaakt gelukkig te maken.

donderdag 24 aug. **Filippenzen 2:4-8**

'4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, 7 maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen 8 heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.' ^[NBV21]

Paulus heeft al duidelijk gemaakt hoe belangrijk eensgezindheid is – het is nu juist dát wat hem volmaakt gelukkig maakt – maar om er zeker van te zijn hoe essentieel eensgezindheid is, moet hij er nog een goed voorbeeld voor geven. En een betere had hij niet kunnen vinden. Wat is het belangrijkste dat ooit gebeurd is? Het sterven en opstaan van Christus. En wat stond er bij Hem centraal, waarom kon Hij dit doen voor ons? Hij was nederig, gehoorzaam. Het ging Hem niet om Zichzelf, Zijn eigen positie, maar voor ons gaf Hij dat alles juist op. Hij vocht niet voor Zichzelf, maar gaf Zichzelf volledig voor die ander.

Hebt u dit stuk wel eens zo gelezen? Dat het allemaal draait om eensgezindheid? In Nederland willen we vaak om het minste of geringste meningsverschil uit elkaar gaan, vechten we elkaar in de kerk liever de tent uit dan nederig te zijn. Hebben we door hoe belangrijk eensgezindheid is? Wat betekent het voor onze gemeente, als dit ons voorbeeld is? Als we niet voor ons eigen plekje moeten vechten, maar juist voor het plekje van die ander?

vrijdag 25 aug. **Filippenzen 2:9-11**

'9 Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.' ^[NBV21]

Het 'Daarom' hier is veelzeggend, daar lezen we snel overheen. Maar de rest van het stukje kennen we maar al te goed. God wordt alles in allen, komt met iedereen tot zijn doel, elke knie zal buigen. Dat is in ons midden al jarenlang de kern van wat we verkondigen, daar worden we zo blij van en dat vinden we zo belangrijk.

Maar weet u wat dat allemaal mogelijk maakt? Het 'daarom' vertelt ons dat dit allemaal alleen maar kon door de gezindheid die Christus had. Hij, die niet voor Zichzelf ging, maar alles opgaf voor de ander. Die gehoorzaam was en nederig. En dat voorbeeld wordt ons voorgehouden. We kunnen dus niet juichen om het feit dat eens alle knieën zullen buigen, als we ondertussen niet diezelfde gezindheid hebben, en er alles aan doen om eensgezind te zijn. En dat begint vooral bij onszelf. Onszelf, ons gelijk, niet meer op de voorgrond zetten, maar die ander, wat die nodig heeft. Laten we vooral zo met elkaar in gesprek gaan, niet om die ander te overtuigen, maar om die ander te zien, open te staan voor zijn manier van kijken, om te merken dat we helemaal niet zo ver van elkaar staan.



zaterdag 26 aug. Filippenzen 2:12-15

'12 Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13 want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. 14 Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15 opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.' ^[NBV21]

Paulus roept de Filippenzen op om hun redding uit te werken. Het is niet "je bent gered, dus ga maar achteroverleunen, je bent binnen", absoluut niet. Hij vergelijkt het in hoofdstuk 3 met een race, die uiterste inspanning vergt. Tuurlijk, God geeft het verlangen en de kracht in ons, en toch is deze aansporing nodig.

En waarom is het nodig? Het is voor onszelf, omdat we pas beginnen als we gered zijn, dan pas gaan we groeien en steeds meer op Christus lijken en vrucht dragen. Maar meer nog voor de mensen om ons heen. Paulus raakt hier een gevoelige snaar. Als we elkaar de tent uit vechten, dan breekt dat niet alleen onszelf af, je bewijst ook het evangelie een slechte dienst, het is slechte reclame. Als wij genade en liefde prediken, maar geen liefde voor elkaar kunnen opbrengen, of elkaar ongenadig afbranden, wat moeten buitenstaanders dan wel niet denken? Nemen ze ons dan nog serieus? En wat moeten onze kinderen en jongeren denken? Zien ze in ons iets waar ze bij willen horen? Daarom volgt dit stuk direct op zijn uitgebreide oproep op eensgezindheid. Laten we handen en voeten geven aan onze redding. Gehoorzaam zijn, nederig, zonder morren en tegenspreken, want dan stralen we licht en liefde uit voor onze omgeving, voor de duistere wereld waar we in leven.

zondag 27 aug. Filippenzen 2:14-16

'14 Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15 opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 16 Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat.' ^{Fil 2:14-16 [NBV21]}

In alles zouden we vasthouden aan het woord dat leven brengt. Het woord is wat onze basis mag zijn, waardoor we niet bij elk ander geluid uit balans raken. ^{Ef.4:12-14} Het is ons zwaard tegen aanvallen van de tegenstander. ^{Ef.6:16} Maar misschien gebruiken we dit zwaard te snel tegen onze eigen broeders, als we, vaak onterecht, invullen dat ze er wel heel anders in zullen staan, het evangelie niet volgen. Laten we bidden voor de gemeente, dat we eensgezind mogen zijn. Dat we niet te snel invullen voor de ander, maar met elkaar mogen blijven praten. Dat we hoofd- van bijzaken mogen onderscheiden, en vooral oog mogen hebben voor die ander, wat die nodig heeft. Dat we elkaar niet te snel aanvallen. We hebben elkaar nodig. Om te groeien. En juist door onze eenheid mogen we schitteren, als sterren aan de hemel Gods liefde en genade uitstralen in een duistere wereld die het zo nodig heeft.

maandag 28 aug. Psalm 67:2,3

'God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; sela Opdat men op aarde u weg kenne, onder alle volken uw heil.'

Dit zegt David in zijn psalm. De psalm gaat over dank voor de oogst. David spreekt eerst voor zichzelf en het volk Israël als hij zegt: *'God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten'*. David weet dat hij, en zijn volk, afhankelijk is van God [hier:Elohim] vandaar de bede: zij ons genadig. Voorts verlangt hij dat het schijnsel van God bij hen oplicht, over hen schijnt!

Maar David denkt niet alleen aan Israël! Als God zijn licht doet schijnen over Israël, dan is dat, opdat men op aarde uw weg leert kennen, én onder alle volken (heidenen) heil=redding zal zijn! En dan wordt het 'danklied voor de oogst' een veel groter begrip! De oogst is dan de menigte uit de volken, door het zegenkanaal dat Israël in die bepaalde tijd zal zijn!

dinsdag 29 aug. Psalm 67:5

'Dat de natiën zich verheugen en jubelen, omdat Gij [lett. Elohim] de volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt. sela'

Hier zit een onvoorstelbaar rijke profetie in: God zal de natiën richten en daarna op aarde leiden. Dan zal de aarde met haar volken toch uit die chaos komen, die we nu herkennen, als God de heerschappij weer duidelijk van Zijn kant uit laat komen!



woensdag 30 aug. **Psalm 67:8**

'God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.'

Nogmaals gaat David in op wat God doet: Hij zegent **ons**, d.w.z. de koning met het volk Israël, opdat die zegen van God op Israël doorgaat naar de heidenen en daarmee alle einden der aarde Hem vrezen! God bewerkt door Israël dat er ontzag voor zijn Naam komt over geheel de aarde! Psalm 111:10; *'De vreze des HEREN is het begin der wijsheid.'*

donderdag 31 aug. **1 Kron. 1:10,11**

'Toen prees David de HERE ten aanschouwen van de gehele gemeente, en David: zeide Geprezen zijt Gij, HERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van U, o HERE, is de grootheid en kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.' ^[NCV]

Och, mochten andere heersers of koningen toch eens nalezen hoe David de eer geeft aan God! Bij alles wat in de hemel en op de aarde is, is God als hoofd boven alles verheven! Geprezen zij de Naam, van Hem Die alle eer toekomt!