

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitatoren uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling ¹

vrijdag 1 sept. **Kolossenzen 1:15-17**

'Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping, want in Hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij volmachten; het al is door hem en tot Hem geschapen en Hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in Hem.' ^[NCV]

Zelfs David, die door zijn leven met God onder alle omstandigheden en benauwdheden geleerd had Hem de lofprijs toe te zingen, heeft van deze grote waarheden niet geweten. Datgene wat Paulus in het hem toevertrouwde evangelie mocht onthullen, maakt dat we niet anders dan in grote eerbied en met diep ontzag onze knieën willen buigen voor onze Heer, in Wie wij de vrije toegang tot God hebben verkregen!

zaterdag 2 sept. **Kolossenzen 1:18-20**

'En Hij is het Hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, Die de Soeverein is, Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste wordt, want het hele complement heeft er welbehagen in om in Hem te wonen en door Hem het al wederzijds met Zichzelf te verzoenen, vrede makend door het bloed van Zijn kruis, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.' ^[NCV]

In deze tekststukjes schrijf je wat over de tekst. Maar bij sommige teksten vraag je jezelf echt af: moet ik hier wel iets over schrijven? Er blijft alleen maar dank over! De verzoening van God uit, en vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Vrede met de enig levende God! Hoe groot zij Gij!!

zondag 3 sept. **Kolossenzen 2:9**

'Want in Hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk; en jullie zijn compleet gemaakt in Hem, Die het hoofd is van iedere soevereiniteit en volmacht.' ^[NCV]

Als we kunnen geloven dat we compleet gemaakt zijn in Hem, Die het hoofd is; waar zouden we in ons geloofsleven nog bezorgd over hoeven te zijn?

'Zie toe dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding', schrijft Paulus in vers 8. En ik ben van mening dat dat goed past in een houding van nuchter en waakzaam zijn. Hou je vast aan de uitspraken van God, zoals ons 'geleerd is'. Niet schrikken, dit is geen kennis vóór liefde plaatsen; in Zijn Liefde heeft God Die liefde is, ons de onthulling van het woord geschonken en zullen we ook in de erkenning van het levende Woord er onder kunnen blijven staan. Totdat Hij komt!

maandag 4 sept. **Romeinen 3:21**

'Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om ...' ^[NBV21]

Dank U wel,
dat U mij rechtvaardig verklaart,
dat de waarheid mij
voor vele schuldgevoelens bewaart.
Dat het niet op grond is
van mijn eigen verdiensten voor U,
want Uw woord geeft juist aan: "Maar nu ...!"

¹ Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



dinsdag 5 sept. **Romeinen 3:21**
*'Maar nu is Gods gerechtigheid,
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen,
zichtbaar geworden buiten de wet om ...'* ^[NBV21]
Dank U wel,
dat er 2 jaar geleden,
een geweldige ommekeer
plaatsgevonden heeft.
En dat ik daardoor niet meer
gericht hoef te zijn,
op alles wat aan
dit vergankelijk leven kleeft.

woensdag 6 sept. **Romeinen 3:21**
*'Maar nu is Gods gerechtigheid,
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen,
zichtbaar geworden buiten de wet om ...'* ^[NBV21]
Dank U wel,
dat U geen menselijke
rechtvaardigheid vraagt,
en dat wij, in de Heer,
niet kunnen worden aangeklaagd.
Wat U, door het geloof van de Zoon,
tot stand heeft gebracht,
maakt dat allen eens zullen beamen
dat alles is volbracht!

donderdag 7 sept. **Romeinen 3:21**
*'Maar nu is Gods gerechtigheid,
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen,
zichtbaar geworden buiten de wet om ...'* ^[NBV21]
Het Evangelie gaat niet over
menselijke rechtvaardigheid,
want Gods rechtvaardigheid
is zichtbaar gemaakt.
God is rechtvaardig opgetreden
en het recht dat Hij deed
aan Zijn beloften,
dát heeft ons hart geraakt.

vrijdag 8 sept. **Romeinen 3:21**
*'Maar nu is Gods gerechtigheid,
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen,
zichtbaar geworden buiten de wet om ...'* ^[NBV21]
In de wet en de profeten
is getuigenis gegeven,
alle voorzeggingen,
door God gedaan.
En de vervulling van
Zijn beloften,
mag nu het fundament zijn
onder ons bestaan.



zaterdag 9 sept. **Romeinen 3:21**

*'Maar nu is Gods gerechtigheid,
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen,
zichtbaar geworden buiten de wet om ...'* [NBV21]

Dank U wel,
dat U vervulde
wat U had beloofd,
dat alles afhing
van die ene daad.
Dat het niet gaat om
mijn eigen rechtvaardige daden,
want Uw rechtvaardigheid
is de rode draad.

zondag 10 sept. **Romeinen 3:21**

*'Maar nu is Gods gerechtigheid,
waarvan de Wet en de Profeten al getuigen,
zichtbaar geworden buiten de wet om ...'* [NBV21]

Dank U wel,
voor de opstanding uit de doden
van onze Heer!
Aan U komt daarvoor toe
alle lof en eer!
Het inlossen van Uw belofte
toonde Uw rechtvaardigheid.
En de verkondiging daarvan
gebeurt vólkomen in afhankelijkheid.

maandag 11 Sept. **1 Samuel 15:29**

'De blijvende van Israël handelt niet valselijk en Hij heeft geen berouw want hij is geen mens dat hij berouwt.'

God wordt hier "De Blijvende" genoemd. In andere vertalingen wordt het woord onveranderlijk gebruikt. Dat is ook hoe we Hem mogen kennen vanuit de Schriften. Hij heeft alles in zijn hand en niets valt buiten zijn plan om alles in allen te worden. Dit vers staat in een gedeelte waar het gaat over Saul die het woord van JAHWEH verwierp, waarop God hem het koningschap afneemt. Als Samuel wegloupt grijpt Saul zijn mantel en deze scheurt. Samuel vertelt Saul hierop dat JAHWEH het koninkrijk van Israël van hem afscheurt. Daarna volgt vers 29. Hier maakt Samuel duidelijk dat God geen berouw heeft over Zijn handelen. Eigenaardig is dat in vers 35 genoemd wordt dat het God wél berouwt dat hij Saul tot koning over Israël maakte. Het was naar de raad van God dat Saul Hem niet gehoorzaamde. God vergist zich niet. Hij plaats alles. Maar daarmee was Sauls gedrag tegelijkertijd niet naar Gods wil. Relatief gezien berouwt het God, naar de mens gesproken, maar absoluut gezien berouwt het God niet. Hij is de blijvende, de onveranderlijke. Hem loopt niets uit de hand.

dinsdag 12 Sept. **Jesaja 45:22,23**

'Keer je naar Mij en word gered, allen van het uiterste van het land. Want ik ben El en er is geen andere. Bij Mijzelf heb ik gezworen, uit Mijn mond ging rechtvaardigheid uit. Een woord en het zal niet terugkeren, want voor Mij zal iedere knie zich buigen, iedere tong zal zweren.'

God zweert hier bij Zichzelf. Want er is geen hogere dan Hij. Uit de Schriften weten we dat Gods woord altijd betrouwbaar is. En toch valt een aantal keer te lezen dat God bij Zichzelf zweert. Om extra te bekrachtigen dat het onveranderlijk waar is wat Hij zegt en dat zijn beloften onherroepelijk zijn. Wat een troost geeft dat! In Efeze 1 lezen we dat God alle dingen bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil en in 1 Timotheüs 2 lezen we dat God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Dat gaat dus ook gebeuren en hier in Jesaja 45 wordt dat krachtig gegarandeerd door God. Meer dan 2700 jaar geleden werd de tekst door Jesaja opgeschreven en ongeveer 2000



jaar geleden door Paulus aangehaald in Filippenzen 2. God gaat iedereen overtuigen, alle harten veranderen en alle vijandschap teniet doen. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. Het staat vast.

woensdag 13 Sept. **Hebreeën 6: 16-18**

'Want mensen zweren bij iets groters, en voor hen is het einde van iedere tegenspraak de eed, tot bevestiging, waarin God, de bedoeling hebbend overvloeiender aan de erfgenamen van de belofte het onwrikbare van Zijn raad ten toon te spreiden, als middelaar opgetreden heeft met een eed, opdat door twee onwrikbare zaken, waarin het onmogelijk is voor God om te liegen, wij een sterke vertroosting zouden hebben, wij die toevlucht genomen hebben, om vast te houden aan de voor ons liggende hoop.'

Mensen zweren bij iets groters dan henzelf. In vers 13 van dit hoofdstuk lezen we dat God bij Zichzelf zwoer toen hij aan Abraham Zijn belofte deed. De reden hiervoor is dat hij aan de erfgenamen van de belofte het onwrikbare, het onveranderlijke van zijn Raad ten toon wil spreiden door zelf als middelaar op te treden met een eed. Dubbel onwrikbaar dus. Dubbel onveranderlijk. Want er is één God. En Hij is integer. Er is geen verdeeldheid in Hem. Het is onmogelijk voor God om te liegen. Hij verloochent zichzelf niet. Zijn Raadsbesluit zal volbracht worden en Hij zal al zijn welbehagen doen (Jesaja 46). Zijn welbehagen is dat alle mensen gered worden en in de context van deze brief aan de Hebreeën wil de schrijver de lezers ervan verzekeren dat God trouw is aan de beloften die Hij deed aan de vaders (Romeinen 11:29). God is volkomen betrouwbaar.

donderdag 14 sept. **Hebreeën 13: 7-9**

'Herinner je jullie aanvoerders, die tot jullie het woord van God gesproken hebben. Beschouw van hen de voortzetting van hun gedrag en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en voor de tijdperken. Word niet weggedragen door velerlei en vreemd onderwijs, want het is uitstekend dat het hart door genade bevestigd wordt, niet door voedsel, waarin zij die daarin wandelen geen nut verschaft wordt.'

De schrijver van de Hebreeën brief wil zijn lezers in turbulente tijden wijzen op dat wat houvast geeft. Jezus Christus! Het woordje voor "is" staat niet in de grondtekst. We zouden ook kunnen lezen: Jezus is Christus, gisteren en heden Dezelfde en voor de tijdperken. Dat is juist ook het belangrijkste punt dat de schrijver van de brief wil maken. Jezus is Christus! En dat is onveranderlijk. Hij is de beloofde Messias waarvan Petrus zei: U bent de Christus, de zoon van de levende God en waarvan diezelfde Petrus ook getuigde in Handelingen 2 dat God Hem tot Heer en tot Christus gemaakt heeft en sindsdien is Hij priester naar de ordening van Melchisedek. Dit zal blijven tot aan de voleinding van de tijdperken, want Hij moet heersen totdat Hij al zijn vijanden onder Zijn voeten geplaatst heeft. De laatste vijand die buiten werking gesteld wordt is de dood. Dan zal iedereen leven en dan zal iedereen God loven zoals voorzegt in Jesaja 45. Het staat vast en het is onveranderlijk want God is getrouw!

vrijdag 15 Sept. **Romeinen 3: 3,4**

'Want als sommigen ongelovig zijn? Zal niet hun ongeloof de trouw van God buiten werking stellen? Moge het niet gebeuren! Laat God nu waar zijn, alle mensen echter een leugenaar, net zoals er geschreven staat: "Zodat U gerechtvaardigd zou zijn in Uw woorden, en U zal overwinnen wanneer U geoordeeld wordt".'

In het voorgaande vers zegt Paulus dat aan de Joden de woorden van God toevertrouwd zijn, waarin ook al Zijn beloften opgetekend zijn. Wat nu als de schriften en daarmee de beloften niet geloofd worden? Want dat is de toestand van Israël in de tegenwoordige tijd en ook die van de wereld. Uiteraard weegt hierbij het ongeloof van de mens niet mee. Het is de trouw van God die in alles bepalend is. In Romeinen 9 tot 11 werkt Paulus dit uit. In Romeinen 11:28,29 is te lezen dat de Joden naar het Evangelie vijanden zijn maar naar de uitverkiezing geliefden. En in beide gevallen is het naar Gods raad. Het moest zo zijn. In hun misstap is de redding voor de natiën. "Indien nu hun misstap de rijkdom van de wereld is, hoeveel te meer hun volheid!" God zal gerechtvaardigd worden in Zijn woorden. Want wat hij belooft dat zal gebeuren. Hij is trouw!



zaterdag 16 Sept. **Galaten 5:22**

'De vrucht van de Geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding.'

In Romeinen 10:17 schrijft Paulus dat geloof uit het gehoorde is. Het gehoorde woord vindt ingang in ons hart. Deze woorden zijn Geest en Leven. Het doet zijn werk in ons zodat het vrucht draagt. In de brief aan de Galaten is het hoofdthema dat wij gerechtvaardigd zijn uit geloof en niet door werken van de wet. Om als rechtvaardige te leven is het niet nodig ons te onderwerpen aan allerlei regels. In hoofdstuk 3 vraagt Paulus: "Begonnen in Geest worden jullie nu voltooid in vlees?" Natuurlijk niet. Het is Gods Geest die in ons werkt en ons vrucht laat dragen. Die vrucht is liefde. En een van de kenmerken die geworteld is in de liefde is trouw (geloof). In de voorgaande weekstukjes kwam steeds naar voren dat het Gods trouw is die allesbepalend is. Als Hij spreekt, dan staat het vast. Als Hij belooft dan zal het gebeuren. Hij laat zijn schepping nooit los. Al de heerlijkheid die Hij ons in Zijn woord belooft zal aan ons onthuld worden. Hij is betrouwbaar. Wij zijn verzegeld met Heilige Geest toen wij gelovig werden. Daarom vertrouwen we Hem en zullen we trouw en betrouwbaarheid als vrucht dragen.

zondag 17 Sept. **1 Corinthiërs 1: 7-9**

'...Zodat jullie aan geen enkele genadegave gebrek lijden, wachtend op de onthulling van onze Heer Jezus Christus, die jullie ook zal bevestigen tot de voltooiing, onbeschuldigbaar in de dag van onze Heer Jezus Christus. Trouw is God, door wie jullie geroepen zijn tot de gemeenschap van Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer.'

Trouw is God door wie wij geroepen zijn schrijft Paulus hier. In Romeinen 8:30 beschrijft Paulus de precieze volgorde waarin God te werk gaat. Hij bestemt ons -> Hij roept ons en opent ons hart zodat wij geloven -> Hij rechtvaardigt ons -> Hij verheerlijkt ons. Het laatste is waar we naar uitkijken. Dan zullen wij verheerlijkt worden bij de bazuin, als de Heer voor ons onthuld wordt. Tot dat moment zullen wij door onze Heer Jezus Christus bevestigd worden in onze roeping. En het is opvallend dat het van begin tot einde, dus van bestemming tot verheerlijking, Gods werk is. Hij roept ons tot de gemeenschap van Zijn Zoon, Jezus Christus en Die zal ons bevestigen in alles waartoe God ons roept. Wij zullen onbeschuldigbaar zijn en toegerust voor de taak die we krijgen. Daarbij is het Gods trouw die bepalend is.

maandag 18 sept. **Deuteronomium 6: 4**

'Hoor, Israël, de Here is onze God; de Here is één!'

Misschien is dit wel de meest gesproken Bijbeltekst die er is. Natuurlijk is er heel veel te zeggen over deze woorden. Het wordt hier in de eerste plaats gezegd tegen het volk Israël, maar de betekenis is voor iedereen belangrijk. Iedere gelovige Jood spreekt deze woorden bij belangrijke gebeurtenissen, opstaan, slapen gaan, feest en overlijden. Dit is het 'Sjema'. Het begint met: Hoor! Daar wordt bedoeld: luister goed, dit moet je weten. Dit boek Deuteronomium is een van de vijf boeken van de Thora. Thora betekent: onderwijzing. Let dus op, dit is deugdelijk onderwijs! God is één! Hij is God en Hij is almachtig en Hij voert Zijn plan van liefde uit en buiten Hem is er geen God. Morgen kijken we waar dat staat.

Vader, wat ben ik dankbaar dat ik U mijn Vader mag noemen.

dinsdag 19 sept. **Jesaja 45: 5**

'Ik ben de Here en er is geen ander, buiten mij is er geen God.'

Wat een enorme geruststelling is deze uitspraak van God Zelf. Maak je geen zorgen, Ik ben er en Ik ben almachtig en Ik ben de Here en buiten Mij is er niet nog een God! Als Paulus in Athene is dan zegt hij het ons zo in handelingen 17: Hij is de ene God, Die alles schiep, Die geen mensenhanden nodig heeft, Die alles beschikt en Die alles tot een perfecte voltooiing zal brengen; Die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van hen die geloven. Dat is de boodschap!. Houdt het vast en laat het nooit meer los.



woensdag 20 sept. **2 Thessalonicenzen 3:1**

'Voorts broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u ...'

Een andere vertaling geeft: *'... opdat het woord van de Heer zal rennen ...'*

Natuurlijk kunnen woorden niet rennen, maar toch is dat wat Paulus hier heeft bedoeld. Ieder jaar wordt in Rotterdam de marathon gelopen. Waarschijnlijk ken je wel iemand die meeloopt of heeft meegelopen. Meedoen aan de marathon vergt wel een goede voorbereiding, maandenlang trainen en afzien om zo door de stad te rennen.

'Opdat het woord zal rennen ...'

Vlak voor het moment van het startsein staan alle deelnemers geconcentreerd klaar, en dan, bij het sein, gaat iedereen los, gericht op het doel, de finish. Dat is wat Paulus meegeeft aan de Thessalonicenzen. Opdat het woord zal rennen, dat het mag rondgaan, gericht op het doel en dat het iedereen mag bereiken. Dan zegt Paulus: *'Bidt voor ons, opdat het woord zal rennen!'*

donderdag 21 sept. **2 Thessalonicenzen 1:1-2**

'Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen in God, onze Vader, en de Here Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.'

Deze woorden komen uit de tweede brief aan de Thessalonicenzen – samen met de eerste brief, de vroegste brieven van Paulus. Hij begint al zijn brieven met de woorden genade en vrede. Met deze woorden geeft hij richting aan – dat jij en ik niet alleen weten wat er staat, maar dat ook praktijk laten worden. Leef in en uit de genade. Laat dat ook vandaag je kracht zijn!

vrijdag 22 sept. **Romeinen 5:11**

'... maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.'

Verzoening – wij worden gedragen door de vrede van de verzoening, die wij door onze Heer Jezus Christus van God ontvangen hebben. We hebben de vrede van de verzoening ontvangen, niet door verzoening te doen! Ontvangen met open handen en een open hart – elkaar aanzien in Hem!

zaterdag 23 sept. **2 Thessalonicenzen 1:2**

'Genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus.'

Je bent gegrond in de genade en dát geeft je een wandel tot eer van Hem en tot opbouw van degenen die Hij naast je zet. En de vrede van God bewaart je hart, ook als er problemen zijn. U bent er, Vader, ook vandaag! **V**rede schrijf je met de –v– van **v**erzoening. De uitwerking ervan? Weer een woord met een –v–, namelijk: **v**reugde! Jij en ik mogen weten, dat we *'geliefd'* zijn!

zondag 24 sept. **1 Corinthiërs 4:12-13**

'... smaadt lijdend, zegenen wij; vervolging lijdend, dat verdragen wij; laster ondergaand, spreken wij hen aan ...' [NCV]

Dat is de weg die Hij ons wijst! Dat wordt praktijk, doordat je de draagkracht kent van genade en vrede. Zó wordt de genade die ons bewezen is, zichtbaar. Mag ik die woorden vergelijken met boeien in het water – zij wezen de weg en je kunt je eraan vasthouden. Jij en ik worden erdoor gedragen. We beseffen: Vader, U bent nabij! Ook vandaag! Meer nog: elke dag van ons

maandag 25 sept. **Handelingen 20:19**

[...] 'en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoeking die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden.' [HSV]

Paulus getuigt hier van zijn houding en van de gezindheid die hij had. Hij diende als: "slaaf zijnde voor de Heer"; maar ook met veel tranen. Hij maakte zélf niet uit wat hij kon en mocht doen, maar de Heer bepaalde dat. ^{vergl. Hand.16:6,7} Paulus volgde Christus na, ^{1Cor.11:1} ondanks dat Paulus allerlei "aanvechtingen"(verzoeking) tegenkwam. En de Heer had de houding van *ootmoedige gezindheid* (nederigheid): Jezus diende! Dat woord voor



'nederigheid' geeft aan: een *lage gezindheid* hebben. Niet jij staat centraal, maar de ander. Zoals de houding van de Heer én van Paulus was, zo dienen ook wij. "Slaaf zijnd" Hem elke dag weer vragen en laten bepalen, wat Hij voor deze dag wil met ons leven, wel of niet met veel tranen. Maar dan is er tegelijk ook het besef, dat Hij u en mij *in liefde* draagt en steunt, elk moment.

dinsdag 26 sept. **Hebreeën 5:8**

'Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.' ^{1HSVJ}
Christus bracht in de dagen op aarde smeekbeden en smekingen tot God, met sterk geroep en tranen.^{5:7} Zijn diepe lijden was niet zomaar, integendeel! In deze tekst zien we, dat *zelfs Hij*, uit wat Hij leed, gehoorzaamheid aan de Vader leerde. Terwijl Hij was: "*Mijn (Gods) Zoon, de geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb,*" ^{Matth.3:17} onderging Hij toch zoveel lijden. Wat wij nu aan leed meemaken, is dikwijls veel. Maar weet, dat God ons, als Gods zonen (inclusief dochters), zo oneindig liefheeft. Via al die moeiten leren we Hem te vertrouwen, Hem gehoorzaam te zijn, zover Hij dat in ons uitwerkt. De schepping 'heeft samen-kramp' en weeën ^{Rom.8:22} (en is er tijdens het baren geen luid geroep, met tranen!), maar ze leiden uiteindelijk tot de vreugde van het kindje. De Schrift zegt, dat het lijden van de huidige periode niet opweegt (niet waardig is) tegen (t.o.v.) de heerlijkheid, die Hij zal openbaren. ^{Rom.8:18} Door het vele lijden heen, leert onze Vader, Die liefde is, ons mede om op Hem te vertrouwen. Uiteindelijk zal, in rangorden, Gods heerlijkheid voor állen waarheid worden. Voor ons als eerste! En tot die Heer-lijke tijd is Hij ons zeer nabij.

woensdag 27 sept. **Efeziërs 4:2**

'[... wandelen de roeping waardig ...] 2 met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde,' [NCV '21]

Paulus spreekt hier gelovigen in Christus Jezus aan om te wandelen de roeping waardig, waarmee zij geroepen zijn. Hoe? Met alle ootmoedige (lage) gezindheid. De belangen van de ander staan dan op de voorgrond, veel minder die van jouzelf. ^{vergl.Fil.2:3,4} Want jij mag naar de ander toe Zijn liefde reflecteren. Die ootmoedige gezindheid, met ook zachtmoedigheid en met geduld (elkaar "opwaarts-hebbend") in liefde, komt niet uit onszelf voort. De Schrift geeft aan, dat GóD "vrucht van de geest" laat groeien. In Galaten 5:22 wordt onder andere genoemd *liefde* (onvoorwaardelijke), [...] *geduld*, [...], *zachtmoedigheid* [...]; net als in dit vers. Dat alles laat Gods geest groeien, vanuit, en met een ootmoedige gezindheid. Jezus' gezindheid was zo, én die van Paulus. Zo wandelen ook wij, altijd in alles Hem vragend om leiding en of Hij dit in ons uitwerkt: de roeping waardig! Een gezindheid voortkomend uit een hart vol dankbaarheid en vertrouwen naar Hem toe, een hart dat Zijn liefde reflecteert.

donderdag 28 sept. **Kolossenzen 2:23**

'[... voorschriften en leringen van mensen.] 23 Die zijn, weliswaar een spreken hebbend van wijsheid in een eigenwillig ritueel en in ootmoedige gezindheid en het niet sparen van het lichaam, van geen enkele waarde dan tot bevrediging van het vlees.' [naar NCV]

De hier genoemde ootmoedige gezindheid is niet die gezindheid, die Christus en Paulus toonden. Vers 18 waarschuwt, dat niemand over de broeders zou scheidsrechteren. Paulus spreekt dan over mensen, die met rituelen en in ootmoedige gezindheid gewichtig willen doen, maar simuleren en opgeblazen zijn door hun *vleselijke* denkzin. In dit vers gaat het ook om menselijke voorschriften/leringen, die een roep hebben, alsof ze wijs zijn [...] in ootmoedige gezindheid. Maar schijn bedriegt en zúlke 'ootmoedige gezindheid' is: bevrediging van het vlees/vleselijke denkzin. Dát is geen ootmoedige gezindheid zoals van de Heer, maar is slechts het eigen vlees dienen, met een schijn van nederigheid. Niet de ánder staat hier centraal, maar de eigen vleselijkheid. Blijkbaar komen deze zaken voor in het lichaam van Christus, ook bij 'ons' dus. Wij zijn echter geheel vrij van menselijke inzettingen, voorschriften en leringen, want *Christus heeft álles al volbracht*. Ons vlees is radicaal afgestorven en we mogen nu leven in Christus; en, in ootmoedige gezindheid, "aandoen" wat God behaagt, zie 3:12-14. Steeds God, de Vader dankend!



vrijdag 29 sept. **Romeinen 12:16**

'Hetzelfde naar elkaar gezind zijnd, niet gezind zijnd op het hogere, maar laat jullie voor het ootmoedige weggeleiden. Wordt niet verstandig in eigen ogen.' [naar NCV]

Onze gezindheid staat hier centraal. Slechts *in de Heer* zijn wij ook in staat naar elkaar toe op hetzelfde gezind te zijn. Er staat: *niet gezind zijn op het hogere* (een meervoud). Vergelijk ook 12:1-3. Daar wordt onze logische dienst aan God genoemd. En de vernieuwing van onze denkzin, opdat we toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volmaakte. Sober, laag zijn, en niet verstandig in eigen ogen, *dát* past bij ons. Ook Christus heeft Zichzelf, hoewel Hij in de vorm van God was, ^{Fil.2:6a} leeg gemaakt door de vorm van een slaaf aan te nemen. ^{Fil.2:7} Hij had als Zoon van God recht op de hoogste positie, maar verlaagde/vernederde Zichzelf tot aan het diepste punt: Hij werd tot zonde gemaakt en gaf Zijn leven aan het vloekhout, tot in de dood. Hier in ons dienstbetoon zouden wij ons "laten weggeleiden" van gezind zijn op het hogere; we leven nu voor het ootmoedige (ook een meervoud). Net zoals Jezus deed: niet heersen, maar dienen! Maar dit kan nooit uit onszelf komen: we hebben en kunnen niets, tenzij God het ons in Christus in genade geeft. Hij leidt en wij volgen Zijn ootmoedigheid na, eensgezind!

zaterdag 30 sept. **2 Corinthiërs 7:6**

'Maar de God Die de nederigen vertroost, heeft ons vertroost door [...]' [NCV'23]

De Hebreeuwse Schriften getuigen ervan dat God hoogmoed en trots weerstaat, dat Hij al wie zich verheft, juist vernedert. ^{Jes.2:12,12,17 of Spr.3:34} Maar wat Hem behaagt, zijn nederigen van hart, anders vertaald: ootmoedigen. Diegenen, die Hém nu al de eer geven, Die alleen Hem toekomt en een houding hebben van 'laag zijn', ootmoedig -in plaats van een trots of hoogmoedig zijn. Zulke gelovigen vertroost Hij. Een 'laag' hart verwacht niets van zichzelf, maar alles, in elke situatie, van God! Met deze tekst zien we, dat alles van Hém verwachten praktijk was in het leven van Paulus. Zo mag dat ook voor ons gelden!