

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling ¹

woensdag 1 nov. **Romeinen 8:17b**

'Want wij delen in Zijn lijden

om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.' ^[NBV21]

Van de heerlijkheid die we gaan ontvangen, is nog niets te zien, de schepping, zoals wij die kennen, wordt gekenmerkt door lijden. Wij delen in de afwijzing en miskening van Christus, bovendien, maar mogen ons, door Zijn geest, in de toekomst verblijden.

donderdag 2 nov. **Romeinen 8:17b**

'Want wij delen in Zijn lijden

om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.' ^[NBV21]

Feitelijk worden wij, net als de Heer, geminacht, lijden we vooreerst een "ondergronds bestaan", maar straks zal zichtbaar worden wat God terechtbracht van mensen zonder aanzien, nog een korte weg te gaan ...

vrijdag 3 nov. **Romeinen 8:18**

'Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister

die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.' ^[NBV21]

Alle moeiten, pijn, verdriet, tranen die kunnen stromen, worden door God, de Vader, nooit gebagatelliseerd. Lijden, gesteld tegenover de heerlijkheid die zal komen, wordt als iets van tijdelijke aard gerelativeerd.

zaterdag 4 nov. **Romeinen 8:18**

'Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister

die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.' ^[NBV21]

De heerlijkheid die zal komen is van blijvende aard, lijden, hoe zwaar ook, is daarmee niet in balans, rekenend met Gods belofte, is al dit lijden het zelfs niet waard vergeleken te worden met de toekomstige Goddelijke glans.

zondag 5 nov. **Romeinen 8:19**

'De schepping ziet er reikhalzend naar uit

dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt.' ^[NBV21]

De schepping, zich in het geheel niet bewust van haar toekomst, heeft zwaar te lijden onder "de slavernij van de vergankelijkheid", maar daardoor is zij onbewust 'in volle verwachting', om door de Schepper bevrijd te worden uit haar onwetendheid.

¹ Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



maandag 6 nov. **Romeinen 8:38,39**

'Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood noch leven, noch boodschappers, noch overheden, noch wat tegenwoordig is, noch wat op het punt staat te komen, noch krachten nog verhevenheid, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer.'

Wij zijn de uitverkorenen van God. Voordat wij ook maar goed of kwaad konden doen had God ons al in liefde uitverkoren. Degene die Hij voorbestemt, die roept Hij, rechtvaardigt Hij en verheerlijkt Hij uiteindelijk. Het is dus ondenkbaar dat wij aangeklaagd kunnen worden. God rechtvaardigt en Christus stierf voor ons en werd opgewekt om leven te geven aan de wereld en pleit ten behoeve van ons. Er is dan ook niets wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. Paulus somt in vers 35 een heel aantal omstandigheden op die allemaal in het verlengde liggen van de verdrukking waarmee hij begint. Paulus heeft deze omstandigheden zelf ondervonden. Ze waren er op gericht om hem te scheiden van Christus. Maar de liefde van God die in Christus is, is onoverwinnelijk. De Heer is overwinnaar en doet ons uit liefde delen in de overwinning en daarom is er niets in de schepping wat ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer. Gods Liefde. Het is de allergrootste kracht in het universum!

dinsdag 7 nov. **Romeinen 5:5,6**

'De hoop nu maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten is uitgegoten door de heilige geest, die ons gegeven is. Want Christus is, terwijl wij nog zwak waren, dat nog in overeenstemming met de periode voor oneerbiedigen gestorven.'

De Hoop die wij hebben overstijgt alles wat wij hier op aarde meemaken. Het is de gelukkige hoop waar Paulus het over heeft in Titus 2:13. Het is de hoop van heerlijkheid die straks zal doordringen tot in de hele schepping. De heerlijkheid van God. In de voorgaande verzen maakt Paulus duidelijk dat wij roemen in die hoop. Dat doen wij ook en misschien wel vooral in verdrukkingen. Het is hoop die niet beschaamt maakt, omdat het de liefde van God is, de allergrootste kracht die er is, die in onze harten uitgegoten is. De hoop is gebaseerd op Gods onbegrensde onvoorwaardelijke liefde voor iedereen! Die komt tot ons door heilige geest die ons gegeven is via de woorden die God tot ons spreekt. Deze liefde is gebaseerd op de meest belangrijke historische gebeurtenis waarbij Christus stierf om een goddeloze, oneerbiedige wereld het leven te geven. Zo bewijst God zijn liefde.

woensdag 8 nov. **Romeinen 5:7,8**

'Want voor een rechtvaardige zal nauwelijks iemand sterven – want voor de goede zou misschien iemand nog durven te sterven. God beveelt echter aan ons Zijn eigen liefde aan, omdat, terwijl wij nog zondaren waren, Christus voor ons gestorven is.'

Welk mens is bereid om voor een ander zijn leven te geven? Naar de mens gesproken zou in uitzonderlijke gevallen iemand nog wel voor een rechtvaardige of goede willen sterven. Hoe veel hoger is Gods liefde die is in Christus Jezus onze Heer! Het was de oneerbiedige en goddeloze mensheid door wie Jezus de kruisdood stierf. En dit was "in de bepaalde raad en voorkennis van God". De Heer ging hierin de weg van geloof en vertrouwen dat de Vader hem zou opwekken uit de dood. En Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis (Filippenzen 2:9). En hij heeft dit doorstaan vanwege de vreugde die voor hem lag, want hij wist dat God hem zou levend maken. Zie hier de liefde en het geloof van Jezus Christus waardoor rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt is. Hij stierf door goddelozen, voor zondaren, om hen het leven te geven.



donderdag 9 nov. **1 Corinthiërs 13:1,2**

'Ingeval ik de talen van mensen en boodschappers zou spreken, maar ik zou geen liefde hebben, dan ben ik galmend koper geworden of een krijsend bekken. En ingeval ik een profetenwoord zou hebben en alle geheimenissen zou weten en alle kennis, en ingeval ik al het geloof zou hebben, zodat ik bergen zou kunnen verzetten, maar ik zou geen liefde hebben, ik ben niets.'

Stel je voor dat je zo rijk gezegend bent met gaven dat je vloeiend alle talen kon spreken van mensen en zelfs die van hemelse boodschappers en dat je de toekomst kon voorzeggen en al geheimenissen zou weten en alle kennis zou hebben. Dat je alles zou begrijpen van Gods woord en daarbij ook nog zo'n geloof zou hebben in Gods woord dat je bergen zou kunnen verzetten. Dan zou je alle tegenpraak kunnen weerleggen en een antwoord kunnen geven op alle twijfel en onduidelijkheid. Als er iemand is geweest aan wie God verborgenheden heeft geopenbaard en kennis heeft gegeven dan is het Paulus wel. En hij zegt hier: Zonder Liefde is dit alles niets. Het is leeg en zonder kracht. Zonder liefde produceren we slecht geluid. Galmend koper en een krijsend bekken. Want het is alleen Gods liefde, de onvoorwaardelijke liefde, die aan gaven, kennis en geloof inhoud geeft. Dan produceren we mooie klanken die tot opbouw zijn van de ander, door de liefde van God die in ons hart is uitgestort.

vrijdag 10 Nov. **1 Corinthiërs 13:4-8a**

'De liefde is geduldig, is mild. De liefde is niet jaloers. De liefde praalt niet, is niet opgeblazen, is niet onwelvoeglijk, zoekt zichzelf niet, prikkelt niet, rekent het kwade niet aan, verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid maar verheugt zich samen met de waarheid, verduurt alles, gelooft alle, hoopt alles volhardt in alles. De liefde valt nooit uit.'

Paulus omschrijft in deze verzen de essentie van wie God is. 8 eigenschappen beschrijven de God van liefde. De 8 andere eigenschappen die Paulus hier noemt trof hij bij de Corinthiërs aan. Het zijn eigenschappen waarbij het 'Ik' boven de ander wordt gesteld en staat in contrast met wie God is. De eigenschap die er dan extra uitspringt is dat de liefde zichzelf niet zoekt. En dat is de kern. Het is namelijk niet nodig. Want het is Gods liefde waarin wij volkomen erkenning krijgen. Hij heeft zijn schepping onvoorwaardelijk lief. Alleen als wij echt doordrongen zijn van "de liefde van God welke is in Christus Jezus onze Heer" kunnen wij onszelf onvoorwaardelijk liefhebben en onze naasten ook. Het is Gods liefde die de onuitputtelijke krachtbron is waaruit wij mogen putten, zodat we in geduld, mildheid, waarheid, verduring, geloof, hoop en volharding kunnen wandelen.

zaterdag 11 Nov. **Efeze 1:3-5**

'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen in de hemelse gebieden in Christus, zoals Hij ons heeft uitgekozen in Hem vóór de grondvesting van de wereld opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn, in liefde ons tevoren bestemd hebbend tot onze aanneming tot zonen, door Christus Jezus, voor Zichzelf in overeenstemming met het welbehagen van Zijn wil.'

God houdt onvoorwaardelijk van zijn schepping. Hij heeft de wereld lief en wil dat alle mensen gered worden en komen tot kennis van waarheid (1Tim 2:4). En daarom is de genade van God verschenen, redding brengend aan alle mensen (Titus 2:10). Hij is de redder van alle mensen in het bijzonder van de gelovigen. Van ons. Hier in Efeze 1 schrijft Paulus dat God de Vader voor de grondvesting van de wereld al ons heeft uitgekozen. In liefde ons tevoren bestemd hebbend tot onze aanneming tot zonen. In vers 10 staat met welk doel dat is. Om alle dingen samen te vatten in Christus, zowel wat in de hemelen als wat op aarde is. Om heel de schepping het leven te geven en tot zijn bestemming te brengen heeft God ons uitgekozen om voor dat doel te worden ingezet door Hem. Zodat we tot zegen zijn voor allen in de hemelen en op aarde. De liefde waarmee God ons liefheeft is in onze harten uitgestort zodat we van nu af tot aan de voleinding van de aionen mogen overvloeien van de rijkdom van zijn Genade.



zondag 12 Nov. **2 Corinthiërs 5: 14-16a**

'Want de liefde van Christus dringt ons, dit geoordeeld hebbend, dat indien Een voor allen gestorven is, dus allen gestorven zijn. En hij is gestorven voor allen opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Daarom zijn we vanaf nu met niemand bekend naar het vlees.'

In Romeinen 8 kunnen we lezen dat de Paulus de liefde van Christus beschrijft als de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer. En in Romeinen 5 schrijft Paulus dat God zijn liefde aan ons bewijst omdat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Hier in 2 Korinthe 5 komt de universele reikwijdte tot uiting van de liefde van God. Een stierf voor allen, waardoor allen stierven. Hij werd opgewekt en levend gemaakt waardoor allen levend gemaakt zullen worden. Daardoor kunnen we nu met heel andere ogen naar de mensen om ons heen kijken. We mogen kijken zoals God kijkt. Niet elkaar zien gebaseerd op het verleden, maar op de toekomst. Echt liefde voor elkaar hebben vanwege de hoop die voor ons gereserveerd is in de hemelen en waarvan wij mogen lezen in het woord van de waarheid van het evangelie (Kolossenzen 1:3-6)

maandag 13 nov. **Romeinen 8:28-30**

'Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn. 29. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30. en die Hij tevoren bestemd heeft, deze heeft Hij ook geroepen: en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd: en die hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.'

Wat nu? Als je de dag begint vol goede moed. En aan het eind van de dag blijkt het weer zo'n mislukte dag. Hoe voel je je dan? Misschien heb je aan het begin van de dag gebeden tot God of je waardig mag wandelen. Maar het lukte niet. Geen nederige gezindheid en zachtmoedigheid naar de burens, je collega op je werk of je vriend op school. Geduld dat ver te zoeken was vandaag. Geen liefde betoond naar de ander. Om moedeloos van te worden! Je vraagt je misschien soms af hoe God in Zijn plan, mij nog nuttig kan gebruiken. Als je dit misschien weleens denkt dan wil ik, met je, deze week de verzen uit Rom. 8 vers 28-30 eens wat nader bekijken. Het eerste wat opvalt, als je deze woorden leest, is dat God alleen aan het werk is. We lezen dat : God alles doet medewerken. Het gaat over Zijn voornemen. Hij kende je tevoren. Hij bestemde je tevoren. Hij roept ons en Hij rechtvaardigt ons. Hij verheerlijkt. Niets van ons zelf, geen eigen inspanningen! Alles Zijn werk! Dat is al een reden om de dag jubelend te beginnen!

dinsdag 14 nov. **Romeinen 8:28**

'Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn....'

Wij weten echter... In het vers hiervoor (vers 26) zegt de apostel nog dat wij **niet** weten wat wij zouden bidden, naar wat past... Het is dus niet noodzakelijk dat wij altijd maar weten wat wij iedere dag tot God de Vader mogen bidden omdat wij immers **wel** weten dat God in ons leven alles doet samenwerken voor ons welzijn! Hoe de dingen gaan in ons leven, we mogen vanuit Gods Woord weten dat alles wat gebeurd in ons leven, ons niet kan scheiden van datgene wat God voor ons tevoren heeft bereid. Wij die God liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Hij die ons heeft ingesloten in Zijn grote plan. Zullen wij daar morgen eens verder naar kijken?



woensdag 15 nov. **Romeinen 8:29**

'Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;...'

Hij kent ons tevoren. Wat een troost gaat daarvan uit. Voordat wij bestonden, geboren werden, onze plaats toegewezen kregen op deze aarde, kende God ons al. Waren wij al bij Hem bekend en had Hij ons al ingesloten in Zijn heerlijke plan met ons en met het universum! Dat wil zeggen dat wij niet voor niets geboren werden maar noodzakelijk zijn voor God en Christus... Wat een enorme gedachte is dit om mee te nemen vandaag.....

donderdag 16 nov. **Romeinen 8:29**

'Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.'

Onze bestemming was door God al bepaald vanaf het begin van de schepping, lang voordat wij geboren werden. Zodat wij zelfs tijdens ons leven geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de bestemming die God voor ons al tevoren heeft bepaald. Deze bestemming is hoger dan onze hoogste dromen en is heerlijker dan onze heerlijkste aardse verwachtingen... Wat is dan die bestemming die Hij tevoren voor ons heeft bepaald? Bent u ook zo nieuwsgierig?

vrijdag 17 nov. **Romeinen 8:29**

'Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;...'

Deze bestemming, voor ons leden van het lichaam van Christus, is dat wij door God tevoren bestemd zijn om gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon..... Wat een enorme grootse gedachte is dit. Wij, sterfelijk en bederfelijk, aards, onvolkomen, vleselijk, onwaardig mogen straks gelijkvormig zijn aan het beeld van Zijn Zoon. Als wij de Here tegemoet gaan in de lucht, zal Hij ons vernederd lichaam omzetten/omvormen, gelijkvormig aan Zijn heerlijkheidslichaam. Onze verhoging is het middel van God om Zijn Zoon uiteindelijk te plaatsen op de hoogste plaats in het universum! Morgen lezen we waarom dit dan zo is.

zaterdag 18 nov. **Romeinen 8:29**

'Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;...'

De Zoon van God, Christus Jezus onze Heer, kan niet Eerstgeborene zijn zonder broeders! Daar heb je broeders en zusters voor nodig die ook buiten het bereik van de dood zijn gekomen en door God de Vader verheerlijkt zijn met een heerlijkheidslichaam gelijkvormig aan Zijn verheerlijkte Zoon! Dus uiteindelijk zijn wij straks bij de Zoon essentieel voor Zijn verheerlijking. Wat een heerlijke gedachte om dit vandaag te beseffen.

zondag 19 nov. **Romeinen 8:28-30**

'Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn. 29. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 30. en die Hij tevoren bestemd heeft, deze heeft Hij ook geroepen: en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd: en die hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.'

Deze week hebben wij mogen kijken naar de gouden schakels van een soevereine God. God die als een pottenbakker ons kneedt tot Zijn eer. Hij kende ons tevoren! Hij bestemde ons tevoren! Hij roept ons in de tijd! Hij rechtvaardigt ons door het offer van Zijn Zoon op Golgotha. En Hij verheerlijkt ons ook. Wat er ook mag



gebeuren in ons leven, het zij vreugde mijn deel is of smart mij verteerd, het mij goed wat God mij beschikt. En dat.... Is een heerlijke toekomst samen met Zijn Zoon.

maandag 20 nov. **Marcus 13:1**

'En toen Hij uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen!' ^[HSV]

Eén van Jezus' leerlingen was erg onder de indruk van de enorme stenen en gebouwen van het tempelcomplex ('gewijde plaats'). Toch, al die inspanningen, die men voor de bouw had verricht, leidden uiteindelijk tot niets. Want de Heer antwoordde, dat "niet één steen op de andere gelaten wordt die niet afgebroken wordt" (wat ook inderdaad gebeurde!) Hoe mooi of indrukwekkend alles om ons heen lijkt, het is zeer tijdelijk, aards. Ons eigen zwoegen leidt toch niet tot God, ook niet deze 'gewijde plaats'!

Slechts met onze *menselijke ogen* naar de wereld om ons heen kijken (hetzij naar mooie, hetzij naar 'vreselijke' dingen), brengt je niet erg ver, omdat God elke *eigen* inspanning afbreekt! God leerde aan Samuel (die een van de zonen van Isai tot koning moest zalven) om ook als het mensen betreft, *niet* aan te zien wat voor ogen is. ^{1Sam.16:7} "Weest bedacht op wat boven is en niet op wat op de aarde is, want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met de Christus in God." ^{Kol.3:2,3}

dinsdag 21 nov. **1 Corinthiërs 3:9**

'Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.' ^[HSV]

Paulus spreekt tegen de Corinthiërs als tegen vleeselijke mensen, "onmondigen" (jonge kinderen) in Christus, die hij met melk voedde (3:1,2). Hij zegt, dat het de Heer is Die ieder geloof geeft en dat God laat groeien (:5-7). Paulus spreekt geroepen heiligen (te Corinthiërs) in Christus Jezus, samen met wie de Heer aanroepen, aan als: *Gods akkerland*. Voor "akker" staat er: ge-orgion (Grieks). In Johannes 15:1 noemt Jezus Zijn Vader de "Land-werker/Wijngaardenier", in het Grieks een soortgelijk woord. En de gelijkenis van Matt. 21:33-41/Marc.12:1-9/Luc.20:9-19 betreft land-werkers in een wijngaard. Dat zijn beelden, die de Heer voor Israël gebruikte. Ook voor ons ("Gods akker") geldt nu: *God* geeft groei naar wat in Zijn plan past. En de zwoegende "land-werker"-georgos- moet eerst een deel van de vruchten krijgen. ^{2Tim.2:6} GóD bepaalt dus wat en hoe het zal gaan.

Door genade mogen wij die grote God, Die liefde is, nu al kennen en aanroepen met: Abba, Vader!

woensdag 22 nov. **1 Corinthiërs 3:9b**

'[...]. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.' ^[HSV]

Gods "gebouw" bent ú. Afgelopen maandag kon u lezen over de gebouwen van het tempelcomplex (Marc. 13:1). Gods heerlijkheid heeft in eerdere tempels verblijf gehad, en ging daaruit weg (zie Ezech.9, 10). Maar, rondgaand te midden van Zijn volk, noemde de Heer *Zijn eigen lichaam* een tempel. ^{Joh.2:21} Hier zegt ook Paulus iets verder in dit hoofdstuk (:16): "Weten jullie niet, dat jullie tempel van God zijn en dat de geest van God huist in jullie?" En: "... want tempel van God is heilig, jullie zijn die." Vanuit een letterlijk en zichtbaar (stenen) gebouw verschuift 'Gods aanwezigheid' naar wonen in mensen. Kan Zijn aanwezigheid dichterbij zijn?! Op dat moment waren de Corinthiërs echter "vleselijk" en gericht op het zichtbare, hier en nu. Daarom richt Paulus hen en ons op Gods geest, Die ín ons woont. U, heilige tempel van God (:16,17). Dat is niet direct zichtbaar, maar Zijn kracht is in ons, ook als wij zwak zijn. *Gods* gebouw bent ú!



donderdag 23 nov. **2 Corinthiërs 5:1**

'Want wij weten dat ingeval ons aardse tent-(woon)huis afgebroken wordt, wij een gebouw uit God hebben, een (woon)huis, niet met handen gemaakt, eonisch, in de hemelen.' ^[NCV21]

"Gebouw" is bij ons een algemene term, maar de grondtaal hier geeft aan: **oiko-domè** = (woon)**huis**+bouw. In dit beeld staat ons aardse tent-huis tegenover een ander huis, niet met handen gemaakt, een gebouw uit God. Terwijl Zijn geest ook nu al in ons woont, heeft God voor ons een (woon)huis *in de hemelen, eonisch!* Dáár zijn wij thuis in ons ware huis! "In de geest" kunnen wij daar nu al mee rekenen. Dáár zal het sterfelijke opgeslokt zijn door het leven. En God maakt dit gebouw, ons allen tezamen, tot één: ieder, die bij het lichaam van Christus mag horen, als één gebouw verzameld, samengevoegd. Dat komt ook in de tekst van morgen aan de orde. Wat een rijke zegeningen en uitzicht van Hem!

vrijdag 24 nov. **Efeze 2:21,22**

'[...Christus Jezus zelf...] 21. in Wie heel het gebouw, samengevoegd, groeit tot een heilige tempel in de Heer, 22. in Wie ook jullie samengebouwd worden tot een woonplaats van God, in de geest.' ^[NCV21]

Gelovigen in Christus Jezus hier worden onder andere genoemd: gezinsleden van God en: gebouwd op het fundament van... (:19, 20). Wat een wonder! *In Christus* groeit dit hele gebouw, samengevoegd, tot een *heilige tempel* in de Heer. Ook staat er: samen-gebouwd tot een *woonplaats van God*, in geest. Eerdere tempels waren door mensen gemaakt (door Salomo -en verwoest door Babyloniërs-; en de tempel o.a. door Zerubbabel, die rond 167 v.Chr. grof ontwijfd werd). Het was vanwege al de *afgoederij en gruwelen*, zelfs in die tempel, ^{Ezech.8:3, 6-18} dat God deze tempels (en Jeruzalem) liet verwoesten. En vervolgens doet Hij in deze tijd van genade Zélf een *heilige tempel* groeien in de Heer. In Christus Jezus zijn wij allen, verzameld, samengevoegd tot dat "gebouw", tot een woonplaats van God, in de geest. Hieruit blijkt: het is niet(s) door mensen, slechts door *Hem* en *tot Gods eer!* Hij laat ons samen groeien, *in Hem* en voor Hem alleen!

zaterdag 25 nov. **Efeze 4:29**

'Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de nodige opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen.' ^[NCV21]
Eerder zagen we dat de Heer Zijn "gebouw", ((woon)-huis), samengevoegd, tot een heilige tempel in de Heer laat groeien. Daarvoor zette Hij o.a. Paulus in, de apostel voor de natiën, die aan de uitgeroepen gemeente (mede aan u en mij) veel aanwijzingen mocht geven, ook met autoriteit! Dit is zo'n sterke aanwijzing. Waarom zouden dan wij letten op wat wij spreken? Omdat een goed woord er is "voor de nodige opbouw". Het Griekse woord hier vertaald met 'opbouw', is hetzelfde als 'ons' eerdere woord voor "gebouw": oiko+domè = (woon-)huis+bouw. In Góds woonhuis, gebouw, zal geen bedorven woord gevonden worden! Inderdaad is dit woord hier figuurlijk gebruikt, als: opbouw. Een goed woord bouwt (het huis) op en geeft dat het een geweldig huis is. Een goed woord klinkt, opdat het geeft genade aan wie het hoort! Zó is het in het huis van God, opbouw geeft vreugde!

zondag 26 nov. **Galaten 5:22**

'De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding' ^[NCV21]

In Christus groeit het samengevoegde gebouw, tot een *heilige tempel* in de Heer (zie ook vrijdag)- in beelden gesproken natuurlijk. In eerdere verzen in dit hoofdstuk ging het om *werken* van het vlees (:19). Maar het is *de geest* die vrucht doet groeien, zónder onze eigen inbreng, want het is *vrucht van* de geest. En als eerste vrucht kan er dan niets anders zijn dan liefde! Immers, God is liefde. Het is Zijn kracht in ons, die alles wat wij doen kleurt en sterkt, zodat er vrucht groeit. En wat een vrucht is dit! Bij elk aspect is veel rijkdom te ontdekken. Door Gods geest in ons raken nu werken van het vlees steeds meer op de achtergrond, doven uit, terwijl vrucht van de geest met al



haar facetten groeit. Tezamen groeien we dus in al die facetten, tot een heilige tempel in de Heer!

maandag 27 nov. **Genesis 41:46**

'Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad.'
Dertien jaar hiervoor zat Jozef in de gevangenis. Was dat een verloren periode? Uiteindelijk heeft dat samengewerkt tot een mooi einddoel. Zo is dat niet altijd. Heel vaak kunnen we geen logica ontdekken en zeker niet een goede afloop. Je kunt niet altijd vertellen, dat uiteindelijk alle stukjes van de puzzel op hun plek zijn gevallen. Er blijven puzzels die niet op te lossen zijn, die onoplosbaar blijken. Zo zullen er, totdat Hij komt, vele vragen blijven. Met Zijn komst komen ook de antwoorden. Prediker schrijft het zo: *'De mens heeft wel inzicht maar geen overzicht.'* ^{Pred.3:11-15}. Hij kent alle puzzelstukjes en Hij maakt het mooiste plaatje dat je maar bedenken kunt.

dinsdag 28 nov. **1 Thessalonicenzen 3:11**

'Hij, onze God en Vader, en onze Here Jezus, bane ons de weg tot u ...'
Paulus schrijft deze woorden aan de gemeente te Thessaloniki. Er moet een weg komen tussen u en mij. Er is een geografische afstand tussen hen. En Paulus wil deze gemeente graag weer eens bezoeken. Als je wat dieper kijkt, dan zie je dat Paulus meer wil dan even een kopje koffie drinken. Kan de één de ander bereiken? Kan het hart van de één komen tot het hart van de ander? Het laatste wat de profeten hebben gezegd, kun je vinden in de laatste zin van Maleachi, het laatste boek van het oude testament: *'Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen.'* ^{Mal.4:6a} Soms loop je ertegen aan, er is geen weg; je wilt iemand bereiken, maar je kunt de woorden niet vinden en ze blijven ergens halverwege steken. De weg vinden naar het hart van de ander is niet aan de mens gegeven. Paulus bidt ervoor. Wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk voor God. Vader opent harten, ook je eigen hart!

woensdag 29 nov. **Genesis 41: 56-57**

'Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren; want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen ...'
Jozef heeft in de 7 jaren van overvloed enorm veel koren verzameld. Alle opslagruimtes waren gevuld. Jozef hoopte koren op als zand der zee, geweldig veel, zodat men het niet meer tellen kon. vs.49. Dan breekt de hongersnood aan. Jozef gaat de schuren openen en heel de wereld klopt aan bij Jozef en het koren gaat de mensen redden, ook zijn volksgenoten uit het land Kanaän – Jozef wordt de grote redder. Jezus zegt: *'Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren ...'* ^{Joh.6:35} Brood, een van de eerste levensbehoeften van de mens. Voedsel voor de gelovige mens vinden we bij Hem. Hij geeft in overvloed en dat maakt Hem tot de grote Redder.

donderdag 30 nov. **2 Timotheüs 1: 6**

'... de gave Gods aan te wakkeren die in u is ...'
Levend water is geen stilstaand water; de gave Gods is ook niet stilstaand. Wanneer Jezus bij de Emmaüsgangers gaat lopen, Luc.24 ontstaat er een gesprek tussen hen. De mannen zeiden: "Was ons hart niet brandende in ons!" Jezus had ze herinnerd aan al die woorden van Mozes en dan gaat die vlam weer branden, het vuur wordt aangewakkerd! De Emmaüsgangers stelden ook vragen. Vragen stellen is soms belangrijker dan de antwoorden. Vragen stellen betekent, dat je geest wakker wordt. De mens die vraagt, wil onderwezen worden. Onderwijs van Godswege maakt een hart brandend. Vader, leer mij Uw weg! Amen.