

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling ¹

maandag 1 jan. **Psalm 96:1-3**

'Zing voor JAHWEH een nieuw lied, zing voor JAHWEH, heel het land! Zing voor JAHWEH, zegent Zijn Naam. Breng berichten over Zijn redding, dag na dag. Verhaal onder de natiën Zijn heerlijkheid, onder alle volken zijn schitterende daden.'

Deze profetische psalm wijst vooruit naar de tijd dat JAHWEH zal regeren over de hele aarde. In het begin van deze psalm gaat het over het uiteindelijke doel van Gods ingrijpen hier op aarde: Redding. Het woord evangelie kennen we uit de Griekse geschriften, maar in de Septuagint, de Griekse vertaling van het oude testament, wordt hier ook het woord evangelie gebruikt. Er wordt hier namelijk gesproken over het evangelie van Zijn redding. Dat is waar we over zouden spreken en zingen. Dat zal ook inhouden dat Hij recht zal zetten wat krom is. Dat is pijnlijk maar wel noodzakelijk. Daar gaat het in deze psalm ook over. Wij mogen weten dat alles wat God doet, geworteld is in zijn liefde. Ook als het gaat om Zijn oordelen. Want Zijn Barmhartigheid overwint het oordeel (Jakobus 2:13). Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat alle natiën Hem zullen loven.

dinsdag 2 jan. **Psalm 96:10-13**

'Zeg onder de natiën: "JAHWEH, Hij regeert!" Ja, de woonplaats is gevestigd, ze zal niet wankelen. Hij zal volken richten met rechtvaardigheid. De hemelen zullen zich verheugen en het land zal jubelen, de zee zal donderen met haar volheid. Het veld zal vrolijk zijn met al wat er in is. Dan zullen alle bomen van het wilde woud juichen, voor het aangezicht van JAHWEH, want Hij komt. Want Hij komt om het land te oordelen. Hij zal de woonplaats oordelen in rechtvaardigheid en de volken met Zijn waarheid.'

Voordat God gaat ingrijpen hier op aarde, zal onder de natiën het evangelie gebracht worden dat de macht bij JAHWEH ligt. Hij is degene die regeert. Het is Zijn Zoon die op de troon zit en zal heersen vanuit Sion (psalm 110) en van daaruit Zijn macht zal uitbreiden over de hele aarde. Dit evangelie kennen we ook als "het evangelie van het koninkrijk" De volken worden gericht met rechtvaardigheid en in waarheid. Alles wat krom is wordt rechtgezet en de leugen wordt ontmaskerd in waarheid. Dan zal een tijd aanbreken van grote vreugde. Wat opvallend is in deze verzen is dat de hele schepping vreugde zal beleven. De hemelen, de zee, het veld en het woud. Dan zal ook onthuld zijn (Romeinen 8:19) wie de zonen van God zijn waarnaar de schepping zo reikhalzend heeft uitgekeken.

woensdag 3 jan. **Jesaja 52:7,8**

'Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hen die berichten brengen die vrede aankondigen, die goede berichten brengen, die redding aankondigen, die tot Zion zeggen: jouw Elohim heerst! De stem van jouw wachters, zij verheffen hun stem, samen jubelen zij, want zij zullen het volkomen eens zijn wanneer JAHWEH terugkeert in Zion.'

In dit gedeelte gaat het opnieuw over evangelie. Evangelie van redding en evangelie van vrede. Paulus haalt in Romeinen 10:15 dit tekstgedeelte uit Jesaja aan. Hij was degene die bij uitstek door God geroepen was om de boodschap van bevrijding en redding te brengen. De voeten die deze boodschap brengen zijn lieflijk. Ze brengen grote vreugde. Die energie zit in de voeten van degene die het evangelie brengt. In Handelingen 14 kunnen we lezen dat Paulus een man geneest die sinds zijn geboorte verlamd was. Deze man sprong op. Hij had kracht gekregen. Het is een prachtig beeld van wat er gebeurt als het evangelie ingang vindt bij een mens. Het geeft hoop, verwachting, onbezorgdheid en grote vreugde. Over deze uitwerking schreef Jesaja ook al in hoofdstuk 40:31 "Maar die JAHWEH verwachten zullen van kracht veranderen. Zij zullen opstijgen met vleugels als gieren. Zij zullen rennen en niet moe worden. Zij zullen gaan en niet zwak worden"

¹ Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



donderdag 4 jan. **Romeinen 1:1-4**

'Paulus, een slaaf van Christus Jezus, een geroepen afgevaardigde, afgezonderd voor het evangelie van God, dat Hij tevoren heeft beloofd door Zijn profeten in de heilige Schriften, aangaande Zijn Zoon, Die naar het vlees geboren is uit het zaad van David. Die met kracht bepaald is Gods Zoon te zijn overeenkomstig de geest van heiligheid door de opstanding van doden, Jezus Christus onze Heer.'

Nadat het evangelie van het koninkrijk officieel was afgewezen door Israël, (Handelingen 7) werd Paulus geroepen (Handelingen 9). Onderweg naar Damascus werd hij door de genade van de Heer overweldigd. Hij werd daar als slaaf geroepen, afgezonderd en afgevaardigd om het evangelie van God onder de natiën te verkondigen. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Dat het om het evangelie van God gaat wordt bewezen door de Schriften. Vele honderden jaren was de komst en aanwezigheid van de Messias tot in detail aangekondigd door de profeten. Het is het evangelie dat God de beloften die Hij gedaan heeft, heeft vervuld. En met wat een kracht! Het is de Heer Jezus door wie God de Vader de dood overwint. Dat was bij zijn leven hier op aarde toen Hij het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain en Lazarus opwekte en natuurlijk later toen God Hem uit de doden opwekte om aan iedereen het leven te geven.

vrijdag 5 jan. **Handelingen 20:22-24**

'En nu, zie, ik, gebonden in de geest ga naar Jeruzalem, niet wetend wat mij in haar tegemoet zal komen, behalve dat de heilige geest iedere stad mij betuigt, zeggend dat boeien en verdrukkingen mij resten. Maar van niets heb ik een woord noch houd ik mijn ziel voor mijzelf als waardevol, tot ik mijn loop en dienst welke ik ontvangen heb van de Heer Jezus, zou volbrengen, het evangelie van de genade van God te betuigen.'

Het was de genade van God die Paulus overweldigd had onderweg naar Damascus. Het was de genade van God die Paulus de kracht en de energie gaf om meer te arbeiden dan alle andere apostelen. Want het evangelie van de genade is een enorme kracht. Het beschaamt nooit (Romeinen 1;16) Het geeft antwoord op alle vragen. Het geeft uitzicht in elke situatie. Het is Gods kracht tot redding! Allen worden om niet gerechtvaardigd in Zijn genade (Romeinen 3), dus ook de goddelozen (Romeinen 4). In Handelingen 13 spreek Paulus de joden toe in de synagoge in Antiochië waarin hij de geschiedenis uiteenzet die uitloopt op de Messias en over rechtvaardiging uit geloof in genade. Hij en Barnabas dringen er bij hen op aan om bij in de genade te blijven. De joden wijzen de boodschap van Paulus en Barnabas af en lasteren hen. Afwijzing en verdrukking bleven tot aan het einde van Paulus' bediening maar in dit alles is het de genade en liefde van God die in Paulus werkte als onuitputtelijke krachtbron waardoor Hij tegen alle weerstand en dreiging in door kon gaan met de dienst die Hij van de Heer ontvangen had.

zaterdag 6 jan. **2 Corinthiërs 4: 3,4**

'Indien ons evangelie nu ook bedekt is, is het bedekt in hen die te gronde gaan, in wie de god van dit tijdperk de gedachten van de ongelovigen blind gemaakt heeft, zodat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het Beeld is van de onzichtbare God, hen niet bestraalt.'

Het is God zelf die onze ogen geopend heeft voor het geweldige licht van het evangelie. We zijn immers gered uit genade, door geloof en dat is niet uit onszelf. Het is echt een geschenk van God. In dit gedeelte schrijft Paulus dat degenen die verloren gaan een bedekking hebben waardoor ze de waarheid niet kunnen zien. Het is de god van deze aion, de Satan die de gedachten van de ongelovigen blind heeft gemaakt. Het is een geestelijke blindheid. Door de bedekking worden de ogen van hun hart niet verlicht. Dit alles is naar Gods raad, want hij bepaalt wie de tegenstander mag verblinden en wie niet. En dan te bedenken hoe helder en fel de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus in ons hart straalt, want wij mogen weten dat Hij Die de Heer Jezus opgewekt heeft ook óns door Jezus zal opwekken en uiteindelijk allen zal levend maken.

zondag 7 jan. **1 Timotheüs 1 : 10b-12**

'...en ingeval dat iets anders de gezonde onderwijzing tegenstreeft, in overeenstemming met het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij toevertrouwd is. Dankbaar ben ik Hem Die mij kracht geeft, Christus Jezus onze Heer, omdat Hij mij trouw geacht heeft, mij aangesteld hebbend tot dienstwerk.'

In het voorgaande somt Paulus een hele lijst zondaren op. Het gaat om zonden tegen God en zonden tegen de medemens. Deze zonden staan niet alleen haaks op de wet van



Mozes, maar ook op de gezonde onderwijzing. God heeft liefde in onze harten uitgestort (Romeinen 5:5). Liefde naar God en naar onze medemens. God de Vader heeft Zijn schepping onvoorwaardelijk lief. Dat heeft Hij bewezen door zijn Zoon te geven (Johannes 3:16). Samen met Hem is de oude mens mee gekruisigd en daarmee is het lichaam van de zonde buiten werking gesteld (Romeinen 6:6).

Wat ik zo prachtig vind is dat Paulus hier spreekt van het evangelie van de gelukkige God. God de Vader heeft een plan met Zijn schepping waarin Hij Zijn liefde tot volle uiting gaat brengen. Er is niets dat Hem daarvan kan weerhouden.. Het is door Zijn Zoon, de Christus, door wie Hij Zijn doel bereikt. Het verlangen van JAHWEH zal voorspoedig zijn in Zijn hand (Jesaja 53:10). Dat verlangen is dat alle mensen gered worden. Dit realiseert Hij door Zijn Zoon onze Heer, Die in al wat Hij doet voorspoedig zal zijn (Psalm 1:3). Alles gelukt Hem en dat maakt Hem gelukkig.

maandag 8 jan. **Romeinen 10: 12,13**

'Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden ...'

Hij is Heer over/van allen. Heer van alle mensen en rijk voor diegenen die Hem kennen. Dát is pas een goede boodschap! Gelovig of niet, Hij wordt niet je Heer maar Hij is Heer van alle mensen. Maar degenen die van Hem zijn gaat Hij rijkelijk voorzien van genade, woord en liefde. Vader, dank U wel!

dinsdag 9 jan. **1 Timotheüs 4: 11**

'Beveel en leer dit!'

Wie de gedachte heeft gehad om bij het evangelie van Paulus lekker achterover te gaan zitten en te wachten op acties van boven, heeft ergens een afslag gemist. Dit is een opdracht! Bevelen en leren, eehh... wat eigenlijk? Dat staat ervoor: '... dat wij onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen.'

woensdag 10 jan. **Johannes 19: 30a**

'Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: "Het is volbracht!"'

Hij was de weg gegaan van lijden. En net voordat Hij stierf zegt Hij deze woorden. "Het is volbracht!" Het is het grote scharnierpunt in de schepping. Hij sterft en laat het leven los en juist dit zal blijken tot behoud van heel de mensheid te zijn. Het is volbracht! Amen!

donderdag 11 jan. **Ruth 1:16-17**

'Dring er bij mij niet op aan dat ik jou verlaat om terug te keren, achter jou vandaan! Want waarheen jij zal gaan, zal ik gaan, en alwaar jij zal verblijven, zal ik verblijven. Jouw volk zal mijn volk zijn en jouw Elohim mijn Elohim! Waar jij zal sterven, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden! Zó zal Jahweh het voor mij doen en zó zal Hij het mij toevoegen dat slechts de dood scheiding zal brengen tussen mij en jou!' ^[NCV]

Met Noömi gaan Orpa en Ruth op weg naar het beloofde land. Orpa gaat terug naar haar volk. Ruth spreekt de woorden, die wij net gelezen hebben. Zij gaat met Noömi mee naar het beloofde land. Wat brengt haar daartoe? Ruth heeft de liefde van Noömi ervaren en haar actieve geloof gezien. Dat brengt haar tot: 'Jouw volk zal mijn volk zijn en jouw Elohim mijn Elohim!'

vrijdag 12 jan. **Ruth 1:16-17**

'Jouw volk zal mijn volk zijn en jouw Elohim mijn Elohim!'

Wat een zicht geven deze woorden ook op Gods handelen met Israël! Het volk zal zegenkanaal zijn voor de volkeren en die zullen met Israël – dus met Ruth – zeggen, dat God ook hun verlossing op het oog heeft. Tijdens het Joodse Pinksterfeest wordt uit het boek Ruth gelezen. Dan wordt eraan gedacht, dat God eens alle volkeren zal uitnodigen tot hun heil! Ruth is dus voorbode van dat toekomstig handelen van God! Eerst moest Paulus nog komen om de gemeente uit te roepen, maar dan zal elk schepsel horen Wie Hij is! En: dat Hij niemand vergeet! Mogen jij en ik op de plaats die Hij ons geeft tot Zijn eer zijn en tot opbouw van degene die Hij op jouw en mijn weg brengt!



zaterdag 13 jan. **Ruth 1:16-17**

'Jouw volk zal mijn volk zijn en jouw Elohim mijn Elohim!'

Wij lezen nogmaals vers 16-17. In die verzen lezen wij de Hebreeuwse woorden 'Elohim' en 'Jahweh' – de NBG-vertaling zegt daar 'God' en 'de Here'. Wat betekenen die woorden? 'Elohim' betekent 'plaatsen', en 'Jahweh' zegt: 'Hij Die is en Die was en Die komt.' Die betekenissen onderstrepen a.h.w. wat wij van Paulus horen – God zal uiteindelijk alles in allen zijn! Dus: uit de monden van al die volkeren klinkt straks: Uw God is onze God! Ruths woorden zijn profetisch en wijzen vooruit naar dat moment! Al die pijn, dat schreeuwen en die nood van de mensheid maken plaats voor dankbaarheid, dat Hij naar hen omziet. Dank je met me mee, dat wij zicht hebben mogen krijgen op Gods plan?!!

zondag 14 jan. **Mattheüs 1:5**

'Boaz verwekte Obed bij Ruth. Obed verwekte Isai, Isai verwekte David, de koning.'

In Mattheüs gaat het over de afstamming van Jezus Christus. Behalve Ruth wordt in hoofdstuk 1:3 Tamar genoemd en in vers 5 Rachab. Ruth geloofde Jahweh en kreeg Hem lief. Zij zocht haar toevlucht onder Zijn vleugels! Uiteindelijk zal iedereen daar zijn! Dat jij en ik Hem mogen kennen in Zijn liefde, en: die liefde, de genade en de verzoening mogen leven tot eer van Hem en tot opbouw van elkaar!

maandag 15 jan. **1Timotheüs 1:6-7**

'[...] 6. waarvan sommigen, afwijkend, werden afgewend tot ijdel gezwets. 7. Zij willen wetsleraren zijn, niet bevattend, noch wat zij zeggen, noch waar zij op staan.' [NCV '21]

"Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer", schrijft Paulus aan Timotheüs. Dan spreekt hij Timotheüs aan om sommigen op te dragen niet anders te leren. Uit vers 7 blijkt, dat sommigen, die afwijken, wetsleraren willen zijn. De wet nu is uitstekend, als iemand haar wettig gebruikt.^{1:8} Maar toch is de wet *niet gesteld voor de rechtvaardige*,^{1:9} echter voor wettelozen en niet-onderschikkenden, voor oneerbiedigen en zondaars, [...] en voor vele anderen, die kwade zaken doen. Ook voor dat, wat ingaat tegen de aan Paulus toevertrouwde gezonde leer (die overeenstemt met het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God! ^{1:11})

Wij weten in genade *gerechtvaardigd te zijn, in Zijn bloed en uit Zijn geloof* (beide van Jezus Christus)!^{Rom.5:9, 5:1} Leraren die iets anders leren, zoals wetsleraren die aan gelovigen weer normen of regels opleggen (hetzij omwille van 'heiliging', of omwille van het moeten laten zien van 'jouw geloof', of omwille van wat dan ook), doen in feite af van Zijn gigantische offer. Misschien bevatten zij dit niet... Hoe Heer-lijk echter dat Hij, voor Zijn gehele schepping, reeds álles heeft volbracht!

dinsdag 16 jan. **Deuteronomium 4:2**

'4:1. Nu dan, Israël,[...] 2. U mag aan het woord dat Ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de Here, uw God, die Ik u gebied, in acht neemt.' [HSV]

De Heer gaf Zijn onderwijzingen, Zijn wet, aan *Israël* (Zijn uitverkoren volk). Zij zouden die heel nauwkeurig volgen, er niets aan toevoegen, noch er iets van afdoen. Bij de berg Sinaï had het volk ook gezegd, dat zij dat alles zouden doen.^{Ex.24:3b} Toch weet u, dat niemand ál Gods bepalingen kon houden, dus schuldig is en overtreder van héél Zijn onderwijzing. "Er is niemand rechtvaardig, ook niet één."^{Rom.3:9,10} Maar doordat Hij de wet gaf, is er kennis van zonde.^{Rom.3:20} Er werd aangetoond dat állen zondigen en gebrek lijden aan de heerlijkheid van God!^{3:23}

Voor deze tijd brengt Paulus het evangelie, dat er, *zonder wet*, gerechtigheid van God is geopenbaard, door het geloof *van Jezus Christus*.^{Rom.3:21,22} *Om niet gerechtvaardigd in Zijn genade*.^{3:24} Zoals Israël niets aan Gods woorden mocht toevoegen, of ervan afdoen, zo geldt dit ook voor ons voor het evangelie, dat Paulus bracht. Wie zou ook iets kunnen toevoegen aan Zijn werk, aan Zijn liefde? Want *door Zijn geloof* is het: genade, om niet. Dat is Zijn kracht voor vandaag!



woensdag 17 jan. **Kolossenzen 2:8**

'Ziet toe dat er niet iemand zal zijn, die jullie beroofd wegvoert door filosofie en lege verleiding, in overeenstemming met de overlevering van mensen, in overeenstemming met de grondregels van de wereld en niet in overeenstemming met Christus.' ^[NCV'21]

Paulus waarschuwt gelovigen in Christus in 2:4, dat niemand hen zou misleiden met een overredend woord. In dit vers 8 waarschuwt hij nogmaals, dat 'filosofie en lege verleiding' hen beroofd weg kan voeren. Filosofische redeneringen beroven je, bevatten allerlei overleveringen van mensen, waarbij men er geen rekening mee houdt, of iemand iets toevoegt aan, of afdoet van Gods Woord. Vers 20 geeft aan, wat "grondregels van de wereld" bijvoorbeeld zijn. Inzettingen als: raak niet aan, proef niet, beroer niet! Maar steunen op redeneringen, of op "grondregels" berooft je... Daarom leven wij niet meer overeenkomstig de "oude mens"; die is tezamen met Christus gestorven! Wij leven de nieuwe mens uit, toetsend wat de wil van God is. ^{Rom.12:2} En we luisteren niet naar overleveringen van mensen. In de nieuwe mens werkt Zijn geest; en Hij geeft, doet groeien, vrucht van de geest, zoals liefde, vreugde, vrede e.d. ^{Gal.5:22} Wat een genade!

donderdag 18 jan. **Romeinen 14:1**

'Neemt nu wie zwak is in het geloof tot je, maar niet om te oordelen over redeneringen. De een gelooft inderdaad alles te mogen eten, de zwakke echter nuttigt groenten.' ^[NCV'21]

Sommige gelovigen zijn 'zwak in het geloof'. Wat is dat? In Rom.4:19 zei Paulus, dat Abraham NIET zwak was in zijn geloof door op zijn eigen lichaam te zien, maar dat hij Gód (Gods beloften) geloofde! Zwak zijn in geloof lijkt daar te betekenen: toch nog naar jezelf, naar het hier en nu, kijken en niet, of minder Gód geloven. Hier in Romeinen 14 meenden sommigen, dat je geen (aan afgoden gewijd offer-)vlees mocht eten, of bepaalde dagen moest houden:⁵⁻⁶, dus: bepaalde regels in acht nemen. Verder oordeelden 'de zwakken' in het geloof, hen, die in de vrijheid stonden. Het punt was niet, dat 'de zwakken' Jezus níet als hun Redder zouden hebben aanvaard, maar hun geloof was zwak in dit: je *volkomen gerechtvaardigd* weten door *het geloof van Jezus*. Naast Zijn geloof, wilde men toch ook nog iets doen, of laten zien.... God echter heeft ons in genade, in liefde volkomen aanvaard. Zijn geliefde Zoon gaf Zich zelfs over voor ons, toen wij nog vijanden waren! En Hij is ons (de 'zwakke' of 'sterke') in liefde áltijd nabij, ook vandaag.

vrijdag 19 jan. **Romeinen 14:1**

'Neemt nu wie zwak is in het geloof tot je, maar niet om te oordelen over redeneringen. De een gelooft inderdaad alles te mogen eten, de zwakke echter nuttigt groenten.' ^[NCV'21]

Zowel de 'zwakke', als de 'sterke' in het geloof, zijn beiden 'huisknecht' van één Heer. *Alleen Hém* gaat het aan, of Zijn slaaf vast staat of valt (en Hij zal hem staande houden!) Daarom hoeven wij anderen in het geloof, noch te minachten, noch te oordelen. De 'sterke' zou niet oordelen over redeneringen, maar hij zou de 'zwakke' *tot zich nemen!* We discussiëren niet over (on-)gelijk van redeneringen, maar centraal mag staan de liefde naar de ander toe, zodat niemand aanstoot geeft aan de broeder, of een strik.^{:13b} Het gaat slechts de Heer aan hoe de een, of de ander in het geloof is, want wij zullen allen voor het erepodium van God staan:¹⁰. En dáár (wanneer wij al bekleed zijn met onvergankelijkheid!^{1Cor.15:51-53}) zal de Heer alle raadslagen van het hart openbaar maken en zal ieder lofprijs van God ontvangen^{1Cor.4:5}. Gelukkig, aan gelovigen geeft Hij herders en leraren, *tot opbouw* van het lichaam van Christus. In liefde draagt Hij u, mij, elke dag(!), zodat onderling, naar elkaar toe, de een de ander tot zich zal nemen, zonder minachting of oordelen. Wij zijn van Hém, één lichaam, tot Zijn eer en heerlijkheid.

zaterdag 20 jan. **Galaten 5:22**

'De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding.' ^[NCV'23]

Wat heerlijk toch dat Hij, Zijn geest al deze geweldige aspecten in ons hart en leven doet groeien! Ik hoef niet, als in een soort kramp, steeds ernaar te kijken, of ik wel 'voldoe' aan al deze bijzondere aspecten, want dan weten we al van tevoren, dat niemand aan deze vrucht volkomen kán voldoen! Sterk zijn in geloof is echter weten: Heer, U hebt met Uw kostbaar offer ook al mijn zonden en tekortkomingen volkomen gerechtvaardigd. Als ik tekort schiet in mijn ogen, weet ik toch, "dat God alles doet meewerken tot het goede voor hen die God liefhebben!"^{Rom.8:28} We strekken ons uit naar deze vrucht, steeds de woorden lezend en overwegend, zodat Hij ons daarmee de hele dag door leidt. Maar we danken Hem, dat het de vrucht *van de geest* is; dat Hij deze laat groeien!



zondag 21 jan. **Filippenzen 2:13-14**

'[...] want God is het Die in jullie zowel het willen als het werken voor Zijn welbehagen bewerkt. Doet alles zonder gemor en redeneringen,...' [NCV'23]

God geeft het ons, dat wij de gezindheid die ook in Christus Jezus is,^{2:5-8} steeds meer in ons leven mogen beseffen en willen uitleven. Dat wil zeggen: in volkomen verootmoediging en gehoorzaamheid de wil van Góð doen. Voor de Heer zelf betekende dit, omwille van heel de schepping een vloekdood (het kruis) sterven, tot zonde gemaakt worden! Hij legde Zijn heerlijkheid af, verootmoedigde Zich! Zo bewerkt God ook in ons (zowel in ons willen, als ons werken), dat wij niet langer roemen op eigen werk of verdienste, maar dat wij ons in alles aan Zijn wil onderschikken, tot Zijn eer mogen leven. Het gaat om *Zijn* welbehagen, niet om dat van ons, hoewel Hij ons in Christus al alles heeft geschonken! Wij laten die gezindheid van Christus in ons hart zijn, die stuurt ons, zonder morren en zonder allerlei redeneringen. "Gewoon" laag, in alles ootmoedig zijn, omdat Híj zo'n hoge, liefdevolle Heer is, van Wie wij zijn!

maandag 22 jan. **1Thessalonicenzen 5:24**

'Trouw is Hij, Die jullie roept; Hij zal het ook doen.'

Voorafgaand aan het bovengenoemde citaat gaat het in hoofdstuk vier van deze brief over de belofte, dat God ons tezamen door Jezus met Hem zal leiden naar de ontmoeting met de Heer in de lucht. We zullen weggerukt worden en altijd tezamen met de Heer zijn. ^{vgl. 1Thess.4:13-18}

Dit is voor gelovigen een geweldige toekomstverwachting waarover de apostel op tientallen plaatsen in zijn brieven schrijft. Chronologisch gezien schrijft hij er in deze brief waarschijnlijk voor de eerste keer over. In hoofdstuk vijf wordt het gevolgd door aansporingen of vermaningen om volhardend te zijn en onze levenswandel daarop te richten. 'Laten we niet dommelen, maar waakzaam en nuchter zijn';^{5:6} 'houdt vrede onder jullie zelf';¹² 'vermaant de ongeregelden, troost de kleinmoedigen, komt op voor de zwakken, weest geduldig met allen'.¹⁴ Uit onszelf kunnen wij dat niet doen. De belofte van heerlijkheid staat vaak in contrast met de omstandigheden waarin wij verkeren. Mag het dan Zijn kracht zijn, die in ons werkzaam is, want Hij roept ons. Hij zal het ook doen! ^{vgl. ook Rom.8:30}

dinsdag 23 jan. **1 Thessalonicenzen 5:24**

'Trouw is Hij, Die jullie roept; Hij zal het ook doen.'

Verheerlijking en verootmoediging; is er een groter contrast mogelijk? Onze toekomst is een stralend vergezicht; ons huidige bestaan is vaak omgeven door zwakheid en zorgen, door verdriet en uitzichtloosheid. Zelfs rijkdom en luxe kan dat niet ongedaan maken; hooguit kunnen we daardoor tijdelijk onze ogen en oren ervoor proberen te sluiten. ^{vgl.: 1Tim.6:6-10;:17} Godsvrucht met tevredenheid is een groot kapitaal. Jagen naar onzekere rijkdom met ontevredenheid is eerder een last. De apostel zegt het als volgt: 'Moge Hij nu, de God van de vrede, jullie geheel en al heiligen. En moge jullie ongeschonden geest en ziel en lichaam onberispelijk in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus bewaard worden.'^{5:23} Gisteren klonk het al, dat wij zulke dingen niet zelf kunnen doen of tot stand brengen. De God van de vrede kan dat wel. Hij die ons roept zal het ook doen!

woensdag 24 jan. **1 Thessalonicenzen 5:23**

'Moge Hij nu, de God van de vrede, jullie geheel en al heiligen;...'

Gelovigen worden in de brieven meestal heiligen genoemd. Zo schrijft de apostel in Efeziërs 1:1: '*aan al de heiligen, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus*'. In tegenstelling tot wat weleens gedacht wordt, is heiliging geen proces dat wij zelf in werking kunnen stellen, maar God alleen. '*Want dit is de wil van God: jullie heiliging*' ^{1 Thess. 4:3} Soms wordt 'heiliging' in verband gebracht met de wet, die als gids voor een gehoorzaam leven gezien wordt. Dat de wet niet redt is voor de meeste gelovigen wel duidelijk. Het laat juist onze onvolkomenheden zien. Zou de wet dan wel een goede gids zijn voor onze heiliging? De God van de vrede zou de gelovigen geheel en al heiligen. Dat is geen proces van geleidelijk 'sterven voor de zonde', maar ermee *rekenen dood te zijn voor de zonden* en te leven voor God, in Christus Jezus onze Heer. ^{Rom.6:11} Christus is gestorven voor onze zonden ^{1 Cor.15:3} en *God is het die in ons zowel het willen als het werken bewerkt tot Zijn welbehagen.* ^{Fil.2:13} Zo zal de God van de vrede ons geheel en al heiligen.



donderdag 25 jan. **1 Thessalonicenzen 5:24**

'Trouw is Hij, Die jullie roept; Hij zal het ook doen.'

Wij kunnen ons misschien afvragen wat Paulus bedoelt met 'het' in deze tekst. Laten we eerst maar vaststellen, dat dit lidwoordje 'het' niet in de grondtekst staat. **'Hij zal ook doen'**, staat er dus. Voorafgaand aan bovenstaande belofte staat: '...en moge jullie ongeschonden geest en ziel en lichaam onberispelijk in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus bewaard worden'. Dat wijst op de 'aanwezigheid van onze Heer'. Of zoals wij vaak zeggen 'de komst van onze Heer'. Het wijst bovendien op Gods roeping en de uitkomst daarvan. Er staat een schitterend en goed bericht in Rom.8:28-31, waarin roeping de spil is van Gods bedoeling met gelovigen. In het kort samengevat staat er: 'dat wie Hij tevoren kent ... Hij ook tevoren bestemt, ... deze **roept** Hij ook en wie Hij roept, deze rechtvaardigt Hij ook; wie Hij echter rechtvaardigt deze verheerlijkt Hij ook. Gods roeping staat midden tussen twee vaststaande feiten vooraf en twee zekere beloften er na. Verheerlijking is de uitkomst voor hen die Hij roept. Heerlijk om te weten, dat 'Hij zal doen' wat Hij belooft én het ook kan!

vrijdag 26 jan. **1 Thessalonicenzen 5:24**

'Trouw is Hij, Die jullie roept;...'

Wij zingen regelmatig een lied over Gods trouw. 'Groot is uw trouw o Heer'. Het lied ontroert mij regelmatig wanneer wij het zingen. Het is niet alleen de trouw van onze Heer, maar ook de trouw van God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Zou Gods trouw door ons ongeloof of onze ontrouw dan teniet gedaan worden? Geenszins, want schrijft de apostel niet: *'Want wat als sommigen ongelovig zijn, zal niet hun ongeloof de trouw van God buiten werking stellen? Moge het niet gebeuren!'* Rom.3:3-4 Gods trouw is niet afhankelijk van menselijk gedrag. Gods trouw is gebaseerd op Zijn beloften, Zijn woord, Zijn voornemen en het volbrachte offer van Zijn eigen Zoon op Golgotha. *'Zeker, Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet ontzien heeft, maar Hem voor ons allen overgeeft, hoe zal Hij ons zeker niet ook alles tezamen met Hem in genade schenken?'* Rom.8:32 'Groot is Uw trouw o Heer'; wat een ontroerend lied over alle opofferingen die God samen met de Zoon van Zijn liefde getroost heeft om onze liefde te winnen.

Zaterdag 27 jan. **1 Thessalonicenzen 5:18**

'Dankt in alles want dit is Gods wil in Christus Jezus voor jullie.'

Het is de tweede keer deze week, dat we lezen: 'dat is Gods wil'. Onze heiliging is Gods wil voor ons ^{4:3} en hierboven staat: 'dankt in alles'. Het is al moeilijk om onze heiliging aan God over te laten in plaats het zelf te willen doen. Het wordt nog moeilijker om in alles te danken, wat we wél zelf zouden doen. Ongeduld en ondankbaarheid zijn kenmerkende eigenschappen van de mens die op eigen kracht en kunde vertrouwt. Dankbaar zijn om wat je zelf gepresteerd hebt zien we dan niet zo vaak; eerder trots of hoogmoed. Laat staan wanneer het niet gaat zoals een mens dat wil. Ongeduld en boosheid komt dan snel naar boven en anderen de schuld geven van je falen. Ook bij gelovigen, geroepen heiligen, zien we dat gebeuren. 'Niets menselijks is ons vreemd'. Maar alle omstandigheden zijn in Gods hand. 'Niets goddelijks is God vreemd', zouden we beter kunnen zeggen. Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren en vijanden waren. Rom.5:8,10 'Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Rom.8:39 Niet ons falen, niet ons ongeduld, niet onze boosheid en ondankbaarheid. God faalt niet, God is geduldig en de apostel voor de natiën ontdekte, dat hij kon danken terwijl zijn leven, vol van eigen werken, schipbreuk geleden had. *'Ik ellendig mens! Wat zal mij dan ook bergen uit dit lichaam van de dood? Genade echter! Ik **dank** God door Jezus Christus onze Heer.'* Rom.7:24-25

zondag 28 jan. **1 Thessalonicenzen 5:24**

'Hij zal het ook doen!'

Alles is uit God! Rom.11:34, 2 Cor.5:18 Wat voor vragen en discussies levert dit niet op in de christelijke wereld. *Alles?* En ondanks het feit dat dit geschreven staat en op talloze plaatsen in de schrift in omstandigheden en gebeurtenissen terug te vinden is, houdt de discussie niet op. In de afgelopen week kwamen wij in onze dagelijkse overdenkingen tegen, dat onze God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, alle omstandigheden en gebeurtenissen onder Zijn controle heeft. 'Uit onszelf kunnen wij het niet', klonk het enkele keren. Heiliging en verheerlijking kunnen wij slechts van Hem verwachten. Zelfs de vijandschap en haat van mensen gebruikt Hij om ons te redden. Niet alleen gelovigen,



maar Hij is redder van alle mensen.^{1 Tim.2:4-5; 1 Tim.4:10} Een vervangend losgeld voor allen!
^{1Tim. 2:6} 'Hij zal voor ons zorgen', is een lied van troost en overgave. Hij doet dit misschien niet zoals wij verwachten of hopen, maar Hij zal voor ons zorgen, want Hij kan meer doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten.^{Ef.3:20} Trouw is Hij die ons roept; Hij zal het ook doen.

maandag 29 jan. **1 Thessalonicenzen. 4:14**

'Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo ook zal God hen die te ruste zijn gelegd, tezamen door Jezus met Hem meevoeren...'

Deze troostvolle uitspraak zal gelovigen meer bemoedigen dan ongelovigen. Of liever gezegd: 'meer dan diegenen die geen verwachting hebben.' Zo begint ook dit Schriftge-deelte: 'opdat jullie niet bedroefd zijn zoals ook de overigen, die geen verwachting hebben.'¹³ Jezus stierf en stond op. De apostel die God voor ons geroepen heeft, Paulus, maakt ons bekend met deze verwachting en de bewijzen daarvan.^{1 Cor.15:4-8} Deze tekst en de verwachting die het schenkt is voor veel gelovigen misschien zelfs onbekend of wordt door hen niet op volle waarde geschat. Laten we het leesrooster voor deze week dan ook eens besteden aan deze *belofte én de verwachting die eraan verbonden is!* Want: *de verwachting nu maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door heilige geest, die ons gegeven is'*.^{Rom.5:5}

dinsdag 30 jan. **Filippenzen 3:20**

'Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus,...'

Gisteren ging de overdenking over bedroefdheid en bemoediging die verbonden is met verwachting. Paulus schreef erover dat dit ons anders in het leven doet staan dan anderen, die geen verwachting hebben. In het evangelie is verwachting verbonden met toekomst en opstanding. Over onze verwachting valt nog veel te zeggen. Wat is de inhoud ervan bijvoorbeeld of wanneer wordt verwachting werkelijkheid. Met welk lichaam zal dat zijn en wat is het doel en onze bestemming? De tekst van vandaag geeft aan over welk domein of gebied het gaat, wanneer we spreken over de verwachting die onze roeping wekt.^{Ef.1:18} Ons domein behoort aan (letterlijk 'in') *de hemelen* toe. Dat komt ook overeen met de uitspraak: en (Hij) wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de *hemelingen* in Christus Jezus.^{Ef. 2:6} Laten we dan ook bedenken waar Christus nu is. Hij is onze opgestane en opgewekte Heer. Hij is gezet aan de rechter(hand) van God, te midden van de hemelingen, in alles overstijgende heerlijkheid.^{vgl. Ef. 1:20} Deze rijkdom van heerlijkheid en de overstijgende grootte van Zijn kracht maken deel uit van de verwachting van Zijn roeping voor ons die geloven.^{Ef.1:18}

woensdag 31 jan. **1 Corinthiërs 15:32**

'Maar, zal iemand uitspreken, hoe worden de doden opgewekt? En met welk lichaam komen zij?'

De apostel Paulus heeft in zijn loopbaan heel wat discussies gevoerd over de opstanding en opwekking van doden. Hierover was indertijd een groot verschil van mening tussen de Farizeeën en de Sadduceeën in het Sanhedrin.^{Hand. 23:6-8} Ook de gelovigen in Corinthe hadden zo hun bedenkingen over de opstanding en opwekking van doden.^{1 Kor.15:12} De apostel wijdt het hele hoofdstuk van 1 Corinthiërs 15 aan deze kern van het evangelie. In vers 36 neemt hij het zaaien van graan *als voorbeeld* voor onze toekomstige heerlijkheid. Een korrel graan moet in de aarde sterven, voordat er leven uit tevoorschijn komt. Maar wat er tevoorschijn komt uit die enkele korrel heeft niet dezelfde vorm als de korrel. Het is een rijk gevulde aar met heel veel korrels erin. God geeft er een lichaam aan. Zó is ook de opstanding van doden, beëindigt hij het voorbeeld. Gezaaid in verderf, opgewekt in onverderfelijkheid. Gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Wat een toekomst mogen wij, gelovigen, verwachten bij de opstanding van de doden.^{lees eens 1 Cor.15:36-43}