

Welkom

ehz310 Een vonk is al genoeg

Oorspr. titel: Pass it on Tekst en muziek: Kurt Kaiser © New Lexicon / Universal Songs

Een vonk is al genoeg
om een vuur te doen ontbranden
en spoedig laait het op
en warmt je hart en handen.
Zo ook als je de liefde
van God ervaren hebt:
het warmt je hart,
je straalt het uit;
het is voor iedereen!

In 't voorjaar geeft de zon
met warme kracht nieuw leven
en alles spruit weer uit,
wat lang was dood gebleven.
Zo ook, als je de liefde
van God ervaren hebt:
je zingt het uit,
het moet eruit,
het is voor iedereen!

De meesten weten niet,
dat God hen werk'lijk liefheeft
en dat Hij, als je 't vraagt,
Zijn liefde in je hart geeft.
Wij willen, dat de wereld
dit grote nieuws verneemt:
God geeft om jou,
Hij houdt van jou,
Hij is voor iedereen!

Wij willen, dat de wereld
dit grote nieuws verneemt:
God geeft om jou,
Hij houdt van jou,
Hij is voor iedereen!

ehz257 U maakt ons één

Oorspr. titel: You've joined our hearts Ned. tekst:
JmeO © onbekend

U maakt ons één, U bracht ons tezamen;
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één, U bracht ons tezamen;
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

Hele lied 2x

Gebed

ehz370 Mijn goede herder

© Onbekend

- V** Mijn goede herder is de Heer
en niets ontbreekt er mij.
M Hij zet in 't groene veld mij neer
en maakt mij stil en blij.
A Mijn goede herder is de Heer
en niets ontbreekt er mij.
- V** Al ging ik door een donker dal,
van pijn en eenzaamheid,
M Zijn herdersstaf gaat voor
en zal beschermen mij, altijd.
A Zijn herdersstaf gaat voor
en zal beschermen mij, altijd.
- V** Ik voel mij veilig in Zijn hand,
die zoveel goeds bereidt.
M Eén wens, o, mag ik in Uw land
toch zijn in eeuwigheid.
A Eén wens, o, mag ik in Uw land
toch zijn in eeuwigheid.

V=vrouwen, M=mannen, A=allen

ehz336 Hé weet jij dat God...

Tekst en muziek: Elise Mannah
© Mannah Muziek

Hé, weet jij
dat God jou nooit alleen laat?
Hé, weet jij
dat God met jou meegaat?
Als je zo naar huis toe gaat
of ergens anders heen,
gaat de Here God ook mee,
Hij laat jou nooit alleen,
nooit alleen!

Hé, weet jij
dat God jou nooit alleen laat?
Hé, weet jij
dat God met jou meegaat?
Als je zo naar huis toe gaat
of ergens anders heen,
gaat de Here God ook mee,
Hij laat jou nooit alleen,
nooit alleen!

Hé!

Verhaal door Hans van Agteren

ehz118 Stil, mijn ziel, wees stil

Tekst en muziek: Keith & Kristyn Getty, Stuart Townend
Ned. tekst: Harold ten Cate
© Thankyou Music/Small Stone Media

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

*God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.*

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Refrein:

*God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.*

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein:

*God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.*

*God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.
In U alleen!*

Schriftlezing

1 Corinthiërs 15: 12-19

¹² Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is?

¹³ Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. ¹⁴ En indien Christus niet opgewekt is, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. ¹⁵ Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. ¹⁶ Immers

indien er geen doden opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt; ¹⁷ en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. ¹⁸ Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. ¹⁹ Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

ehz101 Spreek mij van Jezus, mijn Heiland

Tekst: Joh. de Heer
Muziek: J.R. Sweney
© Joh. de Heer & Zn.

Spreek mij van Jezus, mijn Heiland;
'k hoor toch zo gaarne Zijn woord.
Nimmer heeft iets op deez' aarde
ooit zo mij 't harte bekoord.
Zeg mij, hoe d' engelenkoren
– daar bij de herders geschaard –
"Ere zij God!" lieten horen,
't heerlijke "Vrede op aard!"

Refrein:

*Spreek mij van Jezus, mijn Heiland;
'k hoor toch zo gaarne Zijn woord.
Nimmer heeft iets op deez' aarde
ooit zo mij 't harte bekoord.*

Spreek mij van Jezus, mijn Heiland;
hoe Hij ten zegen steeds was,
arme bedroefden vertrooste,
blinden en kreup'len genas;
hoe Hij de kind'ren verblijdde,
hong'rigen voedde met brood;
hoe hij gebond'nen bevrijdde,
hielp, waar Hij kon, in de nood.

Refrein:

*Spreek mij van Jezus, mijn Heiland;
'k hoor toch zo gaarne Zijn woord.
Nimmer heeft iets op deez' aarde
ooit zo mij 't harte bekoord.*

Spreek mij van Jezus, mijn Heiland;
hoe Hij – met doornen gekroond –
gees'ling verdroeg – schoon onschuldig –;
wreed door het volk werd gehoond.
Zeg mij, hoe Hij heeft geleden,
toen Hij aan 't kruis voor mij stierf
en mij de zaligste vrede
daar door Zijn zoenbloed verwierf.

Refrein:

*Spreek mij van Jezus, mijn Heiland;
'k hoor toch zo gaarne Zijn woord.
Nimmer heeft iets op deez' aarde
ooit zo mij 't harte bekoord.*

Predicatie

ehz041 Groot is Uw trouw, o Heer

Oorspr. titel: Great is Thy faithfulness
Tekst en muziek: Chrisholm / Runyan
© Hope Publ. / Universal Songs

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader;
er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

*Groot is Uw trouw, o Heer!
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven;
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.*

Gij geeft ons vrede en schenkt ons genade
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag; blijde hoop voor de toekomst.
Nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid.

Refrein:

*Groot is Uw trouw, o Heer!
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven;
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.*

Dankgebed

ehz450 Hij is de Almachtige

Openbaring 1:8
Oorspr. titel: Alles in alles
Tekst en muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
© 1981 Unisong Music Publishers

Hij is de Almachtige,
Hij is de Waarachtige,
Hij is alles in al,
Die was, Die is en komen zal.

(Hele lied 2x)

Afsluiting