

Welkom

ehz001

Laten wij juichen voor Hem!

Tekst en muziek: Jan Visser

© Mirre Producties

Alles leek verloren
bij Zijn graf die nacht,
maar de nieuwe morgen
heeft ons hoop gebracht!

Refrein 1:

*Dit is de dag, dit is de dag!
Laten wij juichen en zingen voor Hem!
Dit is de dag, dit is de dag!
Laten wij juichen voor Hem!*

Refrein 2:

*Jezus leeft!
Jezus leeft!
Jezus leeft!
Laten wij juichen voor Hem!*

Alles leek gesloten,
zegels op het graf,
maar een engel rolde
toen de steen eraf.

Refreinen

Alles in de aarde
schudde heen en weer,
toen Hij uit het graf kwam,
Jezus, onze Heer.

Refreinen

Alles is gewonnen:
Jezus leeft nu weer!
Hij zal nooit meer weggaan;
Hij is onze Heer!

Refreinen

Alles komt tot leven.
Hij staat aan het hoofd.
Hij is aller redder.
God, U zij geloofd!

Refreinen

Psalm 16 Berijming: Menno van der Beek
Muziek: Sergej Visser © Boekencentrum

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer.
De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord;
U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht,
en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in Uw handen
en ik kom goed terecht,
want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
ik voel dat Hij er is;
Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij,
en zeker van mijn redding;
ik leef, ik leef naast God;
ik val niet uit Zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf,
want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:
heel dicht bij U, mijn God,
zal ik gelukkig zijn!

Gebed

Psalm 145 Tekst: Len Borgdorff Muziek: Jurriaan Berger ©
Psalmen voor Nu

God, ik adem om van U te zingen.
Alle dagen zing ik dank op dank.
Groter bent U dan in duizend levens
een mens bevatten kan.

Wat U doet, gaat elke taal te boven,
maar erover zwijgen wil ik niet.
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,
Uw goedheid met dit lied, dit lied.

Hij vergeeft, Hij vergeeft,
veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij,
dicht bij al Zijn mensen,
dicht bij alles wat Hij leven gaf.

Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent.
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent.

En als iemand valt of door het leven
kromgebogen wordt, dan helpt de Heer.
Alle mensen die Hem kennen, weten:
God is er altijd weer, steeds weer.
Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons Zijn grote liefde.

Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn,
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je.
Pak Zijn hand, dan val je niet.
Van Zijn liefde zal ik blijven zingen,
alle dagen zing ik Hem mijn dank.
God, ik adem om van U te zingen,
ik zing mijn leven lang.

Wat Hij doet, wat Hij doet,
toont ons Zijn grote liefde.
Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn,
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je.
Pak Zijn hand, dan val je niet.

ehz434

Ik wil juichen voor U mijn Heer

Psalm 100

Tekst en muziek: Elisa Krijgsman

© 2002 Reli Music Productions

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbedding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:

*En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.*

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbedding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:

*En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.*

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
Zijn liefde en Zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Refrein:

*En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam, [3x]
God van de eeuwigheid.*

Refrein:

*God heeft een plannetje,
 een heel mooi plannetje,
 heb jij dat al gehoord?
 Een heel goed ideetje
 voor alle mensen, weet je?
 Heb jij dat al gehoord?*

Al regent het, het gaat door.
 Al stormt het, het gaat door.
 Al is de vijand boos, het gaat door.
 Het duurt een poos, maar het gaat door!

Refrein:

*God heeft een plannetje,
 een heel mooi plannetje,
 heb jij dat al gehoord?
 Een heel goed ideetje
 voor alle mensen, weet je?
 Heb jij dat al gehoord?*

Al regent het, het gaat door.
 Al stormt het, het gaat door.
 Al is de vijand boos, het gaat door.
 Het duurt een poos, maar het gaat door!

Refrein:

*God heeft een plannetje,
 een heel mooi plannetje,
 heb jij dat al gehoord?
 Een heel goed ideetje
 voor alle mensen, weet je?
 Heb jij dat al gehoord?*

Kinderverhaal**Uw vrede vult dit huis**

Tekst & muziek: Kees Kraayenoord / Chris & Abby Eaton

Uw vrede vult dit huis
 Een glimp van heerlijkheid
 Daalt in onze harten neer
 Vader, kom, omarm wie naar U verlangt
 Uw Geest daalt op ons leven neer

Uw vrede vult dit huis
Een glimp van heerlijkheid
Daalt in onze harten neer
Vader, kom, omarm
Wie naar U verlangt
Uw Geest daalt op ons leven neer

En uw liefdeslied
Vervult ons met aanbidding
Uw Geest getuigt in ons

Wij zingen: Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Verwelkomd en vernieuwd
Één gemaakt met U
Door het kruis dat ons verzoent
Het hemelkoor verstilt
Als uw zachte stem
Over onze levens zingt

Uw genadelied
Vervult ons nu met dankbaarheid
Uw Geest getuigt in ons

Wij zingen: Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

Abba, Vader
U bent hier bij ons
Wij zijn uw zoons en dochters
En uw liefde laat ons nooit meer los

ehz474

Een toekomst vol van hoop

Tekst: Hans Maat
Stichting Sela M

Muziek: Adrian Roest.

© 2019

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein:

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein:

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein: [2x]

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

Prediking

ehz128

Machtige redder

Oorspr. titel: Beatifull Saviour

Tekst en muziek: Stuart Townend

Ned. Tekst: Peter van Essen

© 1998 Thankyou Music / Small Stone Media

Elke dag wil ik zingen van Uw liefde,
buig ik mij bij de bron van leven neer,
want in mijn diepste nood was U nabij;
een stroom van liefde verzadigde mij.

Ik vertrouw op het kruis van mijn verlosser
en ik zing van het bloed dat overwint.
U wies mijn zonden weg, vernieuwde mij;
Uw dood bracht leven en nu ben ik vrij!

Refrein:

*Machtige redder, wonderbaar raadgever,
Heer van elke tijd, vol van majesteit,
U bent koning van 't heelal.
Here der heren, blinkende Morgenster.
U, verrezen Zoon,
draagt de koningskroon,
U regeert, regeert over al.*

Ik verlang bij Uw troon te zijn voor eeuwig,
daar te zijn waar Uw heerlijkheid verschijnt,
waar alle volkeren verenigd zijn
en samen zingen tot eer van het Lam!

Refrein:

*Machtige redder, wonderbaar raadgever,
Heer van elke tijd, vol van majesteit,
U bent koning van 't heelal.
Here der heren, blinkende Morgenster.
U, verrezen Zoon,
draagt de koningskroon,
U regeert, regeert...*

*Machtige redder, wonderbaar raadgever,
Heer van elke tijd, vol van majesteit,
U bent koning van 't heelal.
Here der heren, blinkende Morgenster.
U, verrezen Zoon,
draagt de koningskroon,
U regeert, regeert over al.*

Afsluiting