

## Welkom

### ehz464 Met open armen

Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen  
Muziek: Antonie Fountain, Jeroen van der Werken  
© Small Stone Media

Kom, als je honger hebt of dorst,  
hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn,  
hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht,  
hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom, met je wanhoop en verdriet,  
hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen.

#### Refrein:

*Welkom in Gods huis,  
welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis,  
welkom, welkom thuis.*

Kom met je leegte en je angst,  
hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat,  
hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen.

#### Refrein (2x)

### ehz456 God van licht

Tekst en muziek: Rend Collective © Thankyou Music

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee,  
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand,  
in mijn vragen houdt Uw Woord stand.  
In Uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee,  
U bent de rust als het stormt op zee.

#### Refrein:

*God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont,  
waar U woont,  
waar U woont, waar U woont.*

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In Uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee,  
U bent de rust als het stormt op zee.

#### Refrein

U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm. [4x]

#### Refrein

## Gebed

### ehz208 Dapper, net als David

© Onbekend

#### Refrein:

*Ik ben dapper, dapper, dapper, net als David  
en niet bang, bang, bang om door te gaan.  
Ik ben dapper, dapper, dapper, net als David,  
samen met mijn God,  
samen met mijn God  
kan ik elke reus verslaan!*

Als ik speel op het schoolplein  
en ik word gepest,  
loop ik toch niet weg,  
al ben ik kleiner dan de rest,  
want ...:

#### Refrein

Als ik lig in het donker  
en ik zie een schim,  
doe ik gauw het licht aan:  
ik ben klein, maar ik ben slim,  
want ...:

#### Refrein

Wil je overwinnen,  
maar je bent niet sterk?  
Met geloof beginnen  
is het halve werk!  
Want ...:

#### Refrein:

*Ik ben dapper, dapper, dapper, net als David  
en niet bang, bang, bang om door te gaan.  
Ik ben dapper, dapper, dapper, net als David,  
samen met mijn God,  
samen met mijn God .....  
kan ik elke reus verslaan!*

### Kom aan boord

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Lydia Zimmer  
© 2002 Celmar Music / Busser & Schröder

Voor de zieken, voor de armen,  
voor de mensen met verdriet,  
voor het kind dat blijft proberen,  
maar toch denkt: het lukt me niet,  
voor de zwerver, die moet zwerven  
en geen plek heeft waar hij hoort,  
is er altijd nog die Ene  
en Die roept: kom maar aan boord!

#### Refrein:

*Kom aan boord!  
Ook voor jou is er een plekje  
waar je hoort.*

*Laat de hoop niet langer varen:  
Kom aan boord,  
sta niet doelloos aan de kant,  
want er is een hart vol liefde;  
pak die uitgestoken hand!*

Voor het meisje dat blijft denken:  
alles gaat bij mij steeds mis;  
voor de jongen die al vaker  
uit de boot gevallen is;  
voor het kindje dat nog nooit  
van trouw of liefde heeft gehoord,  
is er altijd nog die Ene en Die roept:  
kom maar aan boord!

*Refrein: [2x]*

## Verhaal

### **Zo wil ik leven**

©2021 Tekst en muziek: Matthijn Buwalda.

Het lijkt soms of de wereld  
Met plakband aan mekaar hangt  
Wat nu nog niet instort  
Kan het morgen gebeven  
Er is woede en weerzin  
Er zijn tranen en onmacht  
Kijk, de vlammen slaan over  
Op ons samen leven

En ik weet niet, nee ik weet niet,  
'k weet niet zeker hoe  
Hoe het beter, hoe het beter,  
hoe het beter moet  
Maar misschien kunnen we eens doen

*Refrein:*

*Alsof de liefde al gewonnen heeft  
Je wint als je vertrouwen geeft  
Zo wil ik leven  
Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is  
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist  
Zo wil ik leven.  
Wie weet is het al waar*

De wereld zit vol knopjes  
Die allemaal niet werken  
Maar ze laten ons denken  
Controle te hebben  
Over ziekte en gezondheid  
Over leven en sterven  
Maar het lukt ons niet eens  
Onze onmacht te temmen

En ik weet niet, nee ik weet niet,  
'k weet niet zeker hoe  
Hoe het beter, hoe het beter,  
hoe het beter moet  
Maar misschien kunnen we eens doen

*Refrein:*

*Alsof de nieuwe tijd vandaag begint  
Zijn we allemaal huidskleurenblind  
En maakt het niet meer uit van wie je houdt*

*Hebben we liever teveel liefgehad  
Dan teveel aan ons gelijk gedacht  
Is genade altijd sterker dan de fout  
Altijd sterker dan de fout*

En ik weet niet, nee ik weet niet,  
'k weet niet zeker hoe  
Hoe het beter, hoe het beter,  
hoe het beter moet  
Maar misschien kunnen we eens doen

*Refrein:*

## Schriftlezing

### **Romeinen 5:1-5**

<sup>1</sup>Wij dan, die gerechtvaardigd worden uit geloof, zouden vrede hebben naar God toe, door onze Heer Jezus Christus, <sup>2</sup>door Wie wij ook de toegang hebben verkregen in geloof tot deze genade, waarin wij staan en roemen, in verwachting van de heerlijkheid van God.

<sup>3</sup>En niet alleen dat, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat verdrukking volharding bewerkt, <sup>4</sup>volharding echter beproefdheid, beproefdheid echter verwachting. <sup>5</sup>De verwachting nu maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door heilige geest, die ons gegeven wordt.

### **Mijn herder**

Tekst en muziek: Anneke van Dijk-Quist.  
© 2013 Stichting Sela Music

*Refrein:*

*De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij omringt mij met zijn liefde.  
De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.*

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.  
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.  
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden;  
heeft mij teder verbonden.  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

*Refrein:*

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.  
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.  
Mijn Herder beschermt heel mijn leven  
door het zijne te geven.  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;  
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats  
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

## Predicatie

**ehz468**

**Geen afstand**

Tekst en muziek: Eline Bakker, Reyer van Drongelen  
Eline Bakker Music

©

U bent niet bang voor mijn vragen,  
mijn twijfel schrikt U niet af.  
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen.  
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht.

U bent niet verrast als ik struikel,  
niet boos of teleurgesteld.  
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid.  
Daar in Uw armen vind ik herstel.

Refrein:

*U strekt Zich uit naar mij,  
wat ik ook doe of voel.  
Er is geen afstand  
tussen U en mij.  
Er is geen schaduw van  
omkeer bij U te zien.  
Er is geen afstand  
tussen U en mij.*

U heet mij altijd weer welkom.  
U schudt het stof van mij af.  
Ik zie compassie en trots in Uw ogen.  
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach.

Niet langer gebukt onder schaamte.  
U heeft mij vrijgemaakt.  
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften.  
U bent een vader Die mij nooit verlaat.

Refrein:

Bridge:

Dit is waar  
ik hoor te zijn.  
Ik dichtbij U,  
U dichtbij mij.  
Ik wil nu  
niets anders meer.  
Ik geef mij over. [3x]

Dit is waar  
ik hoor te zijn.  
Ik dichtbij U,  
U dichtbij mij.  
Ik wil nu  
niets anders meer.  
Ik geef mijzelf.

Refrein:

*U strekt Zich uit naar mij,  
wat ik ook doe of voel.  
Er is geen afstand  
tussen U en mij.  
Er is geen schaduw van  
omkeer bij U te zien.  
Er is geen afstand.*

*U strekt Zich uit naar mij,  
wat ik ook doe of voel.  
Er is geen afstand  
tussen U en mij.  
Er is geen schaduw van  
omkeer bij U te zien.  
Er is geen afstand  
tussen U en mij.*

## Dankgebed

### ehz283

### Regeer in mij

Psalm 8:4-9, 2 Kor. 3:18  
Oorspr. titel: Lord, reign in me  
Tekst en muziek: Brenton Brown  
Ned. tekst: Mireille Schaart  
© Vineyard Songs / Small Tone Media

Over al wat leeft,  
bent U de hoogste Heer,  
als de zon opkomt  
elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U,  
Heer van zee en land:  
neem ook mijn leven in uw hand.

Refrein:

*Regeer in mij met al uw kracht  
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag:  
o Heer, regeer in mij vandaag.*

Laat alles wat ik zeg  
en alles wat ik denk  
als een spiegel zijn  
van wie U in mij bent.  
U bent zoveel meer  
dan ik verlangen kan:  
Heer, neem mijn leven in uw hand.

Refrein

Refrein +

*... O Heer, regeer in mij vandaag,  
o Heer regeer in mij vandaag.*

## Afsluiting